

# Kerkvensters

Kerkblad

Van gereformeerd en hervormd  
Ommen Vinkenbuurt Witharen

17<sup>de</sup> jaargang No. 9

Vrijdag 4 mei 2018

## Meditatie

### Vergeving bevrijdt

We zien deze week terug op de bevrijding van ons land. Maar wanneer ben je nu echt vrij?

De in haar leven bekende evangeliste Corrie ten Boom beschrijft in één van haar boeken het volgende. Tijdens één van haar toespraken vlak na de oorlog kwam een Duitser naar haar toe met de vraag of zij hem uit naam van al de slachtoffers van het naziterreur wilde vergeven.

Hij was namelijk bewaker in een concentratiekamp geweest en door zijn toedoen waren velen de dood ingegaagd. Zij herkende hem als degene door wie haar zus om het leven was gebracht. De Duitser was tot geloof in de Heere Jezus gekomen en wist dat al zijn zonden, óók zijn misdaden in het kamp, vergeven waren. Maar hij wilde het zo graag uit de mond van één van de slachtoffers van de naziterreur horen. Corrie ten Boom had zelf immers ook in dat concentratiekamp gezeten.

Corrie ten Boom schrijft dan: 'En ik stond daar, terwijl mijn voormalige kampbeul zijn hand uitstak en om vergeving vroeg. Maar vergeven is geen gevoel - dat wist ik ook. Vergeving is een wilsbesluit en de wil kan functioneren ongeacht je gevoel. 'Jezus, help me' bad ik in stilte. 'Ik kan mijn hand wel uitsteken. Dat lukt me wel. Maar U moet me het gevoel geven.

Toen legde ik mijn hand houderig en mechanisch in de uitgestoken hand vóór mij. En terwijl ik dat deed gebeurde er iets ongelofelijks. De stroom begon in mijn schouder, schoot langs mijn arm naar beneden en sprong over in onze samengeknepen handen. En toen leek het of deze genezende warmte mijn hele wezen vervulde. 'Ik vergeef u, broeder!' huilde ik. 'Met heel mijn hart!' Een moment hielden we elkaars beide handen vast, de vroegere kampbewaker en de vroegere gevangene. Ik had Gods liefde nog nooit zo intens gevoeld als op dat moment.'

Vergeving maakt pas écht vrij.

Vergeven is en blijft een heel moeilijk thema, en soms sta je met een mond vol tanden als je wordt geconfronteerd met het onvoorstelbare kwaad wat iemand een ander heeft aangedaan. Dan valt het om de drommel niet mee om zo iemand te vergeven. Vooral als het iemand is die jou diep gekwetst heeft of een geliefde van jou om het leven heeft gebracht... Maar als je daar dan kracht voor krijgt, dan word je in die vergevende liefde meegenomen.

Jezus vergeeft onvoorwaardelijk. Zijn vergeving houdt ook een belofte in: Zijn Geest blijft met je meegaan. Zó bevrijding mogen vieren, wie van ons wil dat niet?

Ds. Reijer de Bruijn

## Leesrooster

Za	5 mei	Spreuken 30:1-9
Zo	6 mei	Genesis 8:1-14
Ma	7 mei	Genesis 8:15-22
Di	8 mei	Spreuken 30:10-14
Wo	9 mei	Spreuken 30:15-33
Do	10 mei	Psalm 93
Vr	11 mei	Genesis 9:1-7
Za	12 mei	Genesis 9:8-17
Zo	13 mei	Genesis 9:18-28
Ma	14 mei	Spreuken 31:1-9
Di	15 mei	Joël 2:18-27
Wo	16 mei	Joël 3:1-5
Do	17 mei	Joël 4:1-8
Vr	18 mei	Joël 4:9-21za

## Inhoudsopgave

Kerkdiensten	2
Bij de diensten	3
Wijkberichten	3
Wijk 1 waarneming	3
Wijk 2 waarneming	4
Wijk 3	4
Wijkgemeente 1	5
Wijkgemeente 2	5
Wijkgemeente 3	6
PaKaN! jongerenwerker	6
PaKaN!	7
Plaatselijk kerknieuws	7
Gezamenlijke berichten	7
Gereformeerde kerk	8
Hervormde gemeente	9
Algemeen (kerkelijke) berichten	9
Gebedspunten	10
Kerkelijke adressen etc.	10
Familieberichten	10

# Kerkdiensten

## Zondag 6 mei

### Gereformeerde kerk

#### Ommen

<b>09.30 uur:</b>	<b>Ds. K. Jelsma</b> <b>Bevestiging ambstdragers</b>
Organist:	Frans Dijkstra
Ouderling van dienst:	Dhr. J. Schinkelshoek
Kindernevendienst:	Alle groepen
Gastdames:	Mw. T. Grootenhuis-Wessels Mw. H. Grootens-Slotman

#### Witharen

<b>10.00 uur:</b>	
Organist:	Klaas Schaap
Ouderling van dienst:	Mw. A. Buiten
Kindernevendienst:	Leiding: Marinda

### Hervormde gemeente

#### Ommen

<b>09.30 uur:</b>	<b>Ds. K.A. Hazeleger, doopdienst</b>
Organist:	Riekus Hamberg
Ouderling van dienst:	Dhr. S. Wermink
Kindernevendienst:	Alle groepen
Gastdame/-heren:	Dhr. J. van Duren Dhr. R. Horsman Mw. P. de Jonge

#### Vinkenbuurt

<b>10.00 uur:</b>	<b>Mw. G. Mateman</b>
Organist:	Klaasje Hemstede
Ouderling van dienst:	Mw. J. Schaapman
Kindernevendienst:	Alle groepen
<b>10.00 uur:</b>	<b>Tienerdienst</b>

#### Ommen Samen kerk

<b>19.00 uur:</b>	<b>Ds. J. Snaterse uit Hoogeveen</b>
Organist:	Willemien Gerritsen
Ouderling van dienst:	Dhr. G.J. Beniers
Afgevaardigde Gk:	Dhr. H. van Bruggen

## Donderdag 10 mei Hemelvaartsdag

### Hervormde gemeente

#### Ommen Samen kerk

<b>09.30 uur:</b>	<b>Ds. W.H.B. ten Voorde, Nunspeet</b>
Organist:	Lydia Volkerink
Ouderling van dienst:	Dhr. J. Sterken
Afgevaardigde Gk:	Mw. H. van Beesten-Nijkamp
Kindernevendienst en oppas:	Marieke Veneberg en Renate Haveman

### Gereformeerde kerk

#### Witharen / Vinkenbuurt

<b>10.00 uur:</b>	<b>Ds. K. Jelsma</b>
Organist:	Frans Dijkstra
Ouderling van dienst:	?

## Weekopening, - sluiting

#### 't Vlierhuis

<b>Maandag 7 mei 10.30 uur:</b>	<b>Mw. M. Veenra</b>
---------------------------------	----------------------

#### Oldenhaghen

<b>Vrijdag 11 mei 18.30 uur:</b>	<b>Dhr. J. Wieske</b>
----------------------------------	-----------------------

#### Nijenhaghen

<b>Vrijdag 11 mei 19.30 uur:</b>	<b>Dhr. J. Wieske</b>
----------------------------------	-----------------------

## Zondag 13 mei

### Gereformeerde kerk

#### Ommen

<b>09.30 uur:</b>	<b>Ds. W. den Braber, Westerhaar</b>
Organist:	Frans Dijkstra
Ouderling van dienst:	Mw. A. Pasjes-Vrielink
Kindernevendienst:	Alle groepen
Gastdames:	Mw. J. van Eldik Mw. T. Veurink-Altena

#### Witharen

<b>10.00 uur:</b>	<b>Ds. M. Develing, Nieuwleusen</b>
Organist:	Lydia Volkerink
Ouderling van dienst:	Mw. R. Hoekman
Kindernevendienst:	Leiding: Trudy

#### Ommen Samen kerk

<b>19.00 uur:</b>	<b>Ds. G. den Goeien, Den Ham</b>
Organist:	Klaas Schaap
Ouderling van dienst:	Mw. J. Schonewille
Afgevaardigde Hg:	Dhr. G.J. Voort

### Hervormde gemeente

#### Ommen

<b>09.30 uur:</b>	<b>Ds. J. de Haan</b>
Organist:	Gert Diepeveen
Ouderling van dienst:	Dhr. G. Vogelzang
Kindernevendienst:	Geen
Gastdames/-heer:	Mw. M. Boezelman Mw. D. van Dorland Dhr. A. Schuurman

U kunt koffiedrinken na de dienst

#### Vinkenbuurt

<b>10.00 uur:</b>	<b>Ds. R.R.J. de Bruijn</b>
Organist:	Margriet Hierink
Ouderling van dienst:	Mw. J. Schaapman
Kindernevendienst:	Alle groepen

## Weekopening,- sluiting

### 't Vlierhuis

Maandag 14 mei 10.30 uur: Dhr. C. Siebert

### Oldenhaghen

Vrijdag 18 mei 18.30 uur: Ds. J. de Haan

### Nijenhaghen

Vrijdag 18 mei 19.30 uur: Ds. J. de Haan

## Bij de diensten

### Vervoer naar kerk / verpleeg- / verzorgingshuizen



Kerkgangers die geen vervoer naar de kerk kunnen krijgen en toch graag de diensten willen bijwonen en mensen die gebruik willen maken van vervoer naar verpleeg- of verzorgingshuizen, kunnen contact opnemen met:

Gereformeerde kerk: Dhr. G. Dunnwind  
✉ geref-vervoer@pkn-ommen.nl

Hervormde gemeente: Fam. Jansen  
Fam. Hekman  
Marianne Roeten  
✉ herv-vervoer-2@pkn-ommen.nl

## Gereformeerde kerk

### Collecten

#### 6 mei

Ommen en Witharen: Diaconie en Kerk  
Ommen uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending  
Witharen uitgang: Gebouw Irene / zending  
Deurcollectanten: Annabel en William

#### 10 mei

Witharen: ? en Kerk  
Witharen uitgang: Gebouw Irene / zending

#### 13 mei

Ommen en Witharen: Diaconie en Kerk  
Ommen uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending  
Witharen uitgang: Gebouw Irene / zending  
Deurcollectanten: Selwin en Leanne

### Zondagskind

#### Ommen

6 mei: Noa Wermink  
13 mei: Marit Brouwer

### Kinderoppas

#### Ommen

6 mei: Jessica Landeweerd  
Lilian Rens  
13 mei: Karin Doldersum  
Aniek Welink

#### Witharen

6 mei: Hetty Landeweerd  
Franciska Harke  
13 mei: Yvonne Meijer  
Janny Bouwhuis

## Hervormde gemeente

### Collecten

#### 6 mei

Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie ZWO en Kerk  
Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending

#### 10 mei

Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie en Kerk  
Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending

#### 13 mei

Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie en Kerk  
Uitgangen: Bloemenfonds / zending

### Zondagskind

6 mei: Esther Haveman  
13 mei: Albert Hazeleger

### Kinderoppas

#### Ommen

6 mei: Lena Boezelman  
Joke Hendertink  
13 mei: Ellen Kobes  
Frances Veuger

Ongeveer een half uur voor het begin van de dienst kunt u uw kinderen brengen in de aanbouw van de kerk.

### Vinkenbuurt

Iedere zondag is er kinderoppas.

## Wijkberichten

### Jarigen 80+

Onderstaande gemeenteleden hopen binnenkort hun verjaardag te vieren:



Mw. G.H. Slotman-Grootens  
Mw. H. Oldeman-Vugteveen  
Dhr. E. Timmerman  
Dhr. G. Ekkelkamp  
Dhr. J. Lenters  
Dhr. J. Makkinga  
Mw. E. Minkjan-Grootemarsink  
Dhr. H. Marsman  
Mw. A. van Spijker-Redder  
Dhr. G. Stegeman sr.  
Dhr. H. van Elburg  
Mw. J.H. Troost-Sirach  
Dhr. W. Terpstra  
Mw. S.B. Kat-Nijland  
Mw. S. Oelen-Haak  
Mw. J. Makkinga-Ronhaar  
Dhr. S. van Rooijen  
Mw. J.J.H. Timmerman-Kuyvenhoven

Wij wensen u een fijne verjaardag en een goed en gezegend nieuw levensjaar toe.

## Wijk 1 waarneming



Kerkelijk werker: Mw. G. Mateman  
✉ gmateman@pkn-ommen.nl

Scriba: Dhr. F. Jansen  
✉ geref-scriba-wk1@pkn-ommen.nl

## Huwelijk

Op donderdag, 24 mei hopen Mirjam van Elburg en Jorrick Kleinjan te gaan trouwen:

'Jij en ik  
ik en jij

voor altijd samen  
voor altijd wij'

Ze trouwen om 13.30 uur in het gemeentehuis van Ommen en om 15.30 uur zal hun huwelijk gezegend worden in de Gereformeerde kerk aan in Ommen. Gelegenheid om hen te feliciteren is er van 17.00 tot 19.00 uur bij 'Onder Ons', Wilhelminastraat 70 in Dalfsen.

Mirjam en Jorrick, vanaf deze plek alvast een heel fijne dag gewenst. Moge jullie relatie steeds meer uitgroeien en zich verdiepen met God die de grond onder jullie voeten wil zijn en zegendend boven jullie.

In de woestenij, Heer, blijf ons nabij  
met uw troost en met uw zegen  
tot aan 't eind van onze wegen.  
Leid ons op uw tijd in uw heerlijkheid.

## Afscheid en een nieuw begin

En Mark (van Sandijk): vanaf deze plek (toch nog even een klein beetje ook jouw plek) een fijn, waardevol afscheid in de dienst van 6 mei, een goede overstap naar jullie woning in Holten voor jou, Meinske en jullie kinderen en een gezegende intrededienst op 27 mei a.s. om 14.30 uur in de Dorpskerk in Holten! En moge de ervaring die je in Ommen hebt opgedaan inspirerend zijn voor je werk in Holten.

Met warme groet,  
Gera Mateman (waarnemend)

## Zieken

In het 'nieuwe' Liedboek (blz. 920, Jan T. Bakker) staat:

'Trouwe God,  
U bent gekomen  
om ons los te maken  
van onze meest geheime  
en hardnekkige angsten.  
Geef ons een rechte rug  
en een onbevreesd hart  
dat niemand dient dan U alleen.  
Amen.

## Ouderenreisje

Op 23 april jl. was weer het jaarlijks uitstapje voor de ouderen in onze gemeente. Het was mooi weer: niet te warm en geen regen. Kortom: dat was als een cadeautje bij alles wat al georganiseerd was. Er waren ongeveer 90 deelnemers, verdeeld over twee bussen, zodat in elke bus nog ruimte over was (wat voor volgend jaar een uitnodiging betekent voor wie dit jaar niet mee ging/wilde). De bezoeken aan het Tapijtmuseum in Genemuiden (heel interessant) en de Orchideeënhoef in Luttelgeest (prachtige bloemen en niet alleen orchideeën) waren de kapstokken voor veel gezelligheid, gesprekken en ontmoeting. Ook het koffiedrinken samen, de lunch en zeker niet te vergeten het geweldige lopend buffet in De Kern aan het eind van de dag (Kernteam: het was voortreffelijk!), waren momenten waarop enorm genoten werd. Niet alleen van wat werd aangeboden, maar vooral van de contacten met elkaar. Het was een prachtige dag en ik denk dat ik kan zeggen dat allen die mee zijn geweest met plezier en met dankbaarheid terug kijken op deze dag.

Met warme groet,  
Gera Mateman

## Wijk 2 waarneming



**Pastoraal werker:** M.J. van Sandijk  
Werkdagen: woensdag en vrijdag

**Scriba:** Dhr. J. Heijink (waarnemend)  
✉ geref-scriba-wk2@pkn-ommen.nl

## Zieken

Voor allen, hier genoemd en voor allen, niet genoemd, maar verlangend naar troost, bemoediging en rust: met woorden van Lied 835: 1, 4 mogen we zingen:

Jezus, ga ons voor deze wereld door,  
en U volgend op uw schreden  
gaan wij moedig met U mede.  
Leid ons aan uw hand naar het vaderland.

## Afscheid Mark van Sandijk

Op 6 mei a.s. nemen we niet alleen afscheid van een aantal ouderlingen, diakenen en contactpersonen, maar ook van de pastoraal medewerker van wijk 2, dhr. Mark van Sandijk. Vorig jaar, nadat ds. Han Wilmlink had aangekondigd naar Wezep te gaan, kwamen we met Mark in contact. We waren heel blij dat hij beschikbaar was om tijdelijk het pastoraat in wijk 2 waar te nemen. Mark heeft ondertussen heel wat bezoeken afgelegd en is bij veel mensen een vertrouwd gezicht geworden. Daarnaast was hij met raad en daad aanwezig bij de wijkraadsvergaderingen, gaf catechese aan jongeren in Witharen en heeft hij een mooie wijkavond met wijk 2 verzorgd.

We wisten bij de benoeming dat deze tijdelijk was. Tijdelijk, totdat er weer voorzien zou zijn in de vacature predikant wijk 2, of tot het moment dat Mark een beroep zou aannemen als predikant. Dat laatste is nu het geval. Mark heeft een beroep ontvangen en aangenomen naar de Protestantse Gemeente van Holten. De bevestiging en intrede is gepland op 27 mei a.s. We willen Mark van harte bedanken voor het werk dat hij op een heel fijne en hartelijke manier in onze wijk heeft gedaan. Mark, gefeliciteerd met je benoeming. We wensen je met je gezin een goede en gezegende tijd in Holten.

Jan Heijink, voorzitter wijkraad 2

Aan de bovenstaande hartelijke woorden richting Mark van Sandijk kunnen wij, als Kerkenraad, niets meer toevoegen. Wij danken Mark voor zijn inzet voor de Gereformeerde kerk in Ommen en wensen hem en zijn gezin veel succes, plezier, geluk en zegen in Holten.

Johan Schinkelshoek, voorzitter Kerkenraad

## Wijk 3



**Predikant:** Ds. K. Jelsma  
✉ dsjelsma@pkn-ommen.nl  
Bereikbaar: ma t/m vr, zo. rondom voorgaan in diensten

**Scriba:** Dhr. G. Lennips  
✉ geref-scriba-wk3@pkn-ommen.nl

## Huwelijksjubilea

Op 17 mei hoopt het echtpaar Gerrit en Martha Martens-Muis het 55-jarig huwelijksjubileum te vieren.

Op 22 mei hoopt het echtpaar Ep en Anja Ellermeijer-Vaatstra het 50-jarig huwelijksjubileum te vieren.

Beide echtparen feliciteren wij van harte en wensen hen Gods blijvende zegen toe!

## World Servants

Het gaat goed met de World Servants Ommen! De grote acties

zijn voorbij en dit seizoen werken ze voornamelijk mee aan de Kubusacties, waaronder nog het volleybaltoernooi op 30 juni. Dit kalenderjaar werken ze ook nog mee aan het koffieschenken na de kerkdienst. Op 21 en 22 april deden ze mee aan een voorbereidingsweekend in Heino. Daar maakten ze kennis met de groepsleiding en de deelnemers uit andere gemeentes en plaatsen. Op 10 juni werken ze mee aan de Z.W.O. diensten en op 8 juli zullen we hen in de morgendienst uitzwaaien en de laatste dingen van hen horen. De dienst van 8 juli staat ook in het teken van het afscheid van groep 8 van de kindernevendienst. Op vrijdag 20 juli vliegen de World Servants jongeren van Amsterdam via Los Angeles naar Guatemala.

### Afwezigheid

Tijdens mijn afwezigheid. Neemt collega Gera Mateman in dringende gevallen waar.

Ds. Kest Jelsma



## Wijkgemeente 1

**Predikant:** Ds. R.R.J. de Bruijn

✉ dsdebruijn@pkn-ommen.nl

Bereikbaar: maandag t/m donderdag

**Scriba:** Mw. H. Veurink-Schonewille

✉ herv-scriba-wk1@pkn-ommen.nl

### Zo droom ik

Ik droom over een Bijbelse kerk, een aanbedende kerk, een dienende kerk, een zorgzame kerk. Een kerk van de toekomst. Hier én voor de volgende generaties, maar ook met het oog en het hart gericht op de toekomst van Christus. Een verwachtingsvolle kerk dus. Die straks vol vreugde zal opspringen om Christus te begroeten. Een kerk dichtbij mensen en dichtbij God. Niet van deze tijd, maar wel in deze tijd; niet van deze wereld, maar wel in deze wereld. Een kerk met een Evangelie van hoop voor elk mens. Dit is mijn droom.

### Omzien naar elkaar

Voor zover ik weet verblijven er op dit moment geen leden van onze wijkgemeente in het ziekenhuis. We denken aan andere gemeenteleden die (ernstig) ziek zijn thuis of in de zorginstellingen en die behandelingen moeten doorstaan. Wilt u hen in uw gebeden gedenken.

### Ons is voorgedaan

Donderdag 19 april overleed in de leeftijd van 84 jaar mw. Hendrika (Riek) Hemstede-Nijman in haar kamer in de Hoekstee. Woensdag 25 april hebben we haar, na een dankdienst voor haar leven, toevertrouwd aan God en haar lichaam te ruste gelegd in de aarde op begraafplaats Laarmanshoek. Haar man Mans, de kinderen, kleinkinderen en de verdere rouwdragende familie wensen we van harte toe dat zij, om dit verlies te kunnen dragen, troost en kracht mogen vinden in de schaduw van de Allerhoogste. In een volgende Kerkvensters zal er een in memoriam verschijnen.

### Meivakantie

Vakantie, voorwaar, een toverwoord, ook voor het predikantsechtpaar aan de Voormars. Als u dit leest zijn Coby en ik er samen, na een drukke periode, even een weekje tussenuit en zijn alleen de kinderen en poezen thuis. Na een ontspannen meivakantie hopen we er dan weer voor u te zijn. Voor hen die zich voorbereiden op examens: sterkte en wijsheid!

### Gedenken en vieren

Behalve de meivakantie is het ook weer een week van

gedenken en herdenken. Dan komt de pijn weer boven bij de vele verhalen die elk jaar weer verteld worden. De dichter Leo Vroman schreef eens: 'Kom vanavond met verhalen / hoe de oorlog is verdwenen / en herhaal ze honderd malen / alle malen zal ik wenen.' De verhalen leren ons steeds weer te gedenken en te herdenken en te beseffen dat vrijheid een groot goed is. Maar het mag ons, jong en oud, ook reden geven tot dank en gebed en blijvende zorg voor de vrijheid die heel veel levens kostte. Buitendien zijn het ook dagen van bezinning, waarin we ons moeten afvragen, en dat Coram Deo, wat wij leren van onze geschiedenis. Zelden heeft de mens het ingrijpen van God in de geschiedenis zo duidelijk kunnen waarnemen als toen Hij ingreep in het uur van onze bevrijding in 1945. En toen een einde maakte aan de macht van Hitler. 'U stelde een grens (aan het wateren) die zij niet overschrijden, nooit weer zullen zij de aarde bedekken' (psalm 104). Zijn we ons die bevrijding van Hogerhand nog wel bewust?

Een hartelijke groet,  
Ds. Reijer de Bruijn

## Wijkgemeente 2



**Predikant:** Ds. K.A. Hazeleger

✉ dshazeleger@pkn-ommen.nl

Bereikbaar: zaterdag vrije dag

**Scriba:** Dhr. J. van den Beukel

✉ herv-scriba-wk2@pkn-ommen.nl

### Rond de erediensten

Op D.V. zondag 6 mei mag ik 's morgens voorgaan in Ommen. We houden dan een doopdienst. Gedoopt zullen worden: Nick Gerjan Paarhuis, zoon van Erwin en Lusina Paarhuis, Jhr. van Nahuysstraat 56, 7731 ED, en Mees Brent Veurink, zoon van Martin en Frensis Veurink, Korenmolen 16, 7731 NE.

Elke keer weer bijzonder, als er kinderen gedoopt worden. Ouders die er heel bewust voor kiezen hun kind in het openbaar bij God te brengen. En God die in het openbaar zegt tegen het kind: 'Jij hoort bij mij.' Prachtig! De schriftlezing tijdens de dienst wordt waarschijnlijk Johannes 21:15-19. Tekst voor de preek worden dan de woorden van Jezus tot Petrus in vers 15: 'Weid mijn lammeren'. Zegt Hij dat niet tegen ons allemaal? En misschien wel in het bijzonder tegen de ouders? Kinderkoor 'Een vrolijk geluid' zal tijdens de dienst een paar liedjes voor ons zingen. Leuk! Overigens: let even op de aanvangstijd. Met ingang van de maand mei beginnen onze morgendiensten weer om 09.30 uur...

### Terugblik forumavond 'Dromen over de toekomst van de kerk'

Wat was het een mooie avond, dinsdag 17 april, in De Kern! Heel veel mensen (volgens koster Lex 'zeker 120'), zes prachtige dromen en vooral: hele mooie gesprekken over die dromen. De sfeer was goed, we vielen elkaars dromen niet aan, maar droomden elkaars dromen mee. Een deskundige forumvoorzitter in de persoon van Jan Heijink, na elke gespreksronde een inspirerende samenvatting door Arie van der Snel. Kortom, een prachtige avond. Rode draad was voor mij het verlangen bij iedereen om als kerk van betekenis te zijn voor die mensen die op dit moment niet zomaar naar het kerkgebouw toe komen. In mijn woorden: een kerk die zich geroepen weet de liefde van Christus zichtbaar te maken buiten de kerk.

Zelf moest ik na afloop heel sterk denken aan de woorden van Jezus tegen zijn leerlingen in Matteüs 5: 'Julie zijn het zout van de aarde' en 'Julie zijn het licht in de wereld'. Willen we als zout en als licht wat betekenen, dan moeten we 'de wereld' in.

Maar dan moeten we wel zorgen dat we echt 'zout' en 'licht' zijn! Met andere woorden: we moeten wel weten wie we zijn, en waar we voor staan! Misschien is dat ook wel het antwoord op de vraag naar de verhouding tussen 'traditie' en 'vernieuwing'. We hebben het als zout en als licht nodig om 'gevoed' te worden. Dat is wat mij betreft de kracht van de 'traditionele' kerkdienst. Tegelijk moeten we als zout en als licht mensen proberen te bereiken die we nu niet bereiken. En daarvoor moeten we 'nieuwe' wegen in durven slaan. U merkt: de forumavond heeft mij in elk geval al behoorlijk geïnspireerd!

### Vakantie

Bij bijzonderheden kunt u contact opnemen met onze scriba, dhr. Koos van den Beukel. De collega's nemen waar.  
Tenslotte een hartelijke groet voor iedereen,  
Ds. Karel Hazeleger

## Wijkgemeente 3



**Predikant:** Ds. J. de Haan

@CobydeHaan1

dsdehaan@pkn-ommen.nl

Bereikbaar: ma t/m do, za, zo. rondom voorgaan in diensten

**Scriba:** Dhr. D.J. Hemstede

Weth. Petterweg 5, 7731 XT Ommen

06-20552347

herv-scriba-wk3@pkn-ommen.nl

### Bij de kerkdiensten

Op 13 mei ga ik voor in de Hervormde kerk Ommen. Het is de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren, 'Wezenzondag' genoemd. Na de Hemelvaart van Jezus bleven zijn leerlingen 'verweesd' achter. We lezen in deze dienst Exodus 19:1-11 over Mozes, die op de berg in gesprek is met God. God vertelt Mozes hoe Hij zijn volk beschermt. We lezen ook uit Johannes 17 over Jezus, die in gesprek is met God. Jezus bidt voor zijn volgelingen, dat God hen wil bewaren. In de preek zal ik deze verschillende lijnen met elkaar proberen te verbinden met ons leven. We willen nadenken over twee vragen:

1. Voelen wij ons beschermd door God? Of zijn we onze thuisbasis, onze zekerheid kwijt geraakt?
2. Hoe zit het met ons gesprek met God? Met andere woorden hoe zit het met ons gebed?

Een hartelijke groet,  
Ds. Coby de Haan



## PaKaN! jongerenwerker

**Jongerenwerker:** Dhr. T. Abbes

tabbes@pkn-ommen.nl

### Meat & Eat

Zondag 22 april was de PaKaN! Meat & Eat met gezinnen. Gezien het prachtige weer hebben we het programma wat om gegooid. Na de koffie in De Kern zijn we richting de Vecht gegaan om daar ons programma voort te zetten. Heerlijk in het zonnetje op een picknickkleed. Met ruim 40 personen hebben we een hele leuke ochtend/middag gehad. De jongeren gingen eerst met z'n allen een potje flesvoetballen, waarnaast wij met de ouders in een kring gepraat hebben over ons gezin, de eerste kerk waar God ons geplaatst heeft. Het gesprek was nog lang niet klaar, maar na 30/40 min. hebben we het gesprek gestopt. Volgende keer gaan we wel verder. We hadden

namelijk een 2<sup>e</sup> deel van het programma, dit was gericht op het gezin zelf. De deelnemers gingen met hun gezin ergens in het gras zitten. Daar kregen ze 4 enveloppen, 4 family-tracks, 4 opdrachten die ze als gezin mochten uitvoeren. #samen leren, #samen ontdekken, #samen werken en #samen bidden. We hebben het programma afgesloten met een gezamenlijke picknick. PaKaN! had voor drinken en soep gezorgd en daarnaast had iedereen wat lekkers mee genomen. We hebben heerlijk genoten van dit samengestelde picknickbuffet. Iedereen was erg enthousiast en we kunnen terugkijken op een geslaagde middag. Als gezin deze middag gemist? Noteer dan 24 juni vast in de agenda! We hebben dan een 'Meat and Greet' voor gezinnen! Details volgen later maar noteer vast de datum in de agenda!

We hebben ook nog een verslagje ontvangen van een ouder. Leuk om te lezen hoe zij het ervaren! Hieronder haar stukje:

### Verslag Meet & Eat

Op zondag 22 april mochten wij het nieuwe 'Kerk zijn' ervaren met ons gezin. Voor alle gezinnen met een 't tiener' was er een Meet & Eat georganiseerd. I.v.m. het mooie weer werd deze bijeenkomst gehouden aan de Vecht. Terwijl de tieners lege flessen met water vulden in de Vecht voor het flessenvoetbal, gingen de ouders met elkaar in gesprek over de geloofsopvoeding in het gezin.



Thomas gaf aan dat het gezin in principe de eerste 'kerk' voor een kind is. Als ouders zijn wij een voorbeeld voor onze kinderen en binnen de beschermde omgeving van het gezin is het mooi om het geloofsgesprek te voeren. Een aantal ouders gaf wel aan dat het best lastig is om in gesprek te gaan met je kinderen over het geloof, maar waar horen ze anders nog over het geloof? Het was mooi om hierover met elkaar van gedachten te wisselen. Toen de tieners klaar waren met het flessenvoetbal, was het tijd om met het gezin in gesprek te gaan. Elk gezin kreeg 4 opdrachten in enveloppen om samen te 'werken', te 'leren', te 'bidden' en te 'ontdekken'. Aan de hand van vragenkaartjes mochten we b.v. met elkaar delen wie een geloofsvoorbeeld voor ons is. Bij het bouwen moesten we zonder te praten een bouwwerk van TumTum-snoepjes en prikkertjes maken. Dit lukte prima en smaakte daarna ook prima!

Iedereen had wat meegebracht voor de lunch, die we vervolgens samen hebben gehouden. Na de lunch was er nog tijd voor boogschieten en opnieuw flessenvoetbal. Het water van de Vecht was verleidelijk om in te springen en niet iedereen heeft het dan ook droog gehouden. Het was een mooie ervaring van het nieuwe 'Kerk zijn': Er was tijd voor opbouw van relaties tussen de tieners, tussen de ouders en tijd voor geloofsgesprek tussen ouders en binnen het gezin. Gecombineerd met boogschieten, flessenvoetbal en samen eten. Onze kinderen vonden deze vorm prima: 'Ik heb me in elk geval niet verveeld' was de reactie van onze 't tiener'. En dat is al heel wat!

Fam. Van der Tol

### Vrienden van PaKaN!

Afgelopen maanden zijn we als PaKaN! ook bezig geweest met 'vrienden van PaKaN!' We hebben verschillende oproepen gedaan. We zitten nu al op ruim 50 vrienden. Super! Daar zijn we blij mee! Wilt u/jij ook op de hoogte zijn wat PaKaN! doet en/of ben je evt. bereid om eenmalig, op projectbasis of structureel mee te doen meld je dan ook nog aan! Dit kan door te mailen naar pakan@pkn-ommen.nl. We breiden graag de groep uit! Wees een onderdeel van een beweging die impact wil hebben op levens van jongeren van onze gemeente en daarbuiten!

### Dromen

Op dinsdag 17 april was er een forumavond over dromen voor



de kerk. Ik mocht ook iets delen over mijn droom. Het was een mooie avond en vooral het brede publiek vond ik erg mooi om te zien. Eén van mijn punten in mijn droom was, dat ik droom dat gezinnen gaan functioneren zoals God het bedoelt heeft! Het gezin is de eerste gemeente waar God ons geplaatst heeft. Hier hebben we het met de Meet & Eat ook over gehad. En aan jullie allemaal zou ik ook de vraag willen neerleggen: Als jou gezin de eerste gemeente is waar God jullie in geplaatst heeft, hoe staat het met de gesteldheid van jou gemeente? Hoe ziet jullie kerk er uit? Waar ben je tevreden over en wat zou nog anders kunnen? Wat heb je mee genomen uit jou eigen kerk (je eigen gezin waar je bent opgegroeid). Wat neem je mee en hoe willen jullie het vorm geven? Denk daar eens over na als ouders/gezin, praat er met elkaar over als gezinnen onderling. Het gezin is van onschatbare waarde in het geloof en van de kerk. Ik denk, ik geloof dat er hier nog veel te behalen valt! Veel te leren en veel te ontdekken.

Thomas Abbes



## PaKaN!

### Activiteitenagenda

Mei

- 25 Proefavond 10'er club van 19.00 tot 20.30 uur in De Kern  
27 CrossPointdienst in het Hervormd Centrum

Juni

- 24 CrossPointdienst in de Gereformeerde kerk Ommen

Activiteiten voor de agenda kunnen worden gemeld bij:  
Fennie Bos

### 22 april Terugblik Meet & Eat zondagmiddag

Op deze zonnige lentedag zaten we op picknickkleedjes aan de Vecht: samen in gesprek met ouders over 'je gezin als kerk': hoe voed je je kinderen in geloof op? De jongeren konden zich ondertussen uitleven met een potje watervoetbal. Daarna werden de gezinnen aan 'het werk gezet' met Familytrack. Dit is een spel, waarin je als gezin met elkaar in stilte moet samenwerken aan een 'bouwwerk', samen een Bijbelstudie doen, samen vragen bespreken en samen bidden. Daarna hebben we heerlijk gegeten. Iedereen had iets lekkers gemaakt en meegenomen. Het was een mooie ontmoeting, we voelden ons gezegende mensen.

Zo hopen we dat er nieuwe netwerken ontstaan tussen ouders en kinderen, zodat zij ervaren dat ze niet in hun oppie in de kerk zijn en dat ze ook elkaar helpen om in geloof te groeien. Daar willen we als PaKaN! verder aan bouwen.

Dank aan Thomas Abbes en Ellen Touwen, die dit vanuit PakaN! hebben georganiseerd! En dank aan Ferdinand, een nice cateringman en chauffeur.

Ds. Coby de Haan



## Kubus

Hallo allemaal,

De Kubus organiseert ieder jaar een aantal acties, met als doel geld op te halen voor een goed doel. Dit jaar is ons goede doel World Servants Ommen. Deze groep bestaat uit een aantal jongeren die 3 weken naar Guatemala gaan om daar klaslokalen te bouwen voor een middelbare school. Op 30 juni is het weer tijd voor het jaarlijkse volleybaltoernooi. Het toernooi zal gehouden worden op de Voormars in Ommen.

Heb je zin om mee te doen? Meld je team dan zo snel mogelijk aan. Het wordt een gezellige en sportieve dag. Daarnaast ontvangt het winnende team de wisseltroufee! Het team dient uit minimaal 6 personen te bestaan, waarvan er maximaal 3 op volleybal zitten. Je kunt een team vormen met je sport of muziekvereniging, familie, vriendengroep, collega's etc.!

Het minimale sponsorbedrag per teamlid is € 10,00 (meer mag natuurlijk ook, want alles gaat naar het goede doel).

Doe je mee? Je opgave kun je sturen naar

✉ [kubusactie@gmail.com](mailto:kubusactie@gmail.com). Uiterlijke opgave van deelname is zaterdag 16 juni. Als je nog vragen hebt, kun je deze ook stellen via bovengenoemd mailadres.

Mocht je niet willen/kunnen volleyballen, kom dan gewoon gezellig langs. Er zijn hapjes en drankjes te krijgen en er is een verloting met mooie prijzen.

Hopelijk tot 30 juni op de Voormars!

De Kubus

## Plaatselijk kernnieuws

### Overige adressen

Oldenhagen

H. Mulertstraat 22, 7731 CL Ommen

Röpcke Zweers Ziekenhuis Hardenberg

J. Weitkamplaan 4a, 7772 SE Hardenberg

Isala Kliniek

Dr. Van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle

### Bloemengroet

De bloemen gingen met een hartelijke groet van de gemeenten naar:

Gereformeerde kerk

15-04 Mw. W.E. Stokvisch-Schuttert

22-04 Mw. A. Pasjes-Vrielink

Witharen gebouw Irene

15-04 Mw. Hamhuis

22-04 Mw. H. Noordegraaf

Hervormde gemeente

15-04 Dhr. De Lange

Mw. te Kieft-van der Hoek

22-04 Mw. Z. Buter-de Vries

Dhr. A.J. Meijerman

29-04 Albert Bolks

Esseline Dijk

Vinkenbuurt

15-04 Dhr. en mw. Bijker

22-04 Mw. H. Kuiper-Roke

### Bedankt

Graag wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de vele bliken van medeleven na het overlijden van mijn zoon, Alex Kramer. Zoveel kaartjes, zoveel goede woorden en bezoeken. Het heeft mij en mijn familie goed gedaan. Het is fijn om te merken dat er zoveel mensen met je meeleven als er zo iets verdrietigs gebeurt.

Dien Kramer-Horsman,

## Gezamenlijke berichten

### 10 mei Dauwtraptocht op Hemelvaartsdag



Voor de vroege vogels onder ons hebben wij ook dit jaar weer een traditionele dauwtraptocht

uitgezet in de omgeving van Ommen. Vorig jaar mochten we ongeveer 50 deelnemers begroeten. Dit is voor ons een stimulans om hiermee door te gaan. Het is een bijzondere ervaring als je 's morgens al zo vroeg op pad bent met een groep fietsers. De schemering is net opgetrokken; de ochtenddauw ligt nog op de weilanden, maar het enige dat betrapt wordt zijn de pedalen van de fietsen. De vogels zingen het hoogste lied. Wilt u dit ook eens beleven, fiets dan met ons mee. We hebben dit jaar gezorgd dat we bij pechgevallen een beroep kunnen doen op rijwielhandel Brunink. Evenals vorig jaar houden we op verzoek tijdens de fietstocht een korte pauze. Wel dient u dan zelf voor een versnapering te zorgen. Aan het einde van de fietstocht wordt er een kerkdienst gehouden. Wie het te vroeg vindt om mee te fietsen en wel graag de dienst wil bijwonen is van harte welkom om 08.00 uur. Dit keer is de locatie: kantine van camping Bergzicht Dalmsholterweg 4, 8147 RB Giethmen. Ook voor de inwendige mens wordt gezorgd. Na afloop van de dienst is er een collecte ter bestrijding van de onkosten. We hopen op mooi weer en een grote opkomst. We vertrekken om 06.00 uur 's morgens vanaf het plein voor het Hervormd Centrum. U bent van harte uitgenodigd. Dauwtrapcommissie PKN Ommen

### **Stichting Steunfonds Vluchtelingen Ommen blij met gift.**

In de Stille Week is er in de vieringen in vier kerken van Ommen gecollecteerd voor Stichting Steunfonds Vluchtelingen Ommen. Thema van dit jaar was 'onvoorwaardelijke liefde', wat prachtig aansloot bij het doel van de collecte, namelijk stichting Steunfonds Vluchtelingen Ommen. Deze stichting heeft als doel het bevorderen van het geestelijk en maatschappelijk welzijn van vluchtelingen in Ommen. De laatste jaren staat het financieel ondersteunen bij de gezinshereniging centraal: een financiële bijdrage wordt gedeeltelijk gegeven als gift en voor de rest als lening verstrekt. Het bedrag van € 1.573,00 is door de leden van de interkerkelijke werkgroep Rondom Pasen overhandigd aan de penningmeester Arnold Vos. Vos gaf namens de stichting aan erg blij te zijn met dit bedrag, daardoor is het weer mogelijk gezinnen bij elkaar te brengen.

We willen ook iedereen bedanken die er voor gezorgd hebben, dat we de Veertig dagen en Stille week op een indrukwekkende wijze hebben kunnen beleven. Heel fijn dat het met elkaar kan.

Namens de werkgroep Rondom Pasen,  
Syds Kloosterman

### **Verslag laatste vergadering classis Ommen op 12 april**

Deze avond komen we voor de laatste keer bijeen als classis Ommen. Op 1 mei gaat namelijk de nieuwe classis Overijssel/Flevoland van start (op 9 mei is de institutionele vergadering). Op deze vergadering behandelen we de laatste lopende zaken binnen onze classis en staan we in een kort liturgisch gedeelte stil bij het opheffen van de classis Ommen en de start van de nieuwe classisstructuur binnen de kerk.

Helaas heeft de protestantse gemeente Lemele zich moeten afmelden, de rest van de kerken is allemaal aanwezig. Zelfs een aantal oud-classisafgevaardigden is naar De Kern gekomen.

In de Personalia Memorabilia noemen we het emeritaat van ds. Huiskamp (Dedemsvaart) en ds. Zijl (Lemele). Zij gaan resp. in mei en augustus afscheid nemen van de gemeente.

Ds. Van Sandijk-van der Wal neemt op 20 mei a.s. afscheid in Oud-Avereest/Balkbrug. Dit vanwege het aannemen van het beroep van haar man in Holten. Dhr. van Sandijk is nu tijdelijk waarnemend in Geref. Ommen.

In de nieuwe classisstructuur wordt de ring de plek waar de verantwoordelijkheid van de gemeenten voor elkaar concreet gestalte krijgt. In eerste instantie valt het gebied van de ring samen met dat van de oude classis. De 'classis Ommen' wordt dus de 'ring Ommen'. Het doel van deze ring is het vorm en inhoud geven aan de ontmoeting tussen gemeenten en hierdoor de saamhorigheid van gemeenten te bevorderen. In

de ring zitten geen vaste afgevaardigden meer. De samenstelling kan per bijeenkomst wisselen, afhankelijk van het onderwerp. De ring heeft een stuurgroep die het voortouw neemt en de bijeenkomsten organiseert. Dhr. Siebert, ds. Droogendijk (afgevaardigden in de nieuwe classis) en ds. Hazeleger (tot het eind van dit jaar) vormen deze stuurgroep. Mw. Stegeman (Daarlerveen) zal secretariële ondersteuning geven. Het zou mooi zijn als er nog een diaken aan toegevoegd kan worden. De stuurgroep gaat proberen een bijeenkomst te plannen in mei of juni.

Dhr. Siebert geeft een korte samenvatting van de Synodevergadering op 9 maart jl. en blikkt vooruit op de komende vergadering op 19 en 20 april. Hier worden dan de reacties uit het land op het 3<sup>e</sup> deel van de kerkordewijzigingen besproken. Ds. Hazeleger spreekt namens de vergadering woorden van dank uit naar dhr. Siebert voor zijn bijdrage aan de Synodevergaderingen en terugkoppeling daarvan aan de classis Ommen.

Voor we naar de kerkzaal gaan overhandigt ds. Prins namens de vergadering bloemen aan ds. Hazeleger en mw. Koes voor hun inzet voor de classis Ommen.

In de kerkzaal houden we een vesper als afsluiting van de classis Ommen. We denken na over de woorden uit Matteüs. 16:13-20. Na dit liturgische moment verlaten we de kerkzaal en praten we onder het genot van een hapje en drankje nog even gezellig na.

Hilde Koes, secr. Classis Ommen

### **Vorbereidingen werkvakantie Albanië 2018**

De deelnemers zijn bekend, de tickets zijn geboekt, het project wordt voorbereid in Maliq Albanië. Er is al veel gebeurd in de afgelopen periode. De mestactie op een ijskoude zaterdag met een warme opbrengst. De maaltijd in De Kern, gezellig en erg lekker. Er zijn inmiddels bijna 60 appeltaarten gebakken voor de werkvakantie. Maar we zijn er nog niet. Uw gift is onmisbaar om het project te voltooien en dat Marleen het werk in het bejaardencentrum in Korce kan blijven uitvoeren.

Jan, Cobi, Janieke, Marten, Elise, Yvonne, Ilona en Adrie gaan aan het werk in Albanië en zullen zorgdragen voor een verantwoorde besteding van uw giften. Wilt u ons helpen om de werkvakantie tot een succes te maken? Maak dan een gift over op NL98FVLB0699742285 t.n.v. Herv. gemeente Ommen o.v.v. werkvakantie Albanië 2018.

Of geniet van een lekkere ambachtelijk gebakken appeltaart, €12,50 waarvan €7,50 naar de werkvakantie gaat. Te bestellen op [✉ werkvakantiealbanie@outlook.com](mailto:werkvakantiealbanie@outlook.com)

Bedankt namens de deelnemers,  
Adrie Boessenkool

## **Gereformeerde kerk**



### **Kleine Kerkenraad**

#### **Nieuwe ambtsdragers in Ommen/Witharen**

De Kleine Kerkenraad maakt nogmaals de namen bekend van de ouderlingen en diakenen. Er zijn geen wettige bezwaren ontvangen tegen deze benoemingen. De bevestiging zal dan ook plaats vinden op D.V. 6 mei in Ommen en 20 mei in Witharen.

Nieuw:  
ambtsdrager-ouderlingen:  
Mw. B. Boeijinga-Oostwoud  
Dhr. P. van der Bent)  
Mw. J. van der Bent-Vonk  
Mw. H.G. Muis  
Dhr. H. Martens  
Mw. R. Martens-Gaasbeek



ambtsdrager-diaken:

Dhr. J. Vonder  
Dhr. K. Winters  
Dhr. H.G. Huetink  
Dhr. K. Brus

Verlengingen  
met 1 jaar:

Dhr. H. Kroon  
Mw. G. Hogenkamp-Grootmarsink  
Mw. Kremer-Veurink

met 2 jaar:

Dhr. J. Meijer  
Dhr. G. Lennips

met 4 jaar:

Dhr. J. Meulenkamp  
Dhr. J. Veneberg

Contactpersonen

Abusievelijk staat de naam van mw. B. van der Veen in de vorige Kerkvensters vermeld als aftredend. Dit is niet juist. Zij continueert haar werk als contactpersoon.

Nog niet vermeld dat dhr. J. aan het Rot aftreedt als contactpersoon, maar dat zijn vrouw T. aan het Rot zijn plaats inneemt.

Wim Westerhuis, algemeen scriba

## Giften

Voor de bloemen

€ 20,00 via contactpersoon Dinie Visscher-de Lange

Hartelijk dank

## Hervormde gemeente



## Algemene Kerkenraad

Als Algemene Kerkenraad hebben we in februari besloten om een AK-commissie in te stellen die een aantal onderwerpen onder de loep gaat nemen en met concrete voorstellen daarvoor zal komen. Deze onderwerpen zijn belangrijk voor ons gehele gemeente, maar waren de afgelopen jaren uitgesteld om ze mee te nemen in het SoW-proces. Zoals bekend is dit proces stopgezet. Echter langer uitstel is niet verantwoord. Het huidige pastorale werk in onze gemeente vergt heel veel van onze ambtsdragers. Vanuit de zorgplicht voor onze ambtsdragers heeft de AK besloten om een commissie in te stellen. Deze commissie bestaat uit 6 leden aangevuld met een kerkrentmeester. Het zijn de heren: Arjan Veurink (wijk 1), Arie van der Snel (wijk 1), Koos van den Beukel (wijk 2), Bertus Vos (wijk 2), Willem Ruijs (wijk 3), Marco den Ouden (wijk 3) en Gerrit van Keulen (kerkrentmeester). Deze commissie gaat onderzoeken welke toekomstbestendige mogelijkheden er voor onze gemeente zijn voor wat betreft het aantal wijken en hun grenzen met daaraan gekoppeld het aantal predikanten en andere kerkelijke werkers. Waarbij wij onze veelkleurigheid goed willen faciliteren. Deze mogelijkheden dienen financieel haalbaar te zijn en te voldoen aan de kerkorde.

Op maandag 9 april heeft deze commissie voor de eerste keer vergaderd samen met het moderamen van de AK om de opdracht goed door te spreken en de commissie te voorzien van aanvullende informatie. De commissie zal aan de AK rapporteren en de AK zal via Kerkvensters de gemeente informeren over de voortgang.

Lambert van den Berg, voorzitter AK

## 15 mei H.V.D. wijk 2

Onze volgende vergadering is op dinsdag 15 mei a.s. in het Hervormd Centrum. Aanvang: 13.30 uur.

## Oud ijzercontainer

U kunt het oud ijzer en andere metalen inleveren bij Gerrit van Keulen. De verkoopopbrengst komt ten goede aan de Hervormde gemeente Ommen.

## Collecten

15-04	Kerk	Diaconie	Edukans
Ommen	€ 167,12	€ 206,05	€ 143,40
Vinkenbuurt	46,95	47,35	
Kerk Vinkenbuurt			50,75

22-04	Kerk	Diaconie	Kerk en muziek
Ommen	€ 250,90	€ 256,53	€ 200,40
Vinkenbuurt	35,60	34,65	
Kerk Vinkenbuurt	32,70		

World Servants via catechese ds. K. Hazeleger € 70,82

## Giften

Voor de kerk

€ 10,00 en € 20,00 via ds. J. de Haan

Voor de Jonge Kerk

€ 10,00 via bezoekmedewerkster mw. K.E. Grootemarsink

Voor de bloemen

€ 10,00 via bezoekmedewerkster mw. H. Stegeman-Ekkelkamp

Voor de bloemen in Vinkenbuurt

€ 10,00 via mw. J. Hulst-Wind

Hartelijk dank

## Algemeen (kerkelijke) berichten



### Regionaal

#### 17 mei Harmonieorkest Jubal en Kerk & Israël

Als u dit leest is de laatste lezing van Kerk & Israël van dit seizoen, de lezing van mw. Jennifer Guetta, alweer geweest. Maar voor de zomer komen we nog eenmaal bij elkaar, samen met harmonieorkest Jubal, voor een heel speciale gelegenheid: om het 70-jarig bestaan van de moderne staat Israël te vieren! We beginnen 17 mei om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur is er koffie met wat lekkers, welkom!

Plaats: De Antenne, Wilhelminastraat 3, Dedemsvaart

We hopen u dan te ontmoeten!

Info: G.M. Arends

Gerbrig Arends

#### 19 mei 'Met Joh. de Heer zingend Pinksteren in'



in de Willem Hendrik Zwart Hal, Grensweg 17 te Lemelerveld om 20.00 uur een samenzangavond. Reserveren ☎ 0572-371838 (Huetink) of ☎ 038-4224079 (Boks), of via de site: [www.huetink-royalmusic.nl](http://www.huetink-royalmusic.nl)

#### 21 mei BOOST Gospel Festival op 2<sup>e</sup> Pinksterdag in Den Ham

Wil jij je laten inspireren door Joke Buis of Gert-Jan Segers? Wil je wel eens horen hoe Jonny & the Jazzuits gospel uitvoeren? Of luisteren naar Eastville (countrymuziek), een Oegandees kinderkoor of de Rechtstaat (hiphop)? Of weten wat Tot Heil des Volks voor onze samenleving betekent? Kom dan op maandag 21 mei, 2<sup>e</sup> Pinksterdag, naar Den Ham op het terrein van de Zandstuve! Daar kun je namelijk de tweede editie van het BOOST Gospel Festival meemaken. Toegang is gratis!

Kijk voor meer info op [www.boostgospelfestival.nl](http://www.boostgospelfestival.nl) of op [www.facebook.com/boostgospelfestival](http://www.facebook.com/boostgospelfestival).

### Theatervoorstelling 'De OmZieners' vanwege 200 jaar Ommerschans

24 mei De Carrousel Van Reeuwijkstraat 5 Ommen  
25 mei Theater de Voorvegter Badhuisplein 3 H'berg  
26 mei De Baron Julianastraat 54 Dedemsvaart

Aanvang 20.00 uur (ontvangst vanaf 19.30 uur)  
Toegang Gratis, vrije gift na afloop  
Aanmelden via [omzieners@gmail.com](mailto:omzieners@gmail.com)

De voormalige armenkolonie de Ommerschans bestaat 200 jaar. De Historische Vereniging Ommerschans organiseert in dit kader verschillende festiviteiten. Een daarvan is de theatervoorstelling De OmZieners.

U kunt zich aanmelden via dit e-mailadres: [omzieners@gmail.com](mailto:omzieners@gmail.com). Aanmelden is niet verplicht maar wel gewenst. Wat vol is nu eenmaal vol. Wij hopen u te mogen ontvangen en zien uit naar uw komst.

### 26 mei Ommerbachdag



's Middags en 's avonds zijn er tal van activiteiten allemaal in het teken van deze unieke componist. Jong en oud kunnen deelnemen aan muzikale en creatieve workshops, lezingen bijwonen, luisteren naar orgelconcerten en genieten van verschillende kooruitvoeringen.

Het carillon speelt, De Firma verzorgt theater, Bigband Vechtdal College treedt op en ook de middenstand draagt een steentje bij. Collegium Musicum Salland en het Sallands Bachkoor sluiten deze mooie dag af met een gezamenlijk concert in de Gereformeerde kerk.

Kijk op [www.ommerbachdag.nl](http://www.ommerbachdag.nl) voor actuele informatie over het programma. Van harte welkom! De toegang is gratis.

## Gebedspunten



Hieronder worden een aantal gebedspunten aangereikt om voor te bidden of te danken.

We geloven in de kracht van het (gezamenlijke) gebed! Zoals in Lucas 11 vers 9 en 10 staat: Daarom zeg Ik (Jezus) jullie: vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. Want wie vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan. Bidt en dankt u ook mee?

### Gebedspunten



Laten we God danken voor de vrijheid waarin we mogen leven. Laten we bidden dat we goed zullen omgaan met deze vrijheid.



Laten we bidden voor alle landen waarin mensen niet in vrijheid kunnen leven, omdat er oorlog is, of omdat de leiders vrijheden inperken.



Laten we bidden voor de jongeren die binnenkort eindexamen moeten doen. Laten we bidden dat ze rust mogen ervaren bij het maken van de examens, zodat ze kunnen laten zien wat ze hebben geleerd.



Laten we bidden dat we in nieuwe omgevingen (tijdens b.v. vakantie) en in de natuur Gods grootheid en nabijheid mogen ontdekken.



Laten we Gods zegen vragen voor de nieuwe ambtsdragers en contactpersonen. Dat ze met veel plezier en inzet hun nieuwe taak mogen gaan doen.



Laten we bidden dat we onze tijd goed leren indelen. Bid dat we tijd voor God, tijd voor elkaar en tijd voor onszelf zullen hebben.



Laten we bidden dat er voor elke leeftijd (jong en oud) een plek zal zijn of komen in de gemeente om te groeien in geloof.



Laten we God danken dat we op Hemelvaartsdag weer mogen vieren dat Jezus naar de Hemel is gegaan, om van daaruit alle mensen nabij te zijn door de Heilige Geest.

Heeft u een gebedspunt waarvoor u graag gebed wilt door de gemeente? Geef dit dan door op het volgende email adres: [gebedskalenderommen@live.nl](mailto:gebedskalenderommen@live.nl). Ook voor informatie over de verschillende gebedsgroepen in de gemeente kunt u mailen naar dit mailadres.

## Kerkelijke adressen etc.

### Inleveren kopij kerkblad

Het volgende kerkblad zal verschijnen op vrijdag 18 mei. De kopij, voorzien van uw naam, adres en tel. nr., dient uiterlijk op **maandag 7 mei (i.v.m. Hemelvaartsdag) voor 17.00 uur** te zijn ingeleverd via e-mail of cd bij:

Redactie Kerkvensters Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen  
✉ [kerkvensters@pkn-ommen.nl](mailto:kerkvensters@pkn-ommen.nl)

of in de brievenbus bij de ingang van De Kern  
Posters dienen 5 weken van tevoren in Word te worden ingeleverd. De redactie behoudt zich het recht voor om indien nodig kopij in te korten.

Advertentietarief: € 3,00 per cm hoogte

### Eindredactie Kerkvensters

Redactieruimte De Kern ☎ 463928  
☎ bereikbaar: **woensdag 9 mei van 18.45 – 19.30 uur**

### Coördinatie bezorging

Mw. H.H. Schippers-Voortman  
Mw. H. Jaspers-van Duren  
Woensdag eens per 14 dagen van 19.00 - 20.00 uur ☎ 463928

## Familieberichten