

Kerkvensters

Kerkblad

Van gereformeerd en hervormd
Ommen Vinkenbuurt Witharen

17^{de} jaargang No. 7

Vrijdag 6 april 2018

Meditatie

Enkele woorden en gedachten bij Joh. 21:15-19

Altijd weer word ik geraakt door het indringende gesprek tussen Jezus en Petrus in bovenstaande verzen. Jezus die vragen stelt aan Petrus, Petrus, de impulsieve Petrus. Hij die vol geloof naar Jezus wilde gaan over het water, maar ineens met zijn zwakheid, zijn kleinheid en eindigheid werd geconfronteerd. In de diepte verdween hij totdat Jezus hem reddend de hand reikte. Petrus die zo stellig was: Al laten ze u allemaal in de steek, ikke niet! Stoer en sterk lijkt hij te zijn, anders dan de anderen, op hém kan de Heer rekenen.

Petrus de geloofsheld, de grote mond maar ook met het kleine hartje. Ook hij vluchtte in de nacht en liet Jezus in de steek. Drie keer stelt Jezus hem een vraag en in die drie keer wordt Petrus herinnerd aan de nacht toen de haan kraaide en hij Jezus drie keer verloochend had.

De eerste keer lijkt Jezus in zijn vraag te verwijzen naar Petrus' eigen uitingen waarin hij zichzelf boven de anderen stelde. Heb je mij lief, méér dan zij? Je krimpt als lezen ineem bij die vraag en het antwoord van Petrus kan dan ook niet anders dan als heel zuinigjes klinken. U weet dat ik uw vriend ben. Het is alsof je vrouw aan je vraagt: Vind je mij de mooiste en de liefste en dat je dan antwoordt: Je wéét toch dat ik met je getrouwd ben...

Jezus lijkt te beseffen dat hij Petrus overvraagt en zwakt zijn vraag af: Heb je mij lief? En weer klinkt hetzelfde antwoord. Pijnlijk, confronterend is het dan als Jezus daarna zijn derde vraag stelt en daarbij het antwoord dat Petrus twee keer gaf verwerkt: Ben je mijn vriend? Een oefening in nederigheid als God je bevraagt op je woorden en je daden. Op wie je denkt of wilt zijn en wat daarvan uiteindelijk in je dagelijks leven blijkt. De boodschap komt over en vertwijfeld zegt Petrus: Heer, U weet alles, Ú kent mij toch als uw vriend? Een ontroerend antwoord.

Ik lees het als: Nee, niet altijd is aan mij te zien en te merken dat ik uw vriend ben. En toch waag ik het mij als uw vriend te zien, omdat Ú mij uw vriendschap aanbiedt. Zó ben ik toch door U gekend, vanuit uw vriendschap met mij. U weet alles... U weet van mijn grote mond...en U weet dat ik het dan ook echt meen...ik wil voor U gaan...maar soms ben ik dan ineens weer zo bang en klein en kwetsbaar, twijfelend. Maar niets liever dan uw vriend te zijn...op ál die momenten in mijn bestaan... Petrus. Jacobus en Johannes. Thomas. Mensen zoals wij. Met al hun menselijke al te menselijke eigenschappen. Ze werden geroepen, ze mochten mee doen, ze mochten mee blijven doen. God wil ons gebruiken. Ondanks alles.

Vervolg pag. 3

Leesrooster

Za	7 april	Genesis 2:4b-17
Zo	8 april	Genesis 2:18-25
Ma	9 april	Genesis 3:1-24
Di	10 april	Spreuken 22:17-29
Wo	11 april	Spreuken 23:1-14
Do	12 april	Spreuken 23:15-25
Vr	13 april	Spreuken 23:26-35
Za	14 april	Psalm 4
Zo	15 april	Genesis 4:1-16
Ma	16 april	Genesis 4:17-26
Di	17 april	Spreuken 24:1-9
Wo	18 april	Spreuken 24:10-22
Do	19 april	Spreuken 24:23-34
Vr	20 april	Psalm 10

Inhoudsopgave

Kerkdiensten	2
Bij de diensten	3
Vervolg meditatie	3
Wijkberichten	3
Wijk 1 waarneming	3
Wijk 2 waarneming	4
Wijk 3	4
Wijkgemeente 1	5
Wijkgemeente 2	5
Wijkgemeente 3	6
PaKaN! jongerenwerker	6
PaKaN!	6
Plaatselijk kerknieuws	6
Gezamenlijke berichten	7
Gereformeerde kerk	7
Hervormde gemeente	8
Vorming	8
Algemeen (kerkelijke) berichten	8
Gebedspunten	9
Kerkelijke adressen etc.	9
Familieberichten en posters	9

Kerkdiensten

Zondag 8 april

Gereformeerde kerk

Ommen

09.30 uur:	Ds. B.T. Urgert, Elp
Organist:	Ad Huetink
Ouderling van dienst:	Mw. H. van Beesten-Nijkamp
Kindernevendienst:	Alle groepen
Gastdame/-heer:	Dhr. en mw. Meulenkamp

Witharen

10.00 uur:	Ds. J. Bakker, Hoogeveen
Organist:	Frans Dijkstra
Ouderling van dienst:	Dhr. H. Kroon
Kindernevendienst:	Leiding: Marinda

Hervormde gemeente

Ommen

10.00 uur:	Ds. J. de Haan
Organist:	Lydia Volkerink
Ouderling van dienst:	Mw. G. Timmerman
Kindernevendienst:	Alle groepen
Gastdames/-heer:	Mw. M. Boezelman Mw. D. van Dorland Dhr. A. Schuurman

U kunt koffiedrinken na de dienst

Vinkenbuurt

10.00 uur:	Ds. R.R.J. de Bruijn
Organist:	Willemien Gerritsen
Ouderling van dienst:	Mw. J. Schaapman
Kindernevendienst:	Geen

Ommen Samen kerk

19.00 uur:	Ds. R.R.J. de Bruijn
Organist:	Riekus Hamberg
Ouderling van dienst:	Dhr. J. Sterken
Afgevaardigde Gk:	Dhr. J. Schinkelshoek

Weekopening, -sluiting

't Vlierhuis

Maandag 9 april 10.30 uur: ?

Oldenhaghen

Vrijdag 13 april 18.30 uur: Dhr. W.M. Rozema

Nijenhaghen

Vrijdag 13 april 19.30 uur: Dhr. W.M. Rozema

Zondag 15 april

Gereformeerde kerk

Ommen

09.30 uur:	Ds. K. Jelsma, Kerk en School
Organist:	Lydia Volkerink
Ouderling van dienst:	Dhr. J. Heijink
Kindernevendienst:	Alle groepen
Gastdames:	Mw. A. Kroese Mw. M. Veldman-v.d. Bent

Witharen

10.00 uur:	Ds. T.W.D. Prins-van den Bosch, Daarle, Kerk en School
Organist:	Frans Dijkstra
Ouderling van dienst:	Dhr. H. Petter
Kindernevendienst:	Leiding: Trudy

Ommen Samen kerk

19.00 uur:	Ds. G. Rohaan, Bergentheim
Organist:	Gert Olthof
Ouderling van dienst:	Mw. J. Breteler
Afgevaardigde Hg:	Dhr. W. Visscher

Hervormde gemeente

Ommen

10.00 uur:	Ds. R.R.J. de Bruijn Kerk en School
Organist:	Gert Diepeveen
Ouderling van dienst:	Mw. E. Touwen-Tempelman
Kindernevendienst:	Alle groepen
Gastdame/-heren:	Dhr. G.J. Hekman Mw. M. Hekman-Marsman Dhr. B. Veurink

U kunt koffiedrinken na de dienst

Vinkenbuurt

10.00 uur:	Ds. K.A. Hazeleger
Organist:	Margriet Hierink
Ouderling van dienst:	Mw. C. Meesters
Kindernevendienst:	Alle groepen

Weekopening, -sluiting

't Vlierhuis

Maandag 16 april 10.30 uur: ?

Oldenhaghen

Vrijdag 20 april 18.30 uur: Dhr. K. Schaap

Nijenhaghen

Vrijdag 20 april 19.30 uur: Dhr. K. Schaap

Bij de diensten

Vervoer naar kerk / verpleeg- / verzorgingshuizen



Kerkgangers die geen vervoer naar de kerk kunnen krijgen en toch graag de diensten willen bijwonen en mensen die gebruik willen maken van vervoer naar verpleeg- of verzorgingshuizen, kunnen contact opnemen met:

Gereformeerde kerk: Dhr. G. Dunnewind
✉ geref-vervoer@pkn-ommen.nl
Hervormde gemeente: Fam. Jansen
Fam. Hekman
Marianne Roeten
✉ herv-vervoer-2@pkn-ommen.nl

Gereformeerde kerk

Collecten

8 april

Ommen en Witharen: Diaconie en Kerk
Ommen uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending
Witharen uitgang: Gebouw Irene / zending
Deurcollectanten: Selwin en Leanne

15 april

Ommen en Witharen: Diaconie en Kerk
Ommen uitgangen: Edukans / zending
Witharen uitgang: Edukans / zending
Deurcollectanten: Judith en Liz

Zondagskind

Ommen

8 april: Mathijs van Harten
15 april: Kerk en Schooldienst

Kinderoppas

Ommen

8 april: Nelleke Heijink
Marloes Kassies
15 april: Rianne van der Bent
Julia Dunnewind
Sandra Kamphuis

Witharen

8 april: Janny Bouwhuis
Franciska Harke
15 april: Yvonne Meijer
Ina Bremmer

Hervormde gemeente

Collecten

8 april

Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie en Kerk
Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending

15 april

Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie en Kerk
Uitgangen: Project Edukans / zending

Zondagskind

8 april: Fieke Kobes
15 april: Kerk en Schooldienst

Kinderoppas

Ommen

8 april: Doriene Boezelman
Marjon Drost
15 april: Lysanne Dankelman
Annemieke Paarhuis

Ongeveer een half uur voor het begin van de dienst kunt u uw kinderen brengen in de aanbouw van de kerk.

Vinkenbuurt

Iedere zondag is er kinderoppas.

Vervolg meditatie

Met onze mooie kanten en met de kanten die óók bij ons horen, ook al zijn we er niet trots op. Met vallen en opstaan mogen we zijn weg gaan. En onderweg biedt Hij ons zijn vriendschap aan en deelt met ons het brood en de wijn.

Ds. Kest Jelsma

Wijkberichten

Jarigen 80+

Onderstaande gemeenteleden hopen binnenkort hun verjaardag te vieren:



Dhr. H.C. Knoppers
Mw. H. Winters-Willems
Mw. H.W. ter Horst-Wind
Mw. J.G. van Elswijk-Pardoën
Dhr. A. Schuttert
Mw. J. Schuurman-Ronhaar
Mw. G. Brinks-Bults
Mw. A. Meijerman-Bakhuis
Dhr. G.J. Ronhaar
Mw. S. van der Stempel-Postma
Mw. G. Hoffman-Maathuis
Mw. A.J. van Faassen-Schipper
Mw. A.H. de Leeuw-Keuning
Mw. M. Schoppink-v.d. Zwaag
Dhr. E.R. Timmerman

Wij wensen u een fijne verjaardag en een goed en gezegend nieuw levensjaar toe.

Wijk 1 waarneming



Kerkelijk werker: Mw. G. Mateman
✉ gmateman@pkn-ommen.nl

Scriba: Dhr. F. Jansen
✉ geref-scriba-wk1@pkn-ommen.nl

Huwelijk

Niels Jansen en Janneke Rozema zijn dankbaar dat God hen heeft samengebracht en zij willen elkaar trouw beloven op 13 april met woorden uit Psalm 23: 1: 'De Heer is mijn Herder, het ontbreekt mij aan niets'. Zij willen deze dag vieren samen met familie en vrienden en met u als gemeentelid. De kerkelijke inzegening is om 14.00 uur in de Reestkerk, Balkbrug en de receptie is van 15.00-17.00 uur in de Reestkamer, eveneens te Balkbrug. Vanaf deze plek van harte gefeliciteerd met jullie voorgenomen huwelijk en dat jullie huwelijksdag vreugdevol en feestelijk mag zijn. Een dag waarop je je hele

leven met dankbaarheid op terug kunt kijken.

Overleden

Op 27 maart is Gesina Hermanna Kleefman (Germa) overleden. Ze werd geboren op 15 maart 1937 in Lutten en kreeg drie kinderen: Linda, Gert Jan en Marien. Marien is al eerder overleden. Ook kreeg ze vijf kleinkinderen.

Boven de kaart staat:

Gods goedheid is te groot voor het geluk alleen,
zij gaat in alle nood door heel het leven heen.

De afscheidsdienst is gehouden op dinsdag 3 april in de Reestkerk te Oud Avereest, waarna de begrafenis heeft plaatsgevonden op de begraafplaats te Lutten. Voorganger in deze dienst was mw. Ellen Kolthof. Zij zal een 'in memoriam' verzorgen voor de volgende Kerkvensters. In het lied 'Hoger dan de blauwe luchten', wat ook is afgedrukt op de rouwbrief, staat: Ook voor zieke kinderen zorgt Hij, de Heer. Hij kent hun tranen en hun pijn. Ja voor groten en voor kleinen, wil de Heer een helper zijn. Mag dat een troost zijn voor de kinderen en kleinkinderen.

Wijknieuws

In de wijk zijn meerdere zieken. Niet iedereen kan of wil genoemd worden, maar voor ons allen: we mogen weten, met woorden uit Psalm 139:

De Heer weet alles van ons, hij kent ons.

Hij is voor ons en achter ons en om ons heen.

Hij houdt ons vast.

Het is een wonder wat we niet kunnen begrijpen.

Hij weet waar we zijn.

Klimmen we naar de hemel, hij is daar.

Dalen we af naar het land van de dood, ook daar is hij.

Gaan we naar de plaats waar de zon opkomt,

gaan we naar de plaats waar de zon ondergaat,

Ook daar houdt zijn hand ons vast en zal ons leiden.

Met warme groet,
Gera Mateman

Wijk 2 waarneming



Pastoraal werker: M.J. van Sandijk

✉ mvansandijk@pkn-ommen.nl

Werkdagen: woensdag en vrijdag

Scriba: Dhr. J. Heijink (waarnemend)

✉ geref-scriba-wk2@pkn-ommen.nl

We leven mee met

We wensen hen, en ook alle andere mensen met ziekte of zorg, Gods liefdevolle troost en nabijheid toe.

Avond voor doopouders van 2014

Op 11 april organiseer ik, samen met jeugdouderling Maaïke Schipper-Dijk, een avond voor alle ouders die hun zoon of dochter in 2014 door ds. Han Wilmink hebben laten dopen. Inmiddels zijn we vier jaar verder en zal er heel wat veranderd zijn. We zijn in ieder geval benieuwd!

Op deze avond zullen we elkaar ontmoeten en met elkaar in gesprek gaan over de geloofsopvoeding. Als het goed is, hebben alle ouders die het betreft begin maart een uitnodiging ontvangen. De avond vindt plaats in De Kern en begint om 20.00 uur. Aanmelden voor deze avond kan bij mij, via mail of telefoon, tot uiterlijk maandag 9 april. Mede namens Maaïke, hopelijk tot ziens!

En tot slot

Met een goed gevoel kijk ik terug op de wijkavond van donderdag 22 maart. We hebben het met elkaar gehad over 'Leven met Aandacht'; de toepassing van Benedictijnse inspiratie op ons dagelijks leven. Ik heb iets verteld over Benedictus, de vader van het kloosterleven en zijn lessen die ook voor ons, zeker in deze soms drukke en hectische tijden, behulpzaam kunnen zijn. Tijdens deze avond zijn we ook over dit thema en de dingen in ons leven die allemaal (soms téveel) aandacht vragen, met elkaar in gesprek gegaan. Dit leverde een inspirerende en gezellige avond op, voor ons allemaal.

Hartelijke groet,
Mark van Sandijk

Wijk 3



Predikant: Ds. K. Jelsma

f kestjelsma

✉ dsjelsma@pkn-ommen.nl

Bereikbaar: ma t/m vr, zo. rondom voorgaan in diensten

Scriba: Dhr. G. Lennips

✉ geref-scriba-wk3@pkn-ommen.nl

In memoriam

Op dinsdag 13 maart overleed Jaap Laning thuis in Frankrijk na een zwaar ziekbed op de leeftijd van 54 jaar. Jaap Laning woonde sinds een aantal jaren met zijn vrouw Marianne en de kinderen in het Franse Ambierle, in de buurt van Lyon. Zijn bedrijf was in Nederland en daarom werd hier het huis aangehouden in Giethmen. Op 17 maart werd hij in Frankrijk begraven. Over enige tijd zal er in de kerk aan de Bouwstraat een herdenkingsdienst zijn in het bijzijn van zijn vrouw en de kinderen. Die datum is nog niet bekend. Jaap was jaren geleden erg actief in het kerkenwerk en was onder anderen voorzitter van wijk 3. In onze gebeden gedenken wij zijn vrouw en vier kinderen. In een volgende Kerkvensters volgt een uitbreider in memoriam.

Jubileum

'Op 27 maart 1958 trouwden in Emmen Liesje van der Laan en Dick den Uijl', zo stond in de kaart die ik ontving van het jubilerende paar Den Uijl. Zij vierden het na vele omzwervingen en 60 jaar later. We feliciteren hen van harte met dit heuglijke feit en wensen hen Gods blijvende zegen toe!

Zieken

Meerdere mensen uit de wijk zijn (ernstig) ziek. Niet iedereen wil hier genoemd worden. We bidden hen de kracht toe van Hem die is opgestaan en de dood overwon!

Felicities

Wij feliciteren Kirsten Huetink en Niels Jansen met de keuze die ze maakten op 1^e Paasdag. We bidden dat jullie geloof altijd levend mag zijn!

Doopzondag en – gesprek

De eerstvolgende doopzondag is 29 april. Wil je je kind laten dopen op die dag, laat het mij dan even weten. De voorbereiding van die dienst is op donderdagavond 19 april om 20.00 uur.

Op 10 juni is er weer een doopzondag. Voorganger in die dienst is ds. Marianne Winters-Karels. Wil je dan je kind laten dopen dan graag doorgeven aan Marianne. Het doopgesprek vindt plaats op maandagavond 28 mei om 20.00 uur bij Maaïke en Jochem Schipper. Maaïke is ouderling van dienst op 10 juni.

Verhuizing

Al enige tijd verbleef mw. A.H. de Leeuw-Keuning in Oldenhaghen. Dit verblijf is nu definitief geworden. We hopen dat ze gauw kan wennen aan de nieuwe situatie en het daar naar haar zin zal hebben.

Ds. Kest Jelsma

11 april Wijkavond

Wijk 3 nodigt u van harte uit voor een wijkavond op woensdag 11 april. Tijdens deze avond zal dhr. Aad de Goede ons meenemen rondom het thema 'Diaconaat, kerk en kerkgang in Den Haag en Ommen - overeenkomsten en verschillen'. Dhr. De Goede is de zoon van ds. De Goede die in het verleden in Ommen voorging. Zelf is hij godsdienstleraar geweest en is nu nauw betrokken bij allerlei inspirerende initiatieven rondom diaconaat en de kerk in o.a. de Schilderswijk in Den Haag. Op boeiende wijze zal dhr. De Goede vertellen over zijn ervaringen en de veranderingen in kerkgang en de rol van de kerk in de loop der jaren. Na de pauze is er gelegenheid om verder met elkaar door te praten en staat de onderlinge ontmoeting centraal. We kijken uit naar een inspirerende avond en hopen u woensdag 11 april te mogen begroeten en ontmoeten. Voordat we om 20.00 uur beginnen, zal vanaf 19.30 uur de koffie en thee klaar staan in De Kern. Welkom!

Wijkraad 3

Wijkgemeente 1



Predikant: Ds. R.R.J. de Bruijn
✉ dsdebruijn@pkn-ommen.nl
Bereikbaar: maandag t/m donderdag

Scriba: Mw. H. Veurink-Schonewille
✉ herv-scriba-wk1@pkn-ommen.nl

Rond de erediensten

Gezegende diensten en ontmoetingen liggen, als u dit leest, weer achter ons. Gedurende de zeven lijdenszondagen - of 40-dagentijd, zoals ook wel wordt gezegd - leefden we toe naar het paasfeest. Stap voor stap was er de gedachte aan het lijden en sterven van onze Heiland en Gods liefde voor ons mensen. Na de diensten in de Stille Week mochten we op paasmorgen feest vieren in de kerk en kregen we te horen dat door de volgelingen van Jezus het graf leeg en geopend gevonden werd. Het waren, kortom, warme diensten; we zijn er blij mee. Blij en wel vooral hierom: dat we mensen mogen zijn met hoop. Hoop op de toekomst, hoop op God. Die ons niet alleen laat met alles wat we meedragen en meemaken; met al onze gebrokenheid soms. 'Laat de winter maar uitzagen, de zege is toch aan de lente', schrijft de dichter. Ook al zien we er misschien nog niet zoveel van. Maar mag het nieuwe leven, dat Christus voor ons verworven heeft, ook zo doorbreken in ónze harten en levens.

We danken een ieder die op een of andere wijze een bijdrage heeft geleverd aan en rond de diensten en ontmoetingen, en hierbij denken we ook aan de leiding van de kindernevendienst, die zich inzette voor het wekelijks terugkerende paasproject met de kinderen. A.s. zondag zijn er weer twee diensten waarin ik mag voorgaan, en wel in de morgendienst in Vinkenbuurt en in de avonddienst in de Hervormde kerk in Ommen. We willen dan de Opgestane volgen in Zijn verschijningen en hopen weer veel broeders en zusters in de kerk te mogen begroeten.

Jubileum

Henk en Hennie Veldhuis feliciteren wij van harte met hun 50-jarig huwelijk. Op zaterdag 24 maart mochten zij hun gouden jubileum vieren in Balkbrug, samen met hun kinderen,

kleinkinderen, familieleden, vrienden en burens. Vanaf deze plaats wensen we hen nog goede jaren toe, waarin zij zich opnieuw gedragen mogen weten door de trouw van onze God.

De Catechismus voor ons

Je bent van harte welkom op deze kring, ook als je nog niet eerder bent geweest. Het zijn leerrijke avonden en de kring wordt goed bezocht. Het is voor ons wel fijn als je je even van tevoren opgeeft (email: dsdebruijn@pkn-ommen.nl,) maar als je op het laatste moment binnenstapt, dan ben je ook van harte welkom.

Het thema van de komende avond op (let op!) maandag 9 april, om 20.00 uur in het Hervormd Centrum is: 'Geest van hierboven, leer ons geloven', dit n.a.v. Zondag 20 van de Catechismus. We gaan ook dan weer op zoek naar de betekenis hiervan voor ons vandaag.

Tenslotte

Pasen, heerlijk feest! Op onze steen komt straks niet te staan: 'voorgoed vergaan'. Maar: 'hier rust'. En wel totdat Jezus terugkomt en de bazuin zal klinken; dan gaan de graven open, en wordt de dood voorgoed begraven! Dan wordt alles nieuw, - God lof! Nu al is Hij al diegenen nabij, die op Hem en Zijn heil hopen. Al onze zieken en herstellenden, thuis en in het ziekenhuis of in de zorgcentra, wensen we Zijn steun en nabijheid toe.

Een hartelijke groet,
Ds. Reijer de Bruijn

Wijkgemeente 2



Predikant: Ds. K.A. Hazeleger
✉ dshazeleger@pkn-ommen.nl
Bereikbaar: zaterdag vrije dag

Scriba: Dhr. J. van den Beukel
✉ herv-scriba-wk2@pkn-ommen.nl

Rond de erediensten

Zondag 15 april mag ik 's morgens voorgaan in Vinkenbuurt. Waarschijnlijk zal de preek gaan over Johannes 21:24. Dit vers staat bijna aan het eind van het evangelie van Johannes. We lezen hier dat het 'de leerling van wie Jezus veel hield' is die achter dit evangelie zit. Tegelijk is er ook iemand die zegt dat 'we' weten dat zijn getuigenis 'betrouwbaar' is. Een mooi inkijkje in hoe het evangelie van Johannes is ontstaan...

Onze zieken

We wensen al onze zieken en de mensen om hen heen heel veel sterkte toe. De zegen van God, die je sterkt en draagt.

Laatste vergadering classis Ommen

Op donderdag 12 april komt de classis Ommen voor het laatst bij elkaar. Dit vanwege de landelijke reorganisatie van de kerk. Vanaf 1 mei bestaan er nog maar 11 grote classes. Onze classis Ommen gaat dan op in de nieuwe classis Overijssel-Flevoland. De laatste vergadering begint om 19.45 uur, in De Kern. Na een 'huishoudelijk' gedeelte is er een liturgisch moment, in de kerkzaal. We sluiten af met een hapje en een drankje. Belangstellenden - bijvoorbeeld mensen die in het verleden bij de classis betrokken waren - zijn van harte welkom. Graag van tevoren even opgeven. Dit kan bij mij.

Doopgesprek

Op zondag 6 mei is er een doopdienst in Ommen, waarin ik hoop voor te gaan. Het doopgesprek staat gepland op maandag 23 april, 20.00 uur. Opgeven kan bij mij. De locatie hoor je bij opgave.

Open dag Cursus Theologische Vorming Gemeenteleden

Op zaterdag 21 april houdt de cursus Theologische Vorming voor Gemeenteleden in Rijssen een open dag. Belangstellenden kunnen dan de lessen bijwonen. In het vorige kerkblad stond hier meer informatie over. Graag herinner ik er nog even aan. Voor meer informatie of opgave kunt u bij mij terecht.

Tenslotte een hartelijke groet voor iedereen,
Ds. Karel Hazeleger

Wijkgemeente 3



Predikant: Ds. J. de Haan

@CobydeHaan1

dsdehaan@pkn-ommen.nl

Bereikbaar: ma t/m do, za, zo. rondom voorgaan in diensten

Scriba: Dhr. D.J. Hemstede

herv-scriba-wk3@pkn-ommen.nl

Rond de erediensten

In deze Paastijd, die duurt tot Pinksteren, lezen we in de kerkdienst van 8 april over de verschijning van de Opgestane aan de Emmaüsgangers uit Lukas 24. Gevangen in verdriet en gemis zien deze Emmaüsgangers de Opgestane niet. De Heer legt een hele weg met hen af totdat zij het geloven! Zo blijft de Heer de mens nabij, totdat je ziet en gelooft. Groot is Zijn trouw!

Een hartelijke groet uit de pastorie aan de Voormars,
Ds. Coby de Haan

Dromen over de toekomst van de kerk

Op dinsdag 10 april nodigen we alle 20ers, 30ers en overige gemeenteleden uit voor een avond dromen over de toekomst van de kerk. Vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar in het Hervormd Centrum. Het thema van de avond is: Waar droom jij van? Wat zien wij als droom voor onze kerk/ gemeente? Wat is onze visie en missie, welke keuzes maken we? Dorinda en Yvonne zullen vertellen waar zij van dromen. Daarna krijgt iedereen de gelegenheid zijn of haar dromen op papier te zetten en in groepjes met elkaar te bespreken. Vanuit de kerkenraad zijn we benieuwd wat de ideeën zijn van de jongeren en de 30ers. We nodigen hen dan ook speciaal uit om hun ideeën met ons te delen. De avond staat ook open voor de jongeren van de andere wijken. Samen geven zij immers vorm aan de toekomst. Om te werken aan de dromen willen we vervolgens ook een passend beleidsplan te maken. Zodat we blijven werken aan onze dromen. U bent allen van harte welkom. Tot 10 april!

PaKaN! jongerenwerker



Jongerenwerker: Dhr. T. Abbes

tabbes@pkn-ommen.nl

Meet and Eat: gezinsmoment

Op 22 april organiseert PaKaN! een 'Meet and Eat' voor gezinnen met kinderen tussen de 11 en 18 jaar. In een eerdere uitgave van Kerkvensters hadden we al een voor aankondiging gedaan. Maar voor de mensen die dit nog niet hadden gelezen, vergeten zijn, of al weten is dit een reminder!

Op deze zondag is er na kerktijd een programma voor gezinnen in De Kern. Eerst is er koffie en daarna een programma waar je

als gezin actief aan mee kunt doen. We sluiten de ochtend af met een gezamenlijke maaltijd, waarvoor we allemaal wat lekkers mee nemen. Gezinnen die kinderen tussen de 11 en 18 jaar hebben zijn hier voor van harte uitgenodigd! Broertjes en zusjes die buiten deze doelgroep vallen zijn natuurlijk ook gewoon welkom! Val je net buiten de doelgroep, maar zou je wel graag willen komen: je bent van harte welkom! We zouden het fijn vinden dat jullie je als gezin even aan meldt. Wij weten dan hoeveel mensen we kunnen verwachten. Zoals we net al schreven willen we afsluiten met een gezamenlijke maaltijd. Wij als PaKaN! zorgen voor een soepje en wat drinken. We willen jullie als gezinnen vragen om allemaal iets lekkers mee te nemen. Voldoende voor jullie gezin en iets extra. Dan is er ruim voldoende voor iedereen! We zetten dit op een buffet zodat we met elkaar kunnen genieten van elkaars lekkernijen. Graag opgeven vóór 19 april. Opgeven kan door te naar: pakan@pkn-ommen.nl.

Namens de commissie gezinnen

Kerkproeverij

Het jaarthema van veel PKN kerken dit jaar is kerkproeverij. Vanuit mijn werk in Bruchterveld hebben we daar een draai aan gegeven binnen het jeugdwerk. Vanuit de catechisatie daar is het idee kerkproeverij ontstaan. We gaan een aantal kerken 'proeven'. Om te ervaren hoe het ook kan. Niet dat het andere beter is, maar om eens te proeven en te zien of we daar nog iets van kunnen leren... Van uit de catechisanten daar kwam de vraag of ik uit de andere kerken waar ik werk jongeren mee kon krijgen. Dat leek hen wel erg leuk. Dus heb ik een paar jongeren gevraagd en op 25 maart hadden we de eerste kerkproeverij. We zijn naar Mozaiek0318 in Veenendaal geweest (de gemeente van Kees Kraaienoord). Het was een leuke dag! Mooi om eens ergens anders te proeven en vooral na te bespreken in de auto en tijdens de picknick onderweg. Mochten er nu jongeren zijn die dit lezen en het tof lijken om ook een keer mee te gaan, kun je je melden bij mij! En dan niet ouders die het leuk vinden dat hun kind mee gaat... maar jongeren die zelf willen onderzoeken hoe je ook kunt geloven en hoe we kunnen leren bij anderen... Het was een succes en wie weet gaan we de volgende keer met een grotere groep!

Thomas Abbes

PaKaN!



Activiteitenagenda

April

22 CrossPointdienst in de Geref. kerk Ommen

Mei

27 CrossPointdienst in het Hervormd Centrum

Activiteiten voor de agenda kunnen worden gemeld bij Fennie Bos.

Plaatselijk kerknieuws

Overige adressen

Oldenhagen

H. Mulertstraat 22, 7731 CL Ommen

Röpcke Zweers Ziekenhuis Hardenberg

J. Weitkamplaan 4a, 7772 SE Hardenberg

Isala Kliniek

Dr. Van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle

Bloemengroet

De bloemen gingen met een hartelijke groet van de gemeenten naar:

Gereformeerde kerk

09-03 Mw. Kleinjan-Noeverman

18-03 Woonvorm De Linde en Woonvorm De Esrand

25-03 Dhr. K. Schaap

Witharen gebouw Irene

18-03 Mw. Spijkers

25-03 Mw. Siebeling

Vinkenbuurt

18-03 M. J. Harmsen-Stokman

25-03 Fam. Meesters 4

Bedankt

Graag wil ik iedereen bedanken voor het medeleven nadat ik was gevallen onderweg naar de kerk. Alle goede wensen, kaarten, bezoek, telefoontjes, bloemen en chocolaatjes hebben er zeker aan bijgedragen dat het nu weer redelijk goed met mij gaat. Ook namens Berend hartelijk bedankt.

Johanna en Berend de Ruiter

Ze leert hen opstaan tegen onrecht en onderdrukking en weer in een goede verhouding met mannen leven. Gemeenteleden en lokale leiders kunnen theologische opleidingen volgen op verschillende niveaus. Cedepca stimuleert vrouwelijk leiderschap in de kerk.

De Nederlandse theologe Martina Fraanje werkt sinds 2015 bij Cedepca: ze geeft les en leert vrouwen wat de bijbel kan betekenen in hun eigen situatie. U kunt haar volgen via Facebook en weblogs.

Wat kan Cedepca doen met uw steun?

Psychologische en juridische ondersteuning van 1 vrouw die slachtoffer is van geweld kost € 80,00.

Materiaal voor de cursus Conflictahtering kost € 100,00.

Een cursus van 5 dagen voor 15 tot 40 gemeenteleden kost € 385,00.

Publicatie van 250 bulletins om vrouwen te versterken kost € 400,00.

Publicatie van 500 boekjes 'God wil niet dat vrouwen lijden onder geweld' kost € 2.000,00 (€ 4,00 per boekje).

ZWO Commissie PKN Ommen

Vrijwilligers gevraagd

Kortgeleden hebben we uw aandacht gevraagd voor de diensten in 't Vlierhuis. Elke maandagmorgen houden we daar een weekopening voor de bewoners. Dankzij de inzet van een aantal vrijwilligers wordt dit mogelijk gemaakt. Nu loopt het aantal mensen dat zich hier voor inzet helaas terug. Vandaar onze dringende oproep om zich als vrijwilliger aan te melden. Het gaat om de aanwezigheid op maandagmorgen van ongeveer 10.00 uur tot 12.00 uur. Bewoners moeten dan opgehaald en na de viering weer teruggebracht worden. Als het u wat lijkt, kom dan eens zo'n weekopening bijwonen en misschien kunnen we u dan als nieuwe vrijwilliger begroeten. Mocht u vragen hebben dan kunt u terecht bij; Evelien Achterberg.

Namens de vrijwilligers in 't Vlierhuis,
Chris Siebert

Gezamenlijke berichten



Evaluatie Kliederkerk

Op 18 maart hebben we weer een Kliederkerk viering in het Hervormd Centrum gehad.

Het thema was deze keer 'Zo mooi is het!'

aan de hand van het scheppingsverhaal. Ook deze keer was er een grote opkomst van kinderen met hun ouders, opa's en oma's, zodat het samen weer een gezellige boel werd! Eerst werd er hard geknutseld door alle kinderen; zo werden er sterren uitgezaagd, grasmannetjes en mooie zandtekeningen gemaakt, levensgrote portretten getekend, parcourtjes gelopen en allerlei voelspelletjes gedaan. Alle kinderen genoten volop. Hierna was het tijd voor het vertellen van het verhaal voor de kinderen en een quiz met verhalen over de schepping voor de ouders.



Onder het genot van een high tea was er daarna volop ruimte en tijd om elkaar verder te ontmoeten. Al met al een ontzettende geslaagde middag! Zondag 1 juli staat de volgende kliederkerk viering op de planning, we zien er naar uit!

Organisatie Kliederkerk

Rolstoelduwers gezocht voor IKA Vakantieweek

Er komt er weer een groep gemeenteleden uit de Achterhoek naar de Imminkhoeve in Lemele om een weekje vakantie te vieren. De meeste mensen zijn afhankelijk van hun rolstoel. Graag willen ze op zondagmiddag 27 mei en zondagmiddag 9 september van 14.30 tot ± 17.00 uur een wandeling houden en daarvoor vragen ze onze hulp. Hiervoor zijn ze per middag ongeveer 10 personen nodig. U helpt toch ook? U doet daar de vakantiegasten een groot plezier mee. Opgeven kan via Janny Stonks.

De diaconieën

Versterk de Kerk



Via het thema Versterk de Kerk worden projecten ondersteund in Guatemala. Samen zijn we de kerk in actie. Geïnspireerd door Jezus delen mensen wereldwijd van wat ze hebben ontvangen. Als christenen zijn we wereldwijd verbonden. We willen van elkaar

leren en met elkaar delen. Daarom zet onze kerk zich via Kerk in Actie in voor het thema Versterk de kerk. Samen met partnerorganisaties van Kerk in Actie komen we op voor een sterke kerk wereldwijd. Een kerk die zich verzet tegen armoede en onderdrukking.



In Guatemala woedde 36 jaar lang een burgeroorlog. Die is nu voorbij, maar er is nog steeds veel geweld. Veel vrouwen lijden onder discriminatie en huiselijk geweld. Hoe kunnen zij ervaren dat zij van waarde zijn? En hoe kan de kerk in Guatemala hen daarbij helpen? Bij de organisatie Cedepca leren deze vrouwen weer trots op zichzelf te zijn.

Actie Voedselbank

De voedselbank was erg blij met de producten die afgelopen zondag zijn ingeleverd. Ook de enveloppen met inhoud, hartelijk bedankt daarvoor. Het wordt allemaal goed besteed.

De diaconieën

Gereformeerde kerk



Bericht van de diaconie

De spaardoosjes worden in april weer bij u opgehaald door uw contactpersoon, ouderling of diakenen. De opbrengst is voor het project van Kerk in Actie in Bangladesh. Alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage.

De diaconie

Gemeenteavond

Hiermee willen wij u uitnodigen voor de gemeenteavond op woensdag 18 april. Hier leggen wij verantwoording af van de

jaarrekeningen van 2017 van Kerk/Kern, Diaconie, Zending en Kerkvensters *).

De avond begint om 20.00 uur, maar voor de inloop voor koffie en thee kunt u al eerder komen.

Agenda:

1. Welkom en opening
2. Bespreking van de jaarrekeningen van 2017
3. Pauze
4. Stand van zaken herindeling wijken
5. Avonddiensten: locatie, aantal etc.
6. Stand van zaken SoW-proces
7. Nieuw Beleidsplan
8. Rondvraag
9. Sluiting.

*) De jaarrekeningen liggen vanaf 11 april bij de koster.

Namens de kerkenraad,
W. Westerhuis, alg. scriba

Collecten

04-03	Diaconie	Kerk
Ommen	€ 693,98	€ 415,18
Witharen	63,65	56,25
Kerk. geb.		269,76
Gebouw Irene		45,30

11-03	Diaconie	Kerk
Ommen	€ 344,67	€ 298,00
Witharen	65,90	53,80
Kerk. geb.		185,70
Gebouw Irene		43,70

14-03 (Biddag)	Diaconie	Kerk
Ommen	€ 229,10	€ 109,72
Kerk. geb.		83,58

Giften

Voor de bloemen
€ 10,00 via Willy Schuttert-Rietberg

Hartelijk dank

Hervormde gemeente



Oud ijzercontainer

U kunt het oud ijzer en andere metalen inleveren bij Gerrit van Keulen. De verkoopopbrengst komt ten goede aan de Hervormde gemeente Ommen.

Collecten

14-03	Kerk	ZWO project	Kerk .geb.
Ommen	€ 69,75	€ 114,95	€ 46,45
Vinkenbuurt	46,61	80,60	
Kerk Vinkenbuurt	39,30		

18-03	Kerk	Diaconie	Kerk. geb.
Ommen	€ 124,35	€ 142,15	€ 105,51
Vinkenbuurt	29,65	33,45	
Kerk Vinkenbuurt	26,72		

25-03	Kerk	Diaconie	Kerk. geb.
Ommen	€ 118,60	€ 131,75	€ 108,90
Vinkenbuurt	55,78	62,10	
Kerk Vinkenbuurt	59,98		

25-03	Kerk	Compassion
PaKaN!	€ 59,55	€ 108,80

Giften

Voor de kerk

€ 10,00 via bezoekmedew. mw. K.E. Grootemarsink-Hekman
€ 10,00 en € 50,00 via ds. K.A. Hazeleger
€ 20,00 via ds. R.R.J. de Bruijn
€ 50,00 via ds. J. de Haan

Voor Stil Fotografie
€ 50,00 via de collecte

Voor Kerkomroep
€ 20,00 via ds. K.A. Hazeleger

Voor de bloemen
€ 5,00 via dames Hemstede
€ 10,00 via mw. L. de Ruiter
€ 15,00 via mw. J. Meijerink-aan het Rot

Voor de bloemen in Vinkenbuurt
€ 10,00 via dhr. en mw. Van Keulen

H.V.D. wijk 3
2x € 5,00 en 3x € 10,00

Hartelijk dank

Vorming

17 april Forumavond 'Dromen over de kerk', ds. Karel Hazeleger

Op deze dinsdag organiseren we een forumavond over de kerk. Naast de vier predikanten van PKN-Ommen zullen Thomas Abbes en Lex Jaspers hun 'droom' voor de kerk met u delen. Wat is hun verlangen voor de kerk? Wat is nodig om die droom te bereiken? Wat mag het verwezenlijken van de droom kosten? Hoe kan de kerk in de toekomst van betekenis zijn voor de samenleving? Over die vragen gaat het. Elke keer zullen twee sprekers hun droom verwoorden. Daarna is er tijd voor gesprek en discussie, o.l.v. forumvoorzitter Jan Heijink. Aan het einde van elke gespreksronde zal Agnes Kroese proberen een paar conclusies te trekken. Kortom: het belooft een hele boeiende avond te worden! De avond vindt plaats in De Kern en begint om 20.00 uur. Iedereen is van harte welkom. Graag van tevoren even opgeven. Dit kan bij mij.

Algemeen (kerkelijke) berichten



Regionaal

18 april Sponsoravond 4deMusketier/Compassion

Deze woensdag wordt om 20.00 uur in de Gereformeerde kerk een sponsoravond gehouden. Doel van deze sponsoravond is het inzamelen van geld voor kansloze kinderen in Indonesië. Deze kinderen zoeken overdag plasticflessen op de vuilnisbelt. Aan het eind van de dag hebben ze net genoeg voor één keer warm eten voor de hele familie. Kinderen moeten overdag niet op de vuilnisbelt zijn, kinderen horen op school te zitten om een beroep te leren. Kinderen moeten medische hulp krijgen als dat nodig is. De roep om hulp van deze kinderen wordt niet gehoord. Wij willen een stem voor deze kinderen zijn. Medewerking aan deze sponsoravond wordt verleend door het Ommer Mannenkoor, Gospelkoor Good News en het Vocaal Ensemble 'Reggevier'. Spreker deze avond is Elkin Coppoolse van Compassion. Helpt u ons mee deze kinderen hoop te geven op een betere toekomst? Van harte uitgenodigd,
Frans de Ronde, Henk Jan Jansen en Freddy Jansen

20 april De Christenvrouw afd. Ommen e.o.

hoopt deze vrijdagochtend weer bijeen te komen in het Hervormd Centrum. Spreker op deze morgen is mw. Willemien Hilbrink te Epe. Het onderwerp is 'M (Land) van Belofte'. De bijeenkomst begint om 09.30 uur. U bent van harte uitgenodigd.

Inlichtingen: G.M. van Ommen-Middelkoop

Landelijk

10 mei Vernieuwingsfestival in De Basiliek in Veenendaal

Zoals je weet organiseren we als Evangelisch Werkverband op Hemelvaartsdag (10 mei)

opnieuw het Vernieuwingsfestival. We zien er enorm naar uit! Er is een grote uitdaging:

Om het Vernieuwingsfestival te kunnen laten plaatsvinden hebben we dringend vrijwilligers nodig.

Daarom onze oproep: meld je aan als EW-vrijwilliger via www.vernieuwingsfestival.nl/vrijwilligers en maak mee wat

God aan het doen is in de levens van mensen en de kerk. Ondanks eerdere oproepen, hebben we nog niet genoeg

vrijwilligers.

De deadline voor het aanmelden van algemene vrijwilligers is 15 april. Dit betekent dat je van heel dichtbij zult ervaren wat God doet op het Vernieuwingsfestival. Kun je zelf niet, wil je dan deze week in je omgeving rondkijken of je mensen kent die willen helpen om het Vernieuwingsfestival mogelijk te maken? Dank je wel!

Theo de Koning
Teamleider vrijwilligers

Gebedspunten



Hieronder wordt een aantal gebedspunten aangereikt om voor te bidden of te danken.

We geloven in de kracht van het (gezamenlijke) gebed! Zoals in Lucas 11 vers 9 en 10 staat: Daarom zeg Ik (Jezus) jullie: vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opgedaan. Want wie vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opgedaan. Bidt en dankt u ook mee?

Gebedspunten



Laten we bidden om Gods leiding en zegen voor de kerkenraden bij beslissingen over de toekomst van de kerk.



Laten we God danken dat Hij ons zoekt, omdat Hij ons liefheeft. Alles begint bij Hem.



Laten we bidden dat we beschikbaar, bereikbaar en bereid zullen zijn om de taken die God voor ons heeft aarliggen daadwerkelijk te gaan doen.



Laten we bidden voor alle vervolgde christenen. Bid om kracht van God om vol te houden tegen de verdrukking in.



Laten we God danken voor het clubseizoen van de jeugdclubs N-Joy en de Wiki-club. Dank God voor de vele kinderen die hiervan mochten genieten en hierbij over God mochten horen. Laten we bidden om een gezellige afsluiting van het seizoen.



Laten we bidden dat de beroepingscommissie de energie en het doorzettingsvermogen mag houden bij het zoeken van een juiste predikant voor de Geref. kerk.



Laten we bidden voor alle deelnemers aan de Alpha cursussen. Dat de Heilige Geest door de leiding heen zal werken en een ieder zal ervaren dat onze God een levende God is, die veel van ons houdt en graag een relatie met ons aan wil gaan.



Laten we bidden voor de mensen die rouwen, omdat een geliefde is overleden. Bid om kracht, troost en nabijheid van God en het vertrouwen dat we door Jezus' dood en opstanding eeuwig leven zullen ontvangen.

Heeft u een gebedspunt waarvoor u graag gebed wilt door de gemeente? Geef dit dan door op het volgende email adres: gebedskalenderommen@live.nl. Ook voor informatie over de verschillende gebedsgroepen in de gemeente kunt u mailen naar dit mailadres.

Kerkelijke adressen etc.

Inleveren kopij kerkblad

Het volgende kerkblad zal verschijnen op vrijdag 20 april. De kopij, voorzien van uw naam, adres en tel. nr., dient uiterlijk op **dinsdag 10 april voor 17.00 uur** te zijn ingeleverd via e-mail of cd bij:

Redactie Kerkvensters

Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen

✉ kerkvensters@pkn-ommen.nl

of in de brievenbus bij de ingang van De Kern

Posters dienen 5 weken van tevoren in te worden ingeleverd.

De redactie behoudt zich het recht voor om indien nodig kopij in te korten.

Advertentietarief: € 3,00 per cm hoogte

Eindredactie Kerkvensters

Redactieruimte De Kern

☎ 463928

📞 bereikbaar: donderdag 12 april van 18.45 – 19.30 uur

Coördinatie bezorging

Mw. H.H. Schippers-Voortman

Mw. H. Jaspers-van Duren

Woensdag eens per 14 dagen van 19.00 - 20.00 uur ☎ 463928

Familieberichten en posters