

Kerkvensters

Kerkblad

Van gereformeerd en hervormd
Ommen Vinkenbuurt Witharen

17^{de} jaargang No. 4

Vrijdag 23 februari 2018

Meditatie

Voel je de Geest in de rug?

(naar Hebr. 10: 19-25)

De Heilige Geest is als een Coach, een begeleider, een inspirator, die mensen in beweging zet en meeneemt. Zoals je het vaak in de kranten leest als het ondernemers goed gaat: 'hij of zij heeft dan de wind in de rug'. - Dat mag je ook zeggen van de Geest in je rug. Het lijkt wel alsof je hele geest en lichaam dan gevuld zijn met energie, warmte en beweging. De Geest van God die je voorthelpt op de weg van God. Er ontstaat zogezegd een aansporing en coaching over en weer. Want jij helpt op jouw beurt ook weer een ander voort, begrijp je? Dat gaat maar door - dat houdt niet op, als je eenmaal in die krachtstroom staat van de Geest die jou vooruit stuwt, zodat je beweging komt! - Als een goede Coach houdt Hij Zijn team bij de les en vuurt ze aan! En als het nodig is, dan spreekt Hij hen ook eens troostrijk of vermanend toe!

Want wat is dat eigenlijk: 'coaching'? - Het is vandaag ongetwijfeld een modewoord. In een blad van de PKN las ik hierover: 'Het is iets anders dan kennis opdoen. Het is een reflectie op het eigen handelen. Op dingen waar je tegenaan loopt en het benoemen van wat je nodig hebt om een stap verder te zetten.' - Nou, dat klinkt goed. Want dat hebben we bij tijden allemaal nodig! Om onszelf eens kritisch te bekijken met waar we mee bezig zijn, of wat ons belemmert om te zijn wie we willen zijn, of waar we tegenaan lopen in ons leven, werk en in onze kerk. En dit alles natuurlijk met de bedoeling om je vooruit te helpen! - Maar dat maakt ook onderlinge coaching nodig! Ook in de gemeente van Christus mag je elkaar dan aansturen en aansporen in liefde en betrokkenheid. Want ook daar is de adem van de Geest voor nodig. We hoeven het gelukkig niet alleen te doen. We mogen mét elkaar geloven. - Het gaat ook niet alleen! Alleen kunt je het niet volhouden. Je overschat jezelf als je dat denkt, dat je het wel alleen kunt! Het gaat dus ook om het coachen van elkaar. Elkaar aansporen, elkaar bemoedigen, elkaar begeleiden, elkaar terugroepen en er weer bijhalen, als de ander even niet meegaat. De briefschrijver aan de Hebreeën waarschuwt er ons ook voor. Om het niet in je eentje te wagen met je geloof.

Zo roept hij ons op om de samenkomsten niet na te laten. Je hebt elkaar nodig! Zó houden we elkaar vast. Zo weet ik me verbonden met Christus en met elkaar.

Vervolg pag.3

Leesrooster

Za	24 febr.	2 Petrus 1:1-11	Inspanningsverplichting
Zo	25 febr.	2 Petrus 1:12-21	Blijf waakzaam
Ma	26 febr.	2 Petrus 2:1-10a	Zonde blijft niet
Di	27 febr.	2 Petrus 2:10b-22	Honden en varkens
Wo	28 febr.	2 Petrus 3:1-9	Geen traagheid, maar
Do	1 maart	2 Petrus 3:10-18	Uitzien naar
Vr	2 maart	Spreuken 22:1-16	Goede naam en faam
Za	3 maart	Jozua 1:1-9	Opvolgen
Zo	4 maart	Jozua 1:10-18	Mobilisatietijd
Ma	5 maart	Jozua 2:1-14	Op de wallen van
Di	6 maart	Jozua 2:15-24	De rode draad
Wo	7 maart	Jozua 3:1-17	Stilstaand water
Do	8 maart	Jozua 4:1-14	Een steen bijdragen
Vr	9 maart	Jozua 4:15-5:1	Vertel het aan de

Inhoudsopgave

Kerkdiensten	2
Bij de diensten	3
Vervolg meditatie	3
Wijkberichten	3
Wijk 1 waarneming	3
Wijk 2 waarneming	4
Wijk 3	4
Wijkgemeente 1	4
Wijkgemeente 2	5
Wijkgemeente 3	5
PaKaN! jongerenwerker	5
PaKaN!	6
Plaatselijk kerknieuws	6
Gezamenlijke berichten	6
Gereformeerde kerk	7
Hervormde gemeente	8
Vorming	8
Algemeen (kerkelijke) berichten	9
Gebedspunten	10
Kerkelijke adressen etc.	11
Familieberichten	12

Kerkdiensten

Zondag 25 februari

3^e Lijdenszondag / 2^e zondag in de 40-dagentijd

Gereformeerde kerk

Ommen

09.30 uur:	Ds. A. van der Spek, Hattem
Organist:	Lydia Volkerink
Ouderling van dienst:	Dhr. H. Tip
Kindernevendienst:	Alle groepen
Gastdames:	Mw. J. Timmerman-Kuyvenhoven Mw. H. Wermink-Lamberink

Witharen

10.00 uur:	Ds. A. de Vries, Nijverdal
Organist:	Freddy Bruins
Ouderling van dienst:	Dhr. H. Kroon
Kindernevendienst:	Leiding: Frieda

Ommen Samen kerk

19.00 uur:	Ds. J. de Haan
Organist:	Frans Dijkstra
Ouderling van dienst:	Dhr. J. / mw. L. v.d. Linde
Afgevaardigde Hg:	Dhr. J. Prins

Hervormde gemeente

Ommen

10.00 uur:	Ds. R.R.J. de Bruijn
Organist:	Willemien Gerritsen
Ouderling van dienst:	Mw. D. Companje-Wigger
Kindernevendienst:	Alle groepen
Gastdames/-heren:	Dhr. H. Drost Dhr. M. Hekman Dhr. J. Nijzink

U kunt koffiedrinken na de dienst

Vinkenbuurt

10.00 uur:	Ds. J. de Haan
Organist:	Margriet Hierink
Ouderling van dienst:	Mw. J. Schaapman
Kindernevendienst:	Geen

Vrijdag 2 maart Weeksluiting

Oldenhagen

18.30 uur:	Dhr. Schaap
-------------------	--------------------

Nijenhagen

19.30 uur:	Dhr. Schaap
-------------------	--------------------

Vrijdag 2 maart Wereldgebedsdag

Geref. Vrijgem. kerk Het Bakken

19.30 uur:	m.m.v. Projectkoor
-------------------	---------------------------

Zondag 4 maart

4^e Lijdenszondag / 3^e zondag in de 40-dagentijd

Gereformeerde kerk

Ommen

09.30 uur:	Ds. K. Jelsma
Organist:	Klaas Schaap
Ouderling van dienst:	Dhr. J. / mw. M. Schipper
Kindernevendienst:	Alle groepen
Gastdames:	Mw. T. Grootenhuis-Wessels Mw. H. Grootens-Slotman

Witharen

10.00 uur:	Kand. Y. Breemes, Rijssen
Organist:	Lydia Volkerink
Ouderling van dienst:	Dhr. H. Petter
Kindernevendienst:	Leiding: Joycelyn

Ommen Samen kerk

19.00 uur:	Ds. K. v.d. Kamp, Kampen
	Dialectdienst
Organist:	Klaas Schaap
Ouderling van dienst:	Dhr. J. Slotman
Afgevaardigde Hg:	Dhr. G.J. Beniers

Hervormde gemeente

Ommen

10.00 uur:	Ds. F. Buitink, Heino
Organist:	Gert Diepeveen
Ouderling van dienst:	Dhr. D. de Boer
Kindernevendienst:	Alle groepen
Gastdames/-heren:	Dhr. J. Vosjan Mw. M. Vosjan Dhr. J. Keizer

Vinkenbuurt

10.00 uur:	Ds. R.R.J. de Bruijn
Organist:	Willemien Gerritsen
Ouderling van dienst:	Mw. J. Schaapman
Kindernevendienst:	Alle groepen
10.00 uur:	Tienerdienst

Vrijdag 9 maart Weeksluiting

Oldenhagen

18.30 uur:	Dhr. M.J. van Sandijk
-------------------	------------------------------

Nijenhagen

19.30 uur:	Dhr. M.J. van Sandijk
-------------------	------------------------------

Bij de diensten

Vervoer naar kerk / verpleeg- / verzorgingshuizen



Kerkgangers die geen vervoer naar de kerk kunnen krijgen en toch graag de diensten willen bijwonen en mensen die gebruik willen maken van vervoer naar verpleeg- of verzorgingshuizen, kunnen contact opnemen met:

Gereformeerde kerk: Dhr. G. Dunnewind
✉ geref-vervoer@pkn-ommen.nl
Hervormde gemeente: Fam. Jansen
Fam. Hekman
Marianne Roeten
✉ herv-vervoer-2@pkn-ommen.nl

Gereformeerde kerk

Collecten

25 februari

Ommen en Witharen: Gebouwen en pastorieën en Kerk
Ommen uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending
Witharen uitgang: Gebouw Irene / zending
Deurcollectanten: Annabel en William

4 maart

Ommen en Witharen: Kerk in Actie voorjaars Zendingsweek en Kerk
Ommen uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending
Witharen uitgang: Gebouw Irene / zending
Deurcollectanten: Selwin en Leanne

Zondagskind

Ommen

25 februari: Marit Wermink
4 maart: Vera Luijendijk

Kinderoppas

Ommen

25 februari: Marieke Dunnewind
Monique Welink
4 maart: Marion Getkate
Lilian Rens
Henriëke Veurink

Witharen

25 februari: Hetty Landeweerd
Jeannet Hogenkamp
4 maart: Marrie Noordegraaf
Marleen v.d. Veen

Hervormde gemeente

Collecten

25 februari

Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie en Kerk
Uitgangen: Project Kerkrentmeesters / zending

4 maart

Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie ZWO Zendingscollecte en Kerk
Ommen uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending

Zondagskind

25 februari: Albert Hazeleger
4 maart: Britt Kobes

Kinderoppas

Ommen

25 februari: Marlien Hekman
Anita 't Jong
4 maart: Jennie Dankelman
Marjolein Meulink

Ongeveer een half uur voor het begin van de dienst kunt u uw kinderen brengen in de aanbouw van de kerk.

Vinkenbuurt

Iedere zondag is er kinderoppas.

Vervolg meditatie

Het doet me denken aan het oude Gezang 441:

'Komt, kinderen, tot elkander en wandelt hand in hand! – en: 'wordt een die zwak is, moede / een sterker grijp' zijn hand / de broeder steun' de broeder, zo blijft de liefde' in stand. / Sluit vaster u aaneen! / Weest voor een elk de minste, / maar ook weer graag de meeste / in liefdesdienst alleen!'
Zo houden we elkaar vast in de naam van Jezus! En gaan we samen achter Hem aan; vooruit gestuwd door Zijn Geest. Hij is de leider, onze begeleider, onze Coach!

Ds. Reijer de Bruijn,
Overdenking OZC Nieuwjaarsdienst (ingekort).

Wijkberichten

Jarigen 80+

Onderstaande gemeenteleden hopen binnenkort hun verjaardag te vieren:



Dhr. W. Zwinselman
Mw. W. Boezelman-Derks
Mw. G. Bremmer-de Lange, B
Mw. M.H. Schuurman-Schuttert
Mw. R. Enting-Reinders
Mw. H. Winters-aan het
Dhr. J. Dijk
Dhr. K. Hekman
Dhr. H.J. Hogenkamp
Dhr. J. Olsman
Mw. H. Timmerman-Willems
Mw. G.G. Wiegersma-van Beesten
Mw. B.G. Mulder-Veurink
Mw. C. van Oort
Dhr. J.F. Vosjan sr.
Mw. J. Grotemarsink-Schottert
Mw. H. Paarhuis-Runherd
Dhr. J. Weenink
Mw. A.G. Willems-Stirtjan

Wij wensen u een fijne verjaardag en een goed en gezegend nieuw levensjaar toe.

Wijk 1 waarneming



Kerkelijk werker: Mw. G. Mateman
✉ gmateman@pkn-ommen.nl

Scriba: Dhr. F. Jansen
✉ geref-scriba-wk1@pkn-ommen.nl

Overlijden

Op 14 februari jl. overleed mw. Els van Vliet-Olsman. Sinds 30 mei 2015 was zij weduwe van Gerrit van Vliet. Samen kregen zij twee zoons. Dirk woont met zijn gezin in Duitsland, Henk-Jan woont met zijn gezin in Spanje. In de volgende Kerkvensters een uitgebreid in memoriam.

Zieken

Wie ziek is naar lichaam of geest, maar ook ieder ander mag weten dat God in grenzeloze liefde en ontferming bij ons is.

‘Als Gij niet zijt
de grond waarop ik sta
de bron waaruit ik put
de einder waarheen ik ga –
als Gij niet zijt
waar blijf ik dan
in tijd en eeuwigheid?’

Peer Verhoeven
Uit het Nieuwe Liedboek

Met warme groet, Gera Mateman



Wijk 2 waarneming

Pastoraal werker: M.J. van Sandijk

✉ mvansandijk@pkn-ommen.nl

Werkdagen: woensdag en vrijdag

Scriba: Dhr. J. Heijink (waarnemend)

✉ geref-scriba-wk2@pkn-ommen.nl

We leven mee met

We wensen hen, en ook alle andere mensen met ziekte of zorg, de troost en de nabijheid van God en van mensen toe.

Wijkavond

Op donderdagavond 22 maart is er een wijkavond gepland, voor wijk 2. Deze wijkavond vindt plaats in De Kern, de zaal is open om 19.45 uur en de avond start om 20.00 uur. In de volgende Kerkvensters zal ik iets meer schrijven over het onderwerp en de invulling van deze avond. Schrijft u de datum in ieder geval alvast in uw agenda, u bent van harte welkom! Ik hoop u graag te zien deze avond.

En tot slot

Tijdens de diensten van 4 februari is afgekondigd dat de Hervormde gemeente Holten voornemens is mij te beroepen. Zodra er meer bekend is, deel ik dit graag met u.

Hartelijke groet,
Mark van Sandijk



Wijk 3

Predikant: Ds. K. Jelsma

 kestjelsma

✉ dsjelsma@pkn-ommen.nl

Bereikbaar: ma t/m vr, zo. rondom voorgaan in diensten

Scriba: Dhr. G. Lennips

✉ geref-scriba-wk3@pkn-ommen.nl

Zieken

Een aantal mensen uit onze wijk is in gespannen afwachting van onderzoeken waaruit zal blijken of en wat er nog voor hen gedaan kan worden. Wij bidden voor hen om kracht.

Doopzondagen

Voor de doopdienst van 4 maart hebben Sabine en Jarco van der Veen-Moes zich aangemeld. Ze willen in die dienst hun zoon Kyon laten dopen. De doopzondag daarna is 29 april. De voorbereiding van die doopdienst vindt plaats op woensdag 18 april.

Groothuisbezoek (zie vorige berichten)

Woensdagmiddag 28 februari om 15.00 uur (inloop vanaf 14.30 uur) in De Kern, waarbij de inleiding en instructie door Mark van Sandijk wordt verzorgd. Opgeven bij Mark van Sandijk, ✉ mvansandijk@pkn-ommen.nl.

Woensdagavond 7 maart om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) in De Kern waarbij de inleiding en instructie door ds. Kest Jelsma wordt verzorgd.

Opgeven bij ✉ dsjelsma@pkn-ommen.nl.

Feliciterie

Op het moment dat ik dit schrijf zit collega Mark van Sandijk nog te wachten op de officiële beroepingsbrief uit Holten, maar ongetwijfeld zal het inmiddels wel in kannen en kruiken zijn. Jij gefeliciteerd Mark, samen met je gezin! Jammer voor ons, maar we wisten dat het snel zou kunnen gebeuren.

In memoriam Siena Geerts-Riezebos

Op 11 februari is in een hospice te Hoogeveen mw. H.F. Geerts-Riezebos overleden. Ze was al langere tijd ernstig ziek en werd bijna 90 jaar. Na een dienst op 16 februari, waarin we afscheid van haar namen, werd ze in Emmen begraven. In een volgende Kerkvensters volgt een uitgebreider in memoriam.

Ds. K. Jelsma

Wijkgemeente 1



Predikant: Ds. R.R.J. de Bruijn

✉ dsdebruijn@pkn-ommen.nl

Bereikbaar: maandag t/m donderdag

Scriba: Mw. H. Veurink-Schonewille

✉ herv-scriba-wk1@pkn-ommen.nl

Bij de diensten

De natuur bereidt zich nog onzichtbaar voor op de lente. En in de kerken bereiden we ons voor op de Veertigdagentijd. Een periode van bezinning en toeleven naar Pasen. Komende zondag hoop ik u weer te zien in de morgendienst in de Hervormde kerk en het Woord in uw midden te mogen bedienen. De kerkdeuren staan dan weer open voor jong en oud!

Doorgesprek

D.V. zondag 11 maart is er 's morgens een doopdienst in de Hervormde kerk. Wilt u uw kindje in deze dienst laten dopen, geeft u zich dan even bij mij op. Het doorgesprek wil ik houden op donderdag 1 maart om 20.00 uur bij mij aan de Voormars 16.

Geboorte

In de vorige Kerkvensters kwam een geboorteb bericht niet goed over, hierbij dus nogmaals: Op 14 januari werden Henri, Janneke en Daan Ekkelkamp verblijd met de geboorte van hun zoon en broertje Lars, waarmee we hen van harte feliciteren. We wensen Henri en Janneke Gods rijke zegen toe bij de opvoeding van hun beide zoons.

Onze zieken

Verder leven we mee met alle gemeenteleden die het op welke manier dan ook moeilijk hebben. Ook uw medeleven en

gebeden zijn voor hen bemoedigend.

Ons voorgedaan

Op 12 februari overleed in de leeftijd van 82 jaar de dhr. Henk van der Meer. Op vrijdag 16 februari, vanuit een dankdienst voor zijn leven in de Hervormde kerk, hebben wij Henk toevertrouwd aan God en zijn lichaam te ruste gelegd in de aarde op begraafplaats Laarmanshoek. Van harte wensen wij de kinderen, kleinkinderen en overige familieleden Gods nabijheid en sterkte toe.

Tot slot

De jeugd en hun ouders een fijne voorjaarsvakantie toegewenst en een hartelijke groet aan u allen.

Ds. Reijer de Bruijn

Pastoraat wijk 1

Doordat (bijna) niemand bereid is of zich geroepen voelt om het ambt van ouderling op zich te nemen, zijn we genoodzaakt om door de vele vacatures de secties te vergroten en 2 secties samen te voegen tot 1, zodat we geen 14 maar 7 secties hebben. Helaas zijn dan nog niet alle secties bezet, maar zijn er niet zoveel secties meer onbemand en kunnen er bij stemmingen eerder besluiten worden genomen. Dit omdat vacatures ook meegeteld worden als afwezig en er daardoor bijna nooit een meerderheid in vergadering aanwezig kan zijn. Wij hopen op uw begrip en bidden dat er nog mensen zich geroepen voelen om spontaan, of na een bezoek van ons, alsnog bereid zijn om een ambt op zich te nemen. Wij zijn samen kerk en hebben de opdracht om te werken tot Gods eer en opbouw van zijn gemeente.

Hieronder volgt de nieuwe sectie indeling.

Sectie 1 en 2 samenvoegen tot sectie 1, ouderling G. Beniers
Sectie 3 en 5 samenvoegen tot sectie 2, ouderling M. v.d. Vegt
Sectie 6 en 7 samenvoegen tot sectie 3, ouderling
W. Schuurman vacant crisis ouderling G. Voort
Sectie 8 + flat Tooropstraat, ouderling D. Companje met
bezoekmedewerkster I. Grootemarsink wordt sectie 4.
Sectie 10 en 11 samenvoegen tot sectie 5 met
bezoekmedewerker A. v.d. Vegt
Sectie 12 en 13 samenvoegen tot sectie 6, ouderling J. Sterken
Sectie 14 en nieuwe straten de Vlierlanden vacant, crisis
ouderling G. Voort.

Met vriendelijke groet, namens wijkkerkenraad wijk 1
G. Voort voorzitter

Wijkgemeente 2



Predikant: Ds. K.A. Hazeleger

✉ dshazeleger@pkn-ommen.nl

Bereikbaar: zaterdag vrije dag

Scriba: Dhr. J. van den Beukel

✉ herv-scriba-wk2@pkn-ommen.nl

Rond de erediensten

De komende twee zondagen ga ik vanwege de voorjaarsvakantie niet voor in de eigen gemeente. Ik wens u rondom een geopende Bijbel goede kerkdiensten toe.

Vakantie

Tijdens de voorjaarsvakantie ben ik een weekje vrij. De collega's nemen waar. Bij bijzonderheden kunt u contact opnemen met de scriba, dhr. Koos van den Beukel.

Tenslotte een hartelijke groet voor iedereen,
Ds. Karel Hazeleger

Wijkgemeente 3



Predikant: Ds. J. de Haan

✉ @CobydeHaan1

✉ dsdehaan@pkn-ommen.nl

Bereikbaar: ma t/m do, za, zo. rondom voorgaan in diensten

Scriba: Dhr. D.J. Hemstede

✉ herv-scriba-wk3@pkn-ommen.nl

Bij de kerkdiensten

Zondagavond 25 februari, de tweede zondag in de Veertigdagentijd, ga ik voor in de Gereformeerde kerk. Daar ga ik preken over orgaandonatie, naar aanleiding van de pas aangenomen donorwet in de Eerste Kamer.

Ik ga kijken welke teksten vanuit de bijbel ons als christen kunnen helpen in de keuze om wel of niet organen te doneren. We gaan tijdens de dienst ook hierover met elkaar in gesprek.

Lief en leed

We wensen allen die in een ziekte- of revalidatieproces zitten, beterschap en we bidden voor hen dat ze zich gedragen weten door God, hun hemelse Vader.

Catechese Witharen

Het afgelopen winterseizoen hebben we als catechesegroep Witharen (16-18 jarigen) allerlei onderwerpen behandeld vanuit het thema: 'Waar sta ik? In het geloof, in de kerk' We hebben met elkaar bijvoorbeeld het bijbelverhaal uit Exodus 3 gelezen: de roeping van Mozes, die zijn schapen weidt bij de berg Horeb en dan die brandende braamstruik ziet. We hebben dit letterlijk gedaan/uitgespeeld: waar sta jij? Op de berg, of in Egypte, of ben je in het beloofde land, of bij de brandende braamstruik? We spraken over de vraag: Waarom sta je daar, waarom heb je die positie gekozen? Zo kregen we een mooi gesprek over verlangen en geloof.

Op 8 maart hebben we een leuke afsluiting: we gaan samen pizza's maken en eten. We kunnen gebruik maken van de keuken in De Kern. Fijn!

40-dagentijd

Vorige week woensdag, 14 februari, zijn we als gezamenlijke kerken in Ommen samen de Veertigdagentijd begonnen. We ontvingen een askruisje op ons voorhoofd, als teken dat wij mensen van stof en as zijn. Daaruit heeft God de mens, met liefde, gemaakt. Ons leven is getekend door vergankelijkheid, maar het bergt, zo geloven wij, eeuwig leven in zich door Gods onvoorwaardelijke liefde. Het thema van de diensten, die georganiseerd worden door de Interkerkelijke werkgroep Rndom Pasen is: Onvoorwaardelijke liefde.

Deze 40 dagen krijgen wij de kans om de weg van Jezus te volgen, de weg van liefde en vergeving, van geven en delen, van kruis en opstanding. Om zo, meer dan anders, bewust te leven en te geloven. Het is een tijd van vasten, van stil worden, van bezinning. We collecteren in de diensten voor gezinshereniging van vluchtelingen.

Mooi dat we dit interkerkelijk mogen doen, verbonden in het geloof in die ene God.

Hartelijke groet, Ds. Coby de Haan

PaKaN! jongerenwerker



Jongerenwerker: Dhr. T. Abbes

✉ tabbes@pkn-ommen.nl

Vooraankondiging gezinsmoment

Het duurt nog even maar via deze weg willen we graag de vooraankondiging doen voor een gezinsmoment. Op 22 april organiseert PaKaN! een 'Meet and Eat' voor gezinnen met kinderen tussen de 11 en 18 jaar. Na kerktijd zal er een programma zijn. Eerst is er koffie en daarna een programma waar je als gezin actief aan mee kunt doen. We sluiten de ochtend af met een gezamenlijke maaltijd. Gezinnen die kinderen tussen de 11 en 18 jaar hebben zijn hier voor van harte uitgenodigd! Broertjes en zusjes die buiten deze doelgroep vallen zijn natuurlijk ook gewoon welkom! Noteer 22 april vast in de agenda en zet het op de kalender! Verdere info zal later nog komen! Meer info of alvast opgeven kan via [✉ pakan@pkn-ommen.nl](mailto:pakan@pkn-ommen.nl).

De meet and eat is een onderdeel van één van mijn speerpunten. Ik en wij zijn van mening dat de basis van het geloof van iedere jongere thuis ligt. Het gezin is de 1^e 'kerk' / 'gemeente' waar een kind in geplaatst is. Zo had God het bedoeld! Voor leven, onderwijs, ontdekken en leren kennen van God en geloof begint daar. Als kerk kunnen wij daar op aanvullen. (Uitzondering zijn er gelukkig ook, maar dat noemen we genade!). Omdat we het gezin belangrijk vinden zullen er hopelijk komende tijd meer activiteiten komen waarin het gezin en de geloofsopvoeding centraal staat. En dit is voor alle gezinnen! Of je nu vindt dat je het goed doet, of dat je het idee hebt dat het niet lukt.... Daar gaat het wat ons betreft niet om! We kunnen altijd samen nieuwe dingen ontdekken, leren van elkaar en ergens 'beter in worden'. Samen ontdekken, samen leren en samen doen! We hopen dan ook dat er hiervoor tijd in de drukke agenda's wordt gemaakt én dat het een waardevolle investering is! Heb je vragen, ideeën of wil je persoonlijk eens doorpraten over dit of iets anders, voel je vrij een afspraak te maken!

2^e vooraankondiging: Jeugdtenntendienst

Nu ik toch bezig ben met vooraankondigen, heb ik ook nog een 2^e vooraankondiging voor op de kalender. Als PKN Ommen organiseren we zondag 29 april een Jeugdtenntendienst in de tent aan de Voormars. Inloop v.a. 14.00 uur. Ik zelf mag deze 'dienst' leiden en Embrace verzorgt de muziek. Verdere info zal later nog wel komen, maar noteer al vast de datum!

Groet, Thomas Abbes
Jongerenwerker PaKaN! PKN Ommen

PaKaN!



Activiteitenagenda

Maart
25 CrossPointdienst in de Hervormde kerk Ommen

Activiteiten voor de agenda kunnen worden gemeld bij:
Fennie Bos

Kubus



24 februari Pannenkoekendag Kubus

Help ons om World Servant groep Ommen te ondersteunen Op 24 februari is het weer zover. Dan organiseert De Kubus de pannenkoekendag 2018. Dit keer gaat de opbrengst naar World Servant groep Ommen. We gaan deze dag pannenkoeken bakken en auto's wassen. De pannenkoeken kunt u bestellen via een formulier dat te vinden is in de kerkelijke gebouwen of door uw bestelling telefonisch door te geven op nummer ☎ 06 10845686 (tussen

18.00 en 20.00 uur of op de dag zelf). U kunt de pannenkoeken ook via e-mail bestellen: ✉ kubusactie@gmail.com.

Prijzen pannenkoeken:

Naturel	€ 1,25 per stuk	10 voor € 10,00
Kaas	€ 1,50 per stuk	10 voor € 12,50
Spek	€ 1,50 per stuk	10 voor € 12,50
Kubus	€ 1,50 per stuk	10 voor € 12,50
4 x 4 (16 stuks)	€ 17,50	
Naturel 25 stuks	€ 17,50	

Auto wassen

Wij wassen uw auto voor het goede doel. U kunt kiezen of u alleen de buitenkant wilt laten wassen of dat u ook het interieur wil laten reinigen. U kunt op de dag zelf (24 februari) naar de Nieuwelandstraat 10 bij Schildersbedrijf Deen komen. De koffie staat klaar! U hoeft niet vooraf te reserveren, maar u kunt reserveren via ☎ 06 10845686.

Kosten:

Alleen de buitenkant schoonmaken	€ 10,00
Binnen en buiten schoonmaken	€ 17,50

We hopen dat u ons steunt in onze actie!

Plaatselijk kerknieuws

Overige adressen

Oldenhaghen

H. Mulertstraat 22, 7731 CL Ommen

Röpcke Zweers Ziekenhuis Hardenberg

J. Weitkamplaan 4a, 7772 SE Hardenberg

Isala Kliniek

Dr. Van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle

Bloemengroet

De bloemen gingen met een hartelijke groet van de gemeenten naar:

Witharen gebouw Irene

04-02 Mw. R. Paarhuis

11-02 Mw. R. Emmink

Hervormde gemeente

04-02 Dhr. A. Kleis

Mw. G. van der Vegt

18-02 Mw. G. Hoffman

Mw. Ferwerda

Dhr Hesselink

Vinkenbuurt

04-02 Dhr. en mw. Hasselo

11-02 Mw. B.J. Hekman-Hierink

Gezamenlijke berichten

2 maart Wereldgebedsdag

Motto is: Samen bidden, samen vieren, samen delen.

Tijdens deze viering, vormen we weer een kring van gebed in Het Bakken, Gereformeerde kerk vrijgemaakt, Trompstraat 2, aanvang 19.30 uur.

Deze viering gemaakt door vrouwen uit Suriname, heeft als thema: En God zag dat het Goed was..... Er wordt medewerking verleend door een projectkoor o.l.v. Willemien Gerritsen. De collecte tijdens deze viering gaat naar projecten in Suriname: t.w. Stichting 'Unu Pikin', 'Het Parelhuis', Opleiding nieuwe Gezondheidsassistenten, Voor scholen in het binnenland en wordt van harte aanbevolen.

U wordt van harte uitgenodigd voor deze viering.

Na afloop is er gelegenheid om, onder het genot van een kop koffie, na te praten.

Wereldgebedsdagcomité Ommen

6, 8 en 9 maart Activiteiten in de Dante

Alle leden van Hg en Gk in de Dante worden van harte uitgenodigd voor een Dante brede sectieavond op vrijdag 9 maart. De avond wordt gehouden De Kern.

Voor het thema van deze avond hebben we enkele medewerkers van Waypoint Twenterand uitgenodigd en worden we uitgebreid geïnformeerd over het werk van deze organisatie. De passie van Waypoint Twenterand is om samen met de lokale gemeenschap de weerbaarheid van de nieuwe generatie jongeren te vergroten. Dit wordt gedaan door het geven van voorlichting aan de jongeren en door het trainen van vrijwilligers en ouders/opvoeders die om de jongeren heen staan. Ook is er een zelfhulpgroep voor direct betrokkenen en wordt concreet geadviseerd en geholpen wanneer dit nodig is. Met de steun vanuit de kerken wordt de verslavingsproblematiek onder jongeren binnen verschillende kernen van de gemeente Twenterand actief aangepakt. We krijgen een uitgebreid overzicht van de activiteiten van Waypoint Twenterand. Daarnaast is er alle ruimte voor vragen en om zaken aan onze gasten voor te leggen. Wilt u vooraf alvast kennis nemen van het werk van Waypoint, bezoek dan de website:

<https://www.toheildesvolks.nl/waypoint-twenterand/home>

Het programma van de avond ziet er dan als volgt uit:

18.00 uur	Inloop en ontvangst en aperitief.
18.30 uur	Stamppottenbuffet (volledige maaltijd).
19.45 uur	Presentatie van en voorlichting over Waypoint Twenterand.
21.00 uur	Afsluiting thema, tijd voor mededelingen/ rondvraag.

Gezellig samen zijn met een drankje.

Naast de uitnodiging voor de hiervoor beschreven sectie avond, is er nog de mogelijkheid om deel te nemen aan een ontmoeting in kleinere kring in de vorm van een groothuisbezoek.

Deze groothuisbezoeken zijn gepland op:

Dinsdag 6 maart 20.00 uur, bij fam. Stuu, Groenling 5

Donderdag 8 maart 20.00 uur, bij fam. Pierik, Kievitstraat 2c

Als de belangstelling te groot is voor 2 avonden, dan worden er (eventueel op andere data) extra avonden georganiseerd, uiteraard in overleg!

Verder zijn er plannen voor het organiseren van activiteiten voor onze jeugd van 12+. Hierbij wordt gedacht aan:

Mountainbiketocht, geocaching, GPS-tocht, duiken, wandeltocht, fietstocht, pannenkoek- en klusjesdag Kubus op 24 februari, sportdag Kubus.

Alle leden ontvangen een persoonlijke uitnodiging thuis!

Nadere informatie en opgave via e-mail, of telefonisch of in de bus vóór 1 maart bij:

Diny van der Kamp, Miny Visscher, Bea de Ruiters, Geert Tent of Herman Tip

15 maart Ambtsdragersconferentie

Alle ambtsdragers van de PKN gemeenten, Hervormde gemeenten en Gereformeerde kerken in de classis Hardenberg en Ommen worden hiervoor uitgenodigd op deze donderdag in De Kern. Aanvang 20.00 uur. Koffie vanaf 19.45 uur.

Spreker voor deze avond is: ds. Hans Schipper van de protestantse gemeente Dalfsen.

Thema: 'Een heilige van onze tijd'. Een onrustige zoeker naar God. Samen willen wij deze avond op zoek gaan naar wie Henri Nouwen was en wat hij ons kan leren. De agenda is aanwezig in de zaal. Ook belangstellenden zijn van harte welkom. Er zal deze avond een boekentafel van de evangelische boekhandel De Fakkel zijn, www.fakkel.nl

Wilt u zich telefonisch en het liefst per email opgeven bij het onderstaande adres voor 10 maart?

Namens het comité van voorbereiding,
mw. Gineke Peltjes

Gereformeerde kerk



Vergaderingen

05 maart	Wijkraden 1/2/3
06 maart	Moderamen Kleine Kerkenraad
12 maart	Kleine Kerkenraad
19 maart	College van Kerkrentmeesters
19 maart	Diaconie

Nieuws van het College van Kerkrentmeesters

Actie Kerkbalans 2018

Onlangs heeft de actie Kerkbalans weer plaatsgevonden. We willen alle ouderlingen, diakenen en contactpersonen hartelijk bedanken voor hun inzet! Ook allen die dit jaar weer de toezegging hebben gedaan om een vaste vrijwillige bijdrage aan onze kerk te schenken willen we hierbij hartelijk bedanken. Het resultaat tot nu toe bedraagt € 346.636,35, waarbij vermeld moet worden dat nog niet alle enveloppen binnen zijn. Op de avond van de telling waren we blij verrast dat er met minder leden een kleine verhoging is gerealiseerd. Dit geeft de betrokkenheid van onze gemeenteleden goed weer. Als CvK zijn we zeer verheugd met dit (voorlopig) resultaat en zullen dit zorgvuldig besteden voor Kerk en Pastoraat. Bij dezen willen we ook nog gemeenteleden herinneren aan het overmaken van hun toezegging voor 2017, omdat we nog ruim € 4.300,00 niet ontvangen hebben.

Legaten

Bij dezen kunnen we u mededelen dat we in 2017 twee legaten hebben mogen ontvangen van in totaal € 8.000,00. Deze legaten zijn niet officieel via een notaris verkregen, waardoor wij dit thans kenbaar kunnen maken. Fijn om te beseffen dat de kerk ook via legaten wordt opgenomen in testamenten.

Financiële stukken

Er wordt ons soms gevraagd of de jaarrekening en de begroting niet vermeld kan worden in Kerkvensters. De reden dat dit niet vermeld wordt, is dat de kerkenraad ervoor gekozen heeft om beide stukken toe te laten lichten in een kerkenraadsvergadering en op een gemeente-avond. Op die manier is er meer betrokkenheid bij de financiën van de kerk en kunnen er vragen gesteld en beantwoord worden. Gehoord hebbende de gemeente kan de Kleine Kerkenraad een besluit nemen of de jaarrekening en begroting wordt vastgesteld.

Giften (waaronder de Vaste Vrijwillige Bijdrage)

In verband met de ANBI-status van onze kerk staan de wettelijk verplichte cijfers al enige jaren op de website van onze kerk. Als u in aanmerking wilt komen voor fiscale aftrek van uw gift, zonder dat rekening wordt gehouden met een drempel, dan kunt u dit (gratis) vastleggen in een overeenkomst tussen u en de Gereformeerde kerk. Zo'n overeenkomst voor een 'periodieke gift in geld' kunt u van ons ontvangen of zelf downloaden van de website van de belastingdienst. U wordt verzocht hier gebruik van te maken en uw gift niet meer te regelen via websites die hetzelfde beogen, maar dan (soms hoge) kosten bij ons in rekening brengen.

<http://www.belastingdienst.nl/anbi>

Namens het CvK, Jan Meulenkamp

23 april Ouderenreis

Op deze maandag willen wij weer ons jaarlijkse uitstapje houden voor gemeenteleden van 70 jaar en ouder.

Dit jaar gaan we naar het tapijtmuseum in Genemuiden en naar de Orchideeënhoeve in Luttelgeest. We vertrekken om 09.00 uur van af De Kern/het Vrijthof.

Om ca. 10.00 uur gaan we gezellig koffie drinken bij het tapijtmuseum in Genemuiden en daarna krijgen we een

rondleiding in 2 groepen. We vertrekken om ca. 11.45 uur uit Genemuiden en hopen om 12.30 uur aan te komen in Luttelgeest. Daar gaan we eerst genieten van een lunch. Daarna brengen we in 3 groepen een bezoek aan de Orchideeënhoef en de Vlindertuin. Vandaar vertrekken we naar Ommen naar De Kern, waar we van een heerlijke diner zullen gaan genieten. Van uw contact persoon, ouderling of diaken zult u hierover bericht ontvangen. Mocht het zo zijn dat u geen uitnodiging hebt ontvangen neem dan contact op met één van onderstaande personen. Ook voor overige vragen over dit reisje kunt u hier terecht.

Namens de diaconie,
Coby Lip- van Oenen
Hennie Makkinga-Horsman
Diny Visscher-de Lange
Symen Wiersma

Collecten

07-01	Diaconie	Kerk
Ommen	€ 431,75	€ 379,67
Witharen	60,25	43,00
Kerk. geb.		246,19
Gebouw Irene		32,00

14-01	Diaconie	Kerk
Ommen	€ 320,15	€ 268,50
Witharen	50,80	54,35
Kerk. geb.		263,52
Gebouw Irene		31,55

21-01	Diaconie	Kerk
Ommen	€ 680,75	€ 294,88
Witharen	79,20	53,00
Kerk. geb.		87,25
Gebouw Irene		38,43

28-01	Diaconie	Kerk
Ommen	€ 418,77	€ 373,23
Witharen	61,10	54,80
Kerk. geb.		232,01
Gebouw Irene		35,73

OZC dienst 28-1 € 23,80

Giften

Voor de bloemen
€ 10,00, € 25,00 via ambtsdrager
2x € 10,00 via mw. G. Mateman

Kerstattentie
€ 5,00 via ambtsdrager

Hartelijk dank

Hervormde gemeente



Oproep BHV!

Beste gemeenteleden, middels dit bericht doen wij een oproep aan alle mensen die een Bedrijfshulpverlening (BHV) certificaat hebben. Op dit moment hebben wij niet in beeld wie er BHV heeft. Vanuit veiligheidsoogpunt is het wenselijk dat de koster, zodra het nodig is, gemeenteleden kan benaderen/vragen om aanwezig te zijn tijdens diensten en/of concerten. Het zou mooi zijn dat er zoveel mogelijk mensen op de lijst komen te staan. Als u zich hiervoor beschikbaar wilt stellen, dan kunt u zich aanmelden bij onze koster dhr. R. Haveman:

✉ herv-kerk@pkn-ommen.nl

CvK

Opbrengst actie Kerkbalans 2018

De stand van de actie kerkbalans 2018 per 13 februari is € 273.767,49. De begroting voor 2018 is € 277.500,00. Alle enveloppen zijn nog niet binnen. We vragen dan ook degene die de envelop nog niet heeft ingeleverd, deze naar het kerkelijk bureau te brengen. We bedanken alle gemeenteleden die dit mogelijk hebben gemaakt middels hun bijdrage. Verder willen we alle vrijwilligers van harte bedanken voor hun inzet.

J. Keizer, voorzitter Kerkrentmeesters

Oud ijzercontainer

U kunt het oud ijzer en andere metalen inleveren bij Gerrit van Keulen. De verkoopopbrengst komt ten goede aan de Hervormde gemeente Ommen.

Rommelmarkt Hervormde kerk

Op de 1^e zaterdag van augustus is er weer de jaarlijkse rommelmarkt van de Hervormde kerk. Aangezien we weer bezig zijn met het inzamelen, kunt u vanaf heden uw spullen weer kwijt. U kunt uw spullen rechtstreeks, na een telefonische afspraak, brengen bij fam. Willems.

Bent u niet in de gelegenheid om het te brengen, dan kan het na een telefonische afspraak bij u worden opgehaald. Hiervoor u kunt contact opnemen met dhr. J. Reurink.

De rommelmarktcommissie

Collecten

04-02	Kerk	Diaconie	Kerk. geb.
Ommen	€ 161,75	€ 173,35	€ 125,91
Vinkenbuurt	32,26	33,31	
Kerk Vinkenbuurt	30,30		

11-02	Kerk	Diaconie	Beeld en geluid
Ommen	€ 217,40	€ 236,05	€ 154,97
Vinkenbuurt	26,50	26,60	21,90

Zendingsbussen Ommen januari € 333,29

Giften

Voor de kerk
€ 10,00 via ouderling dhr. J. Sterken
€ 200,00 via het kerkelijk bureau

Voor koffiedrinken Hervormd Centrum
€ 10,00 via het kerkelijk bureau

Voor de bloemen
€ 20,00 via mw. J. Meijerink- aan het Rot

Hartelijk dank

Vorming

24 februari Wandelen

Op deze zaterdag gaan we weer wandelen. Omdat het gedeelte van De Zandloper over erg, of te nat, terrein loopt, gaan we een rondwandeling maken. We komen bij elkaar om 08.30 uur op de Varkensmarkt. We gaan met zo min mogelijk auto's naar De Bootsman. Daar maken we eerst een wandeling van ongeveer 8 km. Daarna drinken we koffie, voor eigen rekening, bij De Bootsman. Daarna kun je nog een erg mooi stuk van 4 km. wandelen. Meerrijders betalen € 2,00. Heb je zin om eens met deze gezellige groep mee te lopen, bel of mail dan met Kees en Dini Wolfert

6 maart De Catechismus voor ons, ds. Reijer de Bruijn en ds. Karel Hazeleger

Zoals al eerder vermeld: de kring is verzet en staat nu gepland voor dinsdag 6 maart, 20.00 uur in het Hervormd Centrum. Het thema van deze derde kringavond: 'Vaste rots van mijn behoud'. We bestuderen Zondag 15 en 16 van de Heidelbergse Catechismus. Het gaat over het lijden en sterven van Jezus, en wat dit voor ons betekent. Belangrijke onderwerpen, zeker in de weken voor Pasen! In de avonddienst van zondag 11 maart komt dit thema weer terug.

8 maart Nieuwe Romeinenkring, ds. Karel Hazeleger

We bespreken Romeinen 14. We zitten in het Hervormd Centrum en beginnen om 20.00 uur. We hopen weer op een mooie avond!

Zaterdag 21 april Nederland Zingt Dag Thema: 'Open armen'



Het schiet al op, de Nederland Zingt Dag in Utrecht! We gaan er vanuit Ommen met een bus vol (50 personen) naartoe.

Fijn dat de bus helemaal vol is.

Opgeven om met de bus mee te reizen gaat dus helaas niet meer.

We hopen op een mooie, inspirerende zingen ontmoetingsdag!

Herma van Beesten en Marianne Winters

Alpha cursus

We zijn dankbaar dat we weer mogen starten met 2 Alpha groepen. Een groep op de maandagmorgen en een groep op de

dinsdagavond. De maandagmorgengroep heeft 4 deelnemers, mogelijk komt er nog een 5^e bij. Christien de Jonge en Magda Engberts leiden deze groep.

De Alpha groep van de dinsdagavond heeft 10 deelnemers en de leiding bestaat uit Fred Touwen, Dorinda Boezelman-van Lenthe, Theo Poelman en Jan Reedijk.

De Alpha cursus duurt 10 avonden en een evaluatieavond. En het weekend is op 16 en 17 maart.

We zijn dankbaar voor de gastvrijheid van Willy Kwakkel, zij stelt wederom haar huis beschikbaar voor de Alpha cursus. De maandagmorgen Alpha is wisselend bij Christien en Magda thuis. Mooi dat zij ook hun huis openstellen voor de groep. Geweldig ook dat er 22 mensen voor de groep willen koken, 2 kokers per avond.

Bovenal zijn we God dankbaar dat Hij dit allemaal mogelijk maakt, dat Hij weer heeft voorzien in nieuwe groepen, leiding, locatie en kokers. We danken Hem voor Zijn liefde en Zijn trouw. We bidden voor geopende harten, ogen en oren, dat de deelnemers een levende relatie mogen krijgen met God de Vader, voor de eerste keer of zich bewust worden wat die relatie inhoudt. Dat die relatie versterkt mag worden en het geloof mag gaan groeien. Dat ze zullen ontdekken Wie Jezus is. De Enige Weg naar God de Vader. Dat ze ontdekken en gaan geloven wat Jezus voor ons gedaan heeft en wat Hij in ons leven kan betekenen. Dat God troost en kracht geeft in moeilijke tijden, dat we er niet alleen voor hoeven te staan. Van Gods grote liefde voor ons, Zijn Gerechtigheid en Zijn Genade.

Wilt u meebidden voor de Alpha groepen. Voor de leiding, dat God door hen heen zal werken met Zijn Geest, dat de juiste woorden gesproken zullen worden, voor wijsheid en voor de juiste houding. Dat we samen mogen groeien in geloof en onze relatie met God.

Er gaat wekelijks een gebedsmail rond met gebedspunten voor de Alpha. Wilt u/jij deze gebedsmail ook ontvangen dan mag u/jij dat mailen naar Ina Schokker.

Gebed is en blijft de basis! Het is God die door ons heen werkt met Zijn Geest en dit allemaal mogelijk maakt. Hij alleen kan harten openen en aanraken, zodat mensen de Boodschap werkelijk zullen verstaan én er naar zullen leven. Dat we als

leiding het licht en de liefde van God door ons heen mogen laten werken naar de deelnemers toe.

Bidt u/jij mee? Gebed verbindt, gebed maakt sterk. Eén zijn in gebed verbreidt Gods werk!

Bedankt alvast voor jullie gebed.

Namens het Alpha team, Ina

Algemeen (kerkelijke) berichten



Regionaal

De Marriage Course

marriagecourse.nl
ommen

Wat voor rapportcijfer geef jij je relatie? Een dikke voldoende waarschijnlijk. Maar heb je soms toch niet het gevoel dat er meer in

zit? Dat het niet altijd lukt om zo veel tijd voor elkaar vrij te maken als je zou willen? Dat de sleur wel eens op de loer ligt? Dat de romantiek een beetje verdwenen is? Dat je door alle drukte soms toch een beetje langs elkaar heen leeft?

Dan is het misschien wel tijd voor een opfriscursus. Want als je verliefd bent lijkt alles vanzelf te gaan. Maar als je een paar jaar getrouwd bent blijkt een relatie opbouwen soms best hard werken te zijn. En dat gaat een stuk beter als je goed gereedschap hebt. Ook als je al 20 jaar - of meer getrouwd bent.

De Marriage Course geeft vooral praktische gereedschappen om je relatie verder op te bouwen en te onderhouden. Het maakt je bewust van de dingen die goed gaan en ook van zaken die verbeterd of verdiept kunnen worden. Je leert te werken aan een sterk en gezond huwelijk dat een leven lang duurt. Op vrijdagavond 9 maart (19.30 - 22.00 uur), zaterdag 17 maart (09.30 - 16.00 uur) en zaterdag 14 april (09.30 - 16.00 uur) houden we de volgende cursus. Nieuwsgierig geworden? Meldt u zich dan aan voor de Marriage Course (vóór 2 maart). Het vindt plaats in De Kern en er zijn kosten aan verbonden voor catering en cursusmateriaal.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Rik en Jetty Olijve of Eric en Tamara Post

Voorjaar 2018 cursus icoon schilderen



In het voorjaar van 2018 is het weer mogelijk om in Ommen een weekcursus icoon schilderen te volgen. Onder leiding van Frea Zigterman en Ineke Brink uit Tolbert wordt de cursus overdag van 16 t/m 20 april in één van de zalen van De Kern gegeven. Tijdens de cursus wordt er ook allerlei informatie gegeven over de

achtergronden bij iconen. Er is nog plaats in de groep, beginners zijn ook hartelijk welkom.

Alle informatie vindt u op de website van het iconenatelier of u kunt bellen: ☎ 0594 516430 / 512796.

Vanaf nu, doch uiterlijk 15 maart, kunt u zich aanmelden per mail bij ✉ info@iconenachaia.nl of via het contactformulier op de website www.iconenachaia.nl

Groot Reformatiekoor

Zoals u/jullie weten hebben wij het achterliggende jaar herdacht dat Maarten Luther 500 jaar geleden de stellingen op de deuren van de slotkapel te Wittenberg heeft geslagen. Wij hebben als Groot Reformatiekoor daar de afgelopen twee jaren stil bij gestaan. Volgend jaar 2019 hopen wij verder te gaan met nog een andere grote ontwikkeling binnen onze kerkgeschiedenis en wel het ontstaan van de Dordtse Synode. Deze zijn opgesteld in de grote kerk van Dordrecht. Daarnaast zullen we aandacht schenken aan het ontstaan van de staat Israël dat is volgend jaar 50 jaar geleden.

In D.V. 2019 hopen wij als reformatiekoor de reformatie in Zwitserland o.l.v. Zwingli te herdenken.

Mocht u na het lezen van dit artikel meer informatie willen over de onderwerpen, of wilt u ook wel meezingen, meld je dan aan voor het Groot Reformatiekoor 2018/2019 op onze website www.reformatiekoor.nl

Vanaf 16 jaar is iedereen van harte welkom op ons alle - leeftijden koor.

Als Kanker je raakt

alskankerjeraakt

Onder het thema 'Rouw in mijn hart' organiseert de stichting Als kanker je raakt een bijeenkomst voor iedereen die een dierbare heeft verloren aan

kanker. De dag staat in het teken van ontmoeting, herkenning, bezinning en (geloofs) bemoediging en vindt plaats op woensdag 14 maart van 10.30 uur tot 15.30 uur in De Smidse, Hezenbergerweg 50, 8051CJ Hattem.

Iemand van wie je houdt, is overleden. Eén van de meest ingrijpende gebeurtenissen in je leven. Er is rouw in je hart. De wereld om je heen lijkt stil te staan. Niets is meer zoals het was. Gevoelens van verdriet, boosheid, lusteloosheid, eenzaamheid, schuld of wanhoop kunnen je overvallen. Ook lichamelijke klachten kunnen optreden. Deze gevoelens en klachten kunnen verwarrend en vermoeiend voor je zijn.

Graag willen we mensen, die een dierbare hebben verloren aan kanker, ondersteunen en met hen mee trekken. Het thema 'Rouw in mijn hart' wordt breed en afwisselend uitgewerkt. Er wordt op meerdere manieren bij het thema stilgestaan, o.a. door gesprek, een symbolische verwerking en een creatieve workshop. Ook is er, onder het genot van koffie/thee en een lunch, volop gelegenheid elkaar te ontmoeten. De dag wordt geleid door Dorien Koetsier, de creatieve workshop wordt verzorgd door Mathilda Slings.

Iedereen is welkom, ongeacht achtergrond of levensovertuiging. De insteek is laagdrempelig. Er is ruimte voor zo'n 12 deelnemers. Er zijn geen kosten aan deelname verbonden. Graag wel vooraf aanmelden. Meer informatie? Direct aanmelden? Ga naar www.alskankerjeraakt.nl.

Landelijk

6 maart Paulus in Hellendoorn

Dagconferentie voor predikanten, kerkelijk werkers, studenten theologie/religiewetenschappen, cursisten TVG en belangstellende gemeenteleden in Overijssel en N-O Nederland.

Locatie: Kerk en Leerkamer van de Prot. Gem. Hellendoorn.

Aanvang 10.00 uur, inloop vanaf 09.30 uur.

Informatie: Reinier Gosker

Aanmelden voor 27 febr.: Ad de Hoop

Na aanmelding ontvangt u nadere informatie.

Prov. Werkgroep Kerk & Israël Overijssel-Flevoland (PKN)

13 maart Cursus Theologische vorming en verdieping

Op deze dinsdagmorgen kunt u in Assen kennis maken de cursus Theologische vorming en verdieping. U kunt dan te gast zijn bij een les van deze cursus. Deze wordt gehouden tussen 10.45-12.15 uur in het Markehuus, Scharmbarg 35, Assen.

Ds. Gonnie de Boer geeft dan een les over 'Bijbelverhalen en Kunst'. Zij is predikante van de Magnuskerkgemeente te Anloo en docente Kerk en Kunst aan de cursus. Koffie/thee staat voor u klaar, vanaf 10.15 uur. Wees welkom, wij staan klaar om u te ontvangen.

Het is een informatieve cursus die u wegwijs maakt in de bronnen van het geloof, de Bijbel, de tradities en de geloofspraktijk. TVG Assen is de enige Theologische vormingscursus voor heel Drenthe. De cursus wordt elk jaar gegeven van september tot en met april en duurt drie jaar. Op dinsdagochtenden worden 2 lessen van 1,5 uur gehouden.

Iedereen vanuit welke kerk dan ook of niet-(meer) kerkelijk is welkom. Nieuwsgierig geworden?

Ga naar de website www.tvgassen.nl voor meer informatie of reageer via ✉ tvgassen@gmail.com of nog beter bel met de secretaris, Nanno Levenga, voor al uw vragen over de cursus of deze morgen: ☎ 06-14101512

25-jarig jubileum Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg



Dit wordt gevierd met verschillende feestelijke activiteiten.

Precies 25 jaar na de opening, zal op 26 mei een jubileumdag gehouden

worden met 's morgens een dankdienst in de Vredebergkerk in Oosterbeek en daarna een feestelijk programma op het terrein van de Herberg. Verder worden, verspreid over het hele jaar, jubileumconcerten georganiseerd in Kampen en Gorinchem en in het Koetshuis van de Herberg.

Speciaal voor predikanten, ambtsdragers, pastoraal medewerkers en leden van pastorale teams wordt op 19 april in het Koetshuis een Symposium gehouden. Het thema van deze dag is 'Zielzorg aan hedendaagse gelovigen'.

Voor meer informatie: www.pdcdeherberg.nl

Een anders-dan-anders vakantiebesteding: iets voor jou?

En ben jij:

- Christen
- Tussen de 18 en 28 jaar
- Iemand die het leuk vindt om activiteiten te organiseren
- Niet bang om je handen uit de mouwen te steken
- Iemand die het leuk vindt om te werken met mensen van verschillende leeftijden
- Een echte teamplayer
- Flexibel en vooral ook super enthousiast

Dan is de GWT op zoek naar jou! GWT staat voor Grote Witte Tent. We zijn een organisatie die al meer dan 50 jaar kerk- en recreatiewerk organiseert in Luxemburg. Elk jaar zijn daar duizenden Nederlanders en Vlamingen op vakantie. Als GWT teamlid organiseer je samen met je team voor de campinggasten allerlei verschillende activiteiten zoals kerkdiensten, kinder- en tienerclubs, droppings, kampvuur, sporttoernooien enz. Dit doen we niet zonder reden. Door al onze activiteiten en jouw houding als teamlid heen willen we iets van God laten zien. Om een indruk te krijgen van onze activiteiten check www.grotewittetent.nl of kijk op onze facebookpagina: [facebook.com/grotewittetent](https://www.facebook.com/grotewittetent)
Meer info? Lianne: ✉ teamleden@grotewittetent.nl of ☎ 0252-685183.

Gebedspunten



Hieronder worden een aantal gebedspunten aangereikt om voor te bidden of te danken.

We geloven in de kracht van het (gezamenlijke) gebed! Zoals in Lucas 11 vers 9 en 10 staat: Daarom zeg Ik (Jezus) jullie: vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. Want wie vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan. Bidt en dankt u ook mee?

Gebedspunten



Laten we bidden dat we zullen volharden in het gebed. Dat we niet opgeven als we alle ellende in de wereld zien, maar juist aangespoord zullen worden om alles bij God te brengen door middel van het gebed.



Laten we God danken voor Zijn beloften. Dat Hij onze sterkte en beschermer is en dank Hem voor de redding die Hij ons heeft gebracht in Jezus Christus.



Laten we God danken voor de twee nieuwe Alpha groepen die gestart zijn. Laten we bidden voor deze groepen, dat mensen hun hart voor Jezus open zullen stellen (Openb. 3).



Laten we bidden voor goede relaties tussen mensen. Dat mensen elkaar willen liefhebben en dat er vergevingsgezindheid zal zijn. Bid dat kinderen en jongeren binnen deze relaties veilig kunnen opgroeien. Laten we God danken dat we op de Wereldgebedsdag (vrijdag 2 maart) in alle vrijheid in Nederland kunnen deelnemen aan de 24 uur durende wereldwijde keten van gebed.



Laten we bidden voor jongeren die een schoolkeuze moeten maken voor volgend schooljaar. Bid dat ze om Gods leiding zullen vragen bij deze keuze.



Laten we God danken voor de financiële middelen die zijn binnengekomen bij de actie Kerkbalans. Dank God voor de bereidheid bij mensen om de kerk financieel te ondersteunen.

Heeft u een gebedspunt waarvoor u graag gebed wilt door de gemeente? Geef dit dan door op het volgende email adres: gebedskalenderommen@live.nl. Ook voor informatie over de verschillende gebedsgroepen in de gemeente kunt u mailen naar dit mailadres.

Kerkelijke adressen etc.

Inleveren kopij kerkblad

Het volgende kerkblad zal verschijnen op vrijdag 9 maart. De kopij, voorzien van uw naam, adres en tel. nr., dient uiterlijk op **dinsdag 27 februari voor 17.00 uur** te zijn ingeleverd via e-mail of cd bij:

Redactie Kerkvensters Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen
 ☒ kerkvensters@pkn-ommen.nl
 of in de brievenbus bij de ingang van De Kern

Posters dienen 5 weken van tevoren in Word te worden ingeleverd. De redactie behoudt zich het recht voor om indien nodig kopij in te korten.
 Advertentietarief: € 3,00 per cm hoogte

Eindredactie Kerkvensters

Redactieruimte De Kern ☎ 463928
 ☎ bereikbaar: donderdag 1 maart van 18.45 – 19.30 uur

Coördinatie bezorging

Mw. H.H. Schippers-Voortman
 Mw. H. Jaspers-van Duren
 Woensdag eens per 14 dagen van 19.00 - 20.00 uur ☎ 463928

IBAN Banknummers

Gereformeerde kerk
 Coll. van Kerkrentm. : NL21 RABO 0348 9043 12
 Coll. van Kerkrentm. : NL24 INGB 0000 8631 79
 De Kern : NL78 RABO 0348 9003 76
 Diaconie : NL77 RABO 0348 9043 71
 Diaconie o.v.v. ACD : NL77 RABO 0348 9043 71
 Gebouw Irene : NL03 RABO 0348 9003 68

Hervormde gemeente

Bloemenfonds / Jonge kerk : NL98 FVLB 0699 7422 85
 Coll. van Kerkrentm. : NL33 RABO 0348 9042 90
 Diaconie / kerkteléfono : NL46 RABO 0348 9043 47

Gezamenlijke nummers

De Kubus : NL76 RABO 0348 9050 68
 Evangelisatiecommissie : NL37 RABO 0348 9597 02
 ZWO-commissie : NL49 RABO 0348 9044 87
 Kerkblad Kerkvensters : NL56 FVLB 0635 8050 06

Website

PKN gemeenten Ommen: www.pkn-ommen.nl
 ☒ info@pkn-ommen.nl

Gereformeerde kerk

Kerkenraad

Praeses: Dhr. J.W. Schinkelshoek
 1^{ste} Scriba: Dhr. W.J. Westerhuis
 ☒ geref-scriba-kk@pkn-ommen.nl

Kerkelijk bureau

Adres: Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen
 Voor zaken aangaande Ledenadministratie/Kerkelijk Bureau:
 - Via koster/beheerder/medewerkers:
 persoonlijk- of telefonisch contact op dinsdag
 en donderdag van 9.00-16.00 uur via de ingang
 van De Kern
 - ☒ ledenadministratie@pkn-ommen.nl

Kerkgebouw Ommen

Adres: Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen ☎ 451206
 Koster-beheerder: Dhr. L. Jaspers
 ☒ dekern@pkn-ommen.nl

Openingstijden van de Kerk/Zalencentrum De Kern:

Ma, wo en vr: 09.00 - 12.00 uur en vanaf 19.00 uur
 Di en do: 09.00 - 16.30 uur en vanaf 19.00 uur
 Dinsdag: koffie inloop van 09.30 - 11.00 uur
 Donderdag: Kernactief van 14.00 – 16.30 uur
 Zaterdag: 09.30 - 11.00 uur
 Zaterdag: koffie inloop van 10.00 – 11.00 uur
 Zondag: voor, tijdens of na de diensten
 7 dagen 24 uur per dag via email.

Gebouw Irene

Koster: Dhr. M. Siebelink
 ☒ witharen@pkn-ommen.nl

Collectebonnen

Verkrijgbaar in De Kern, op de volgende dinsdagen:
 6 mrt., 3 april, 1 mei, 5 juni, 4 sept., 2 okt., 6 nov. en 4 dec. van
 19.00 - 20.00 uur. Of door overmaking van het verschuldigde
 bedrag op rekeningnr. NL55 RABO 03489 163 10 van de Geref.
 kerk, administratie collectebonnen, onder vermelding van de
 gewenste bonnen en uw adres! De prijs per vel is incl.
 onkosten. Verkrijgbaar zijn:
 Bon A: € 1,00, prijs per vel (19 st.) € 20,00
 Bon B: € 0,20, prijs per vel (48 st.) € 10,00
 Bon C: € 0,50, prijs per vel (38 st.) € 20,00
 Contactpersoon dhr. J.A. Tempel

Hervormde gemeente

Algemene Kerkenraad

Praeses: Dhr. L. van den Berg
 1^{ste} Scriba: Mw. L.J.J. Thörig-Bakker
 ☒ herv-scriba-ak@pkn-ommen.nl

Hervormde Diaconie:

Commissie bijstand
 ☒ commissiebijstand@pkn-ommen.nl

Kerkelijk bureau

Adres: Pr. Julianastraat 8, 7731 GH Ommen ☎ 451338
 Mw. A.A. Makkinga
 Geopend: Dinsdag en donderdag van 09.00 – 12.00 uur
 ☒ kerkelijkbureau@pkn-ommen.nl

Kerkgebouw Ommen

Koster: Dhr. R. Haveman
 ☒ herv-kerk@pkn-ommen.nl

B.g.g. Mw. D. Stegeman-Stegeman
✉ herv-kerk2@pkn-ommen.nl

Kerkgebouw Vinkenbuurt

Koster: Mw. B. Bijl-Goor
Mw. H. Meesters-Broek
✉ vinkenbuurt@pkn-ommen.nl

Hervormd Centrum

Adres: Pr. Julianastraat 8, 7731 GH Ommen
Mw. A. Minkjan
✉ hervormd-centrum@pkn-ommen.nl
Tijdens de markt op dinsdag koffie drinken
van 10.00 tot 11.30 uur.

Collectebonnen

Ze zijn er van € 0,35, € 0,60, € 1,00 en € 2,00
Verkrijgbaar tijdens kantooruren op het kerkelijk bureau.

Familieberichten

Naast de zondagse erediensten kunt u door de week ook terecht in onze gebouwen voor uw:

Vergadering	Bruiloft
Verjaardag	Receptie
Jubileum	Oefenruimte
Diverse koffietafels en buffetten	

Wilt u hiervan gebruik maken dan kunt u contact opnemen met de beheerder van:

Hervormd Centrum

Pr. Julianastr. 8, 7731 GH Ommen
☎ 0529-456044
✉ hervormd-centrum@pkn-ommen.nl



Gebouw Irene

Balkerweg 56, 7738 PA Witharen
☎ 06-26214064
☎ b.g.g. 0523-851469
✉ witharen@pkn-ommen.nl

