

Kerkvensters

Kerkblad

Van gereformeerd en hervormd
Ommen Vinkenbuurt Witharen

18^{de} jaargang No. 13

Vrijdag 28 juni 2019

Meditatie

Psalm 121, een pelgrimslied, een lied voor onderweg

Onderweg door het leven. De psalm begint met een bange vraag: Ik sla mijn ogen op naar de bergen, vanwaar komt mijn hulp? Een vraag die bij een ieder van ons wel eens opkomt. Als het gaat om dingen waar je als een berg tegenop ziet. Op momenten dat je weet dat je het niet alleen redt, ja zelfs kan het zo zijn dat niemand je meer kan helpen. De handen van de ander te klein, de armen te kort. Als uit het niets - of komt het ineens uit diepe diepten ineens bij je naar boven?-, als uit het niets - of wordt het je aangereikt van andere zijde?- klinkt dan: Mijn hulp komt van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. De Schepper. JÓuw Schepper. Hij die er op de eerste dag van je leven (ach, veel eerder al in de moederschoot) was, Hij die meetrekt door het leven, Hij die er op die laatste dag zal zijn (ach, veel langer nog tot in eeuwigheid). Hij die er is, want zó heeft Hij zich laten kennen als 'Ik zal er zijn'. Krachtige woorden die we steeds weer moeten horen. Krachtige woorden die aan het begin van de kerkdienst klinken, de toon zetten, ons doen beseffen dat we er niet alleen voor staan. Wat er ook gebeurt en hoe hoog de bergen ook kunnen zijn: een mens kan nooit dieper vallen dan in de armen van God.

Vaak zingen we deze psalm ook en de meeste mensen zingen dan mee via de beamer. Veel mensen hebben om die reden het nieuwe Liedboek niet gekocht of amper gebruikt. Dat is jammer want daarmee mis je ook de vele gebeden en gedichten die in het nieuwe liedboek zijn opgenomen. Als voorbeeld geef ik hieronder een tweetal teksten weer bij Psalm 121. Wie geïnteresseerd is: hierna volgt een link waarmee je een pdf bestand kunt openen met een overzicht van alle gedichten en gebeden in het liedboek, alsmede ook een vermelding van bij welke gelegenheden deze tekst zou kunnen passen.
[http://www.liedboek.nl/userfiles/File/Register-van-gedichten-en-gebeden-\(JZ\).pdf](http://www.liedboek.nl/userfiles/File/Register-van-gedichten-en-gebeden-(JZ).pdf)

Niet aan bergen,
niet aan torenende rotsen
ken ik mijn hulp maar hier:
achter mijn ogen als ik aan u denk.
Waar ik aan u denk
raakt ook mijn voet de grond,
mijn schaduw raakt uw aarde.
Niet in de brandende zon,
niet in de tanende maan:
hier: in waar ik adem,
uit waar ik adem,
want ik adem u. (Lloyd Haft)

Vervolg pag. 4

Leesrooster

Za	29 juni	Lucas 9:43b-50	Hoofd- en bijzaken
Zo	30 juni	Lucas 9:51-62	Goed te volgen?
Ma	1 juli	Psalm 76	De HEER strijdt
Di	2 juli	Handelingen 4:32-37	Samenleving
Wo	3 juli	Handelingen 5:1-11	Bedrog
Do	4 juli	Handelingen 5:12-26	Niet te stuiten
Vr	5 juli	Handelingen 5:27-42	Risico
Za	6 juli	Psalm 42	Dorst
Zo	7 juli	Lucas 10:1-16	Herauten
Ma	8 juli	Lucas 10:17-24	Het belangrijkste
Di	9 juli	Lucas 10:25-37	Vragen naar
Wo	10 juli	Lucas 10:38-42	De eerste zorg
Do	11 juli	Psalm 25	Geestelijke TomTom
Vr	12 juli	Kolossenzen 1:1-14	Kolossaal!
Za	13 juli	Kolossenzen 1:15-23	Dank
Zo	14 juli	Kolossenzen 1:24-2:5	Blijmoedig lijden
Ma	15 juli	Kolossenzen 2:6-15	Sterven en leven
Di	16 juli	Kolossenzen 2:16-3:4	Eet en drink
Wo	17 juli	Kolossenzen 3:5-17	Oud en nieuw
Do	18 juli	Kolossenzen 3:18-4:6	Huisregels
Vr	19 juli	Kolossenzen 4:7-18	Hartelijke groeten

Inhoudsopgave

Kerkdiensten	2
Bij de diensten	3
Vervolg meditatie	4
Wijkberichten	4
Wijk 1	4
Wijk 2	5
Wijk 2 ondersteunend pastor	6
Kerkelijk werker	6
Wijkgemeente 1	6
Wijkgemeente 2	7
Wijkgemeente 3	7
PaKaN! jongerenwerker	8
Plaatselijk kerknieuws	8
Gezamenlijke berichten	8
Gereformeerde kerkFout! Bladwijzer niet gedefinieerd.	
Hervormde gemeente	8
Vorming	9
Algemeen (kerkelijke) berichten	10
Gebedspunten	11
Kerkelijke adressen etc.	11
Familieberichten en posters	12

Kerkdiensten

Zondag 30 juni

Gereformeerde kerk

Ommen

09.30 uur:	Ds. W. den Braber
Organist:	Lydia Volkerink
Ouderling van dienst:	Mw. L. v.d. Linde-Weenink
Kindernevendienst:	Alle groepen
Gastdame/-heer:	Dhr. en mw. Veerman

Witharen

10.00 uur:	Ds. S. van Kooten, Ommen Zangdienst, De wonderen zijn de wereld nog niet uit
Organist:	Klaas Schaap
Ouderling van dienst:	Mw. R. Hoekman
Kindernevendienst:	Leiding: Jannie

Ommen Samen kerk

19.00 uur:	CrossPointdienst
Ouderling van dienst:	Dhr. B. Pierik
Afgevaardigde Hg:	Mw. W. Ekkelkamp

Hervormde gemeente

Ommen

09.30 uur:	Ds. R.R.J. de Bruijn
Organist:	Riekus Hamberg
Ouderling van dienst:	Dhr. G. J. Voort
Kindernevendienst:	Alle groepen
Gastdames/-heer:	Mw. G.H. Companje-Wigger Mw. M. Mijnheer-Visscher Dhr. A. van der Vegt

U kunt koffiedrinken na de dienst

Vinkenbuurt

10.00 uur:	Ds. K.A. Hazeleger
Organist:	Klaasje Hemstede
Ouderling van dienst:	Mw. J. Schaapman
Kindernevendienst / Tienerdienst:	Geen

Weekopening, -sluiting

't Vlierhuis

Maandag 1 juli 10.30 uur:	Dhr. C. Siebert
----------------------------------	------------------------

Oldenhaghen

Vrijdag 5 juli 18.30 uur:	Ds. K. Jelsma
----------------------------------	----------------------

Nijenhaghen

Vrijdag 5 juli 19.30 uur:	Ds. K. Jelsma
----------------------------------	----------------------

Zondag 7 juli

Gereformeerde kerk

Ommen

09.30 uur:	Ds. K. Jelsma, doopdienst
Organist:	Gert Olthof
Ouderling van dienst:	Dhr. S. Satter
Kindernevendienst:	Alle groepen
Gastdame/-heer:	Mw. R. Troost-Timmerman Dhr. J. Slotman

Witharen

10.00 uur:	Ds. D. Prins-v.d. Bosch, Daarle
Organist:	Frans Dijkstra
Ouderling van dienst:	Dhr. / mw. V.d. Bent
Kindernevendienst:	Leiding: Frieda

Hervormde gemeente

Ommen

09.30 uur:	Ds. K.A. Hazeleger, Brugdienst
Organist:	Riekus Hamberg
Ouderling van dienst:	Dhr. J. van den Beukel
Kindernevendienst:	Alle groepen
Gastdames/-heer:	Mw. N. van Eldik Mw. M. Vosjan Dhr. J. Vosjan

U kunt koffiedrinken na de dienst in de kerk

Joy Bookcafé

09.30 uur:	10-er Dienst
-------------------	---------------------

Vinkenbuurt

10.00 uur:	Ds. J. de Haan Ontmoetingsdienst
Organist:	Klaasje Hemstede
Ouderling van dienst:	Mw. C. Meesters
Kindernevendienst / Tienerdienst:	Geen

Ommen Samen kerk

19.00 uur:	Ds. J. de Haan
Organist:	Lydia Volkerink
Ouderling van dienst:	Mw. G. Timmerman
Afgevaardigde Gk:	Mw. E. Martens

Weekopening, -sluiting

't Vlierhuis

Maandag 8 juli 10.30 uur:	Dhr. S. Kloosterman
----------------------------------	----------------------------

Oldenhaghen

Vrijdag 12 juli 18.30 uur:	Ds. R.R.J. de Bruijn
-----------------------------------	-----------------------------

Nijenhaghen

Vrijdag 12 juli 19.30 uur:	Ds. R.R.J. de Bruijn
-----------------------------------	-----------------------------

Zondag 14 juli

Gereformeerde kerk

Ommen

09.30 uur:	Ds. J.T. Baart
Organist:	Klaas Schaap
Ouderling van dienst:	Dhr. / mw. Schipper
Kindernevendienst:	Alle groepen
Gastdames:	Mw. J. Timmerman Mw. H. Wermink-Lamberink

Witharen

10.00 uur:	Ds. M. Develing, Nieuwleusen
Organist:	Lydia Volkerink
Ouderling van dienst:	Dhr. / mw. Koning
Kindernevendienst:	Geen

Ommen Samen kerk

19.00 uur:	Ds. W. den Braber
Organist:	Frans Dijkstra
Ouderling van dienst:	Mw. H. Meulenkamp
Afgevaardigde Hg:	Mw. G.H. Companje-Wigger

Hervormde gemeente

Ommen

09.30 uur:	Ds. J. de Haan, doopdienst
Organist:	Frans Dijkstra
Ouderling van dienst:	Mw. W. Ekkelkamp
Kindernevendienst:	Alle groepen
Gastdames/-heer:	Dhr. A. van Dorland Mw. D. van Dorland Mw. A. Pot

U kunt koffiedrinken na de dienst in de kerk

Vinkenbuurt

10.00 uur:	Ds. R.R.J. de Bruijn
Organist:	Margriet Hierink
Ouderling van dienst:	Mw. J. Schaapman
Kindernevendienst / Tienerdienst:	Geen

Weekopening, -sluiting

't Vlierhuis

Maandag 15 juli 10.30 uur: Mw. G. Mateman

Oldenhaghen

Vrijdag 19 juli 18.30 uur: Ds. J. de Haan

Nijenhaghen

Vrijdag 19 juli 19.30 uur: Ds. J. de Haan

Bij de diensten

Vervoer naar kerk / verpleeg- / verzorgingshuizen



Kerkgangers die geen vervoer naar de kerk kunnen krijgen en toch graag de diensten willen bijwonen en mensen die gebruik willen maken van vervoer naar verpleeg- of verzorgingshuizen, kunnen contact opnemen met:

Gereformeerde kerk:	Dhr. G. Dunnewind ✉ geref-vervoer@pkn-ommen.nl
Hervormde gemeente:	Fam. Jansen Fam. Hekman

7 juli Ontmoetingsdienst Vinkenbuurt

Er zijn verschillende programma's waarin mensen uitdagingen aangaan. Ze krijgen bijzondere opdrachten die soms heel zwaar zijn; overleven met minimale middelen. Deelnemers vallen teleurgesteld en moe af. Er is uiteindelijk maar één winnaar. In Lucas 10:1-11 worden tweeënzeventig leerlingen uitgezonden, 'als lammetjes onder de wolven'. Ze mogen niets meenemen, alleen de woorden van Jezus. Het lijkt wel een expeditie, een test van vertrouwen. Er is tegenslag, soms is het afzien maar allen komen terug. Er zijn geen afvallers, ze zijn allemaal winnaars!

Het thema van de dienst is 'Expeditie Jezus'. Ds. Coby de Haan is de voorganger en de muzikale begeleiding wordt verzorgd door Ensemble Muzette. Na afloop is er koffie, thee en limonade.

We hopen dat velen met ons op expeditie gaan deze morgen.
Ontmoetingsdienstcommissie Vinkenbuurt
Alie, Evert, Henny, Rian en Wilma

Gereformeerde kerk

Collecten

30 juni

Ommen en Witharen:	Diaconie en Kerk
Ommen uitgangen:	Kerkelijke gebouwen / zending
Witharen uitgang:	Gebouw Irene / zending
Deurcollectant:	Christien Kroon
CrossPointdienst:	Doel PaKaN!

7 juli

Ommen en Witharen:	Kerk in Actie Binnenland en Kerk
Ommen uitgangen:	Kerkelijke gebouwen / zending
Witharen uitgang:	Gebouw Irene / zending
Deurcollectanten:	Nout en Liz

14 juli

Ommen en Witharen:	Nieuw Hydepark Roosevelthuis en Kerk
Ommen uitgangen:	Kerkelijke gebouwen / zending
Witharen uitgang:	Gebouw Irene / zending
Deurcollectant:	Annie Petter

Zondagskind

Ommen

30 juni:	Sophie Meulenkamp
7 juli:	Ilse Vosjan
14 juli:	Cato Wermink

Kinderoppas

Ommen

30 juni:	Jessica Landeweerd Aniek Welink
7 juni:	Marieke Dunnewind Marion Getkate Heidi Jaspers
14 juli:	Marijke van Harten Marloes Kassies

Witharen

30 juni:	Jeske Koning
7 juli:	Hetty Landeweerd
14 juli:	Yvonne Meijer

Hervormde gemeente

Collecten

30 juni

Ommen en Vinkenbuurt:	Diaconie ZWO en Kerk
Uitgangen:	Jeugdwerk JOP / zending

7 juli

Ommen en Vinkenbuurt:	Diaconie Kerk in Actie Binnenland en Kerk
Uitgangen:	Kerkelijke gebouwen / zending

14 juli

Ommen en Vinkenbuurt:	Diaconie Nieuw Hydepark en Kerk
Uitgangen:	Kerkelijke gebouwen / zending

Zondagskind

30 juni:	Eline Stobbelaar
7 juli:	Lisanne Drost
14 juli:	Fieke Kobes

Kinderoppas

Ommen

30 juni:	Alice Olsman Linda Olsman
7 juli:	Marlien Hekman Anita 't Jong
14 juli:	Jennie Dankelman Marjolein Meulink

Ongeveer een half uur voor het begin van de dienst kunt u uw kinderen brengen in de aanbouw van de kerk.

Vinkenbuurt

Iedere zondag is er kinderoppas.

Vervolg meditatie

VAL

Een pad langs afronden, zal ik het redden?
Van gedragen worden wil ik niet weten.
De zon steekt, in uw schaduw kan ik niet rusten,
Voortdurend mist mijn voet een steunpunt,
een draagvlak, zodat ik voortdurender val
en maar val. Totdat ik sta, totdat ik zing. (Anton Ent)

Ds. K. Jelsma

Wijkberichten

Jarigen 80+

Onderstaande gemeenteleden hopen binnenkort hun verjaardag te vieren:



Mw. M. Runhart-Runhart
Dhr. G.J. Scheppink
Dhr. S.B. Drijber
Mw. G. Drok-Lunenborg
Dhr. K. Luisman
Dhr. H. Stokvisch
Dhr. W. Mulder
Mw.. J. Rensink-Willems
Mw. J. Luttikhof-Noeverman
Mw.. J. Martens-de Lange
Dhr. F.H. Oldeman
Mw. A. de Graaf-Lammerink
Dhr. G. Tolsma
Dhr. Th.T. Gernant
Dhr. J. Hartholt
Dhr. D.J. Hekman
Dhr. A. Speulman

Wij wensen u een fijne verjaardag en een goed en gezegend nieuw levensjaar toe.

Wijk 1



Predikant: Ds. K. Jelsma

dsjelsma@pkn-ommen.nl
Bereikbaar: ma t/m vr, zo. rondom voorgaan in diensten

Scriba: Dhr. G. Lennips

geref-scriba-wk3@pkn-ommen.nl

Zieken

Meerdere mensen zijn ernstig ziek of hebben operaties ondergaan, maar niet iedereen wil in Kerkvensters vermeld worden. Onze gedachten en gebeden zijn echter ook bij en voor hen.

Geboren

Op 2 juni is Romy Hendriks geboren. Romy is de dochter van Marinda en Fedor Hendriks-Wermink.
Op 5 juni is Anna Mirthe Runhart geboren. Mirthe is de dochter van Veralie en Michel Runhart-van der Bent.
We feliciteren beide ouderparen van harte met de geboorte van hun dochter!
De bedoeling is dat beide kinderen op 28 juli in een gezamenlijke (met Vinkenbuurt) dienst in Witharen zullen worden gedoopt.

Dank waarneming

Veel is er weer gebeurd tijdens mijn vakantie. Mooie, maar ook verdrietige en ingrijpende dingen. Fijn dat Gera in deze periode voor mij waarnam. Dank!

Huwelijksjubileum

Op 23 juni was het 60 jaar geleden dat André en Jannie van der Linde-van Dorth met elkaar trouwden. Jammer is dat André het laatste half jaar in Oldenhaghen moest verblijven. We feliciteren het paar van harte en wensen hen Gods blijvende zegen toe!

Geloven met je handen: Doe-catechese 18+ World Servants

Vorige zomer verbleef een zestal Ommen jongeren als World Servant, gedurende 3 weken, voor een werkvakantie in Guatemala. Na de vakantie start er een nieuwe groep. Dat betekent dat we de komende anderhalf jaar een aantal acties zullen voeren om het benodigde geld bijeen te krijgen. Ook zijn er diverse bijeenkomsten om elkaar te leren kennen en met elkaar in gesprek te gaan over het geloof en het leven. Zo ontstaat een hechte groep die op werkvakantie gaat in de zomer van 2021 naar een nader te bepalen land in Afrika of Zuid-Amerika. Ben je tussen de 17 en de 20 jaar (iets ouder is ook geen probleem!) en lijkt het jou wel wat om mee te gaan geef je dan op bij ondergetekende. Aarzel je nog en wil je meer weten? Al je vragen worden beantwoord op donderdag 19 september om 19.30 uur in De Kern. Daar zullen de jongeren van vorig jaar vertellen over hun boeiende ervaringen! De groep start eind september! Zie ook op Facebook World Servants Ommen voor foto's en verslagen Guatemala.

Examens

Bij heel veel huizen kon de vlag uit: geslaagd voor een examen! Van harte gefeliciteerd als dat jou betrof. Nu vakantie en daarna de draad weer oppakken met werk of vervolgstudie. Voor wie teleurgesteld werd: Sterkte en veel succes met het bereiken van je doel!

Doopdienst 7 juli

De eerstvolgende doopdienst voor kinderen uit wijk 1 is op 7 juli. Aan deze dienst werkt Embrace mee, maar zullen we ook 'gewoon' liederen zingen onder orgelbegeleiding. Het thema is 'Ik ga op reis en ik neem mee.....' De doop wordt bediend aan: Fieke Elin Jaspers. Fieke is de dochter van Anne Vink en Mark Jaspers. Ze is geboren op 23 februari.

Lieke Eva van Harten. Lieke is de dochter van Ilse en Reyer van Harten en het zusje van Ruben en Tessa. Lieke werd op 21 maart geboren.

Marit Helena Horsman. Marit is de dochter van Ellen en Erik Horsman en het zusje van Niek en Wessel. Marit werd geboren op 19 mei.

Klooster

Op maandag 8 juli vertrek ik met 13 mensen naar een klooster in Steyl. Het kloosterbezoek duurt tot 10 juli. Telefonisch ben ik via de voicemail bereikbaar.

Afscheid

Op 30 juni gaat collega Wim den Braber voor in de ochtenddienst in Ommen. Dit valt zo ongeveer samen met het einde van zijn pastorale aanwezigheid in onze gemeente in wijk 2. Daarnaast kennen velen hem van de dinsdagochtendkoffie in De Kern. Steeds was Wim ook aanwezig bij de collegiale vergaderingen. Wim, bedankt voor de inzet en toewijding en collegiale samenwerking!

Pubquiz

Op vrijdag 27 september (de vrijdag van het Startweekend) wordt in De Kern de derde PKN Pubquiz gehouden. Op dit moment hebben zich 7 teams aangemeld. Deze keer willen we proberen elk team dat zich opgeeft mee te laten doen. De inschrijving kent dus geen limiet. Wel is het zaak je uiterlijk 1 september op te geven. Elk team telt 6 personen die in 7 rondes de strijd aangaan. Ook deze keer zijn de thema's van de 7 rondes weer zeer gevarieerd. Het enige dat we kunnen verklappen is dat één van de rondes als thema 'De Bijbel' heeft (...). Deze keer kan een team één keer een (zelf meegenomen) joker inzetten. Wil je meedoen vorm dan een team. Het kan gaan om een kerkelijke commissie, maar ook om een vriendengroep, burens, collega's of zoiets. De vorige keren waren niet alleen heel spannend, maar vooral ook heel

gezellig! Welkom! Geef je dus op voor 1 september bij ondergetekende.

Bevestiging

Op 19 mei kon Lisan de Lange niet deelnemen aan de bevestiging van de nieuwe ambtsdragers. Daarom zal zij nu op zondag 21 juli bevestigd worden als diaken.

Ds. Kest Jelsma

Wijk 2



Predikant: Ds. J.T. Baart
✉ dsbaart@pkn-ommen.nl

Scriba: Mw. H. Muis
✉ geref-scriba-wk2@pkn-ommen.nl

Jubilea

De volgende twee echtparen brachten me op de hoogte van hun behaalde mijlpaal. Op 17 juni waren Egbert en Wichertje Timmerman 60 jaar getrouwd. Een tijd die ze als gezegend hebben ervaren. Wat een voorrecht om samen in goede gezondheid dit nu te mogen vieren. Ik heb namens de gemeente onze gelukwensen overgebracht. Syds en Ank Kloosterman waren op 25 juni een halve eeuw in de echt verbonden en gaan dit binnenkort met hun uitgebreide gezin vieren. Ook aan hen onze welgemeende felicitatie: van harte!

Dopen voor wijk 2

Vanwege de zomervakantie meld ik maar vast tijdig dat de eerstvolgende doopzondag voor wijk 2 op zondag 1 september valt. Het gezamenlijke, voorbereidende doopgesprek voor doopouders en ouderling van dienst is op 22 augustus, 20.00 uur in De Kern.

Naar de Palestijnse Gebieden en Israël

Op vrijdag 14 juni bleek zaal 1 vol te zitten met mensen die wel zin hadden in een avondje over Israël en de Palestijnse Gebieden, én in de mogelijkheid om ernaartoe op reis te gaan. Ik was een beetje verbluft door de vele belangstelling: super! De voorlopige planning is om op 2^e Paasdag 13 april 2020 te vertrekken voor 11 à 12 dagen. Wie wil kan dagen bijboeken voor Jordanië. De richtprijs voor Israël en de PG ligt op €1.500,- p.p. Welke reisorganisatie we in de arm nemen is nog niet bekend. De volgende bijeenkomst is op 1 juli in De Kern (19.30-21.30 uur). Degenen die hun emailadres hebben opgegeven hebben, als het goed is, vorige week een verslag van 14 juni ontvangen. Als die niet aangekomen is, is er vast wat mis gegaan. Stuur me dan s.v.p. even een mailtje.

Kennismaken

Nog een flink aantal gemeenteleden heeft aangegeven dat ze hopen dat ik nog langskom om kennis te maken. Erna Martens is bereid om ook deze laatsten in te gaan plannen. Eén en ander ga ik voor de zomervakantie afronden. Rond het verschijnen van deze Kerkvensters kan er contact met u opgenomen worden. Zo niet, wees dan zo goed om me dat nog even te laten weten.

Een balletje opgeworpen: ambten bij een uitvaartdienst

Via via - maar waarom niet rechtstreeks? - kwam mij ter ore: 'die Baart begrijpt er weer geen bal van hoe dat bij ons geregeld is'. Het ging over de ambtelijke vertegenwoordiging bij een recente uitvaartdienst.

Ik tik die bal toch maar even terug, want het ligt natuurlijk een beetje anders: ambtelijke vertegenwoordiging wordt altijd zorgvuldig geregeld. Het kan door omstandigheden gebeuren dat het anders gaat dan gebruikelijk. Nog maar eens uitgelegd zoals het mij verteld is: in een uitvaartdienst is de ouderling van de wijk de aangewezen persoon om ouderling van dienst te zijn. Is dat niet mogelijk, dan wordt in overleg bekeken wat een goede oplossing is: de diaken, eventueel de contactpersoon, en/of een andere ambtsdrager.

De desbetreffende ouderling zat in zijn maag met de gemaakte opmerking. Vanwege afwezigheid had hij een uitstekende oplossing geregeld en alle betrokkenen waren op de hoogte. Iedereen mag erop vertrouwen dat kerkenraadsleden goed weten wat ze doen, ook als de dingen anders gaan dan u had verwacht. Ik heb ze de afgelopen tijd leren kennen als een stel zeer toegewijde, zorgvuldige mensen.

Zomervakantie

Het duurt nog even, maar niet zo lang meer. Daarom vast gemeld dat ik vanwege een zomerbreak niet beschikbaar ben.

Met een hartelijke groet,
ds. Hans Baart

Wijk 2 ondersteunend pastor



Predikant: Ds. W. den Braber
✉ dsdenbraber@pkn-ommen.nl

Pastoralia

Ik ben bezig mijn werkzaamheden onder u af te ronden. In de laatste week van juni draag ik mijn pastoraat over aan collega Baart. 30 juni ga ik bij u voor en zal dan ook in die dienst voor dit stukje werk dat ik onder u mocht doen, en met veel plezier heb gedaan, een moment van afscheid nemen inruimen. In Kerkvensters dat daarna uitkomt, rond ik mijn gemeentealfabet af en kijk ik nog even terug op dit afgelopen jaar.

Voor de maanden juli en augustus blijf ik achterwacht voor Ommen om zodoende Kest Jelsma te ondersteunen als Gera Mateman en Hans Baart er vanwege de vakantie even niet zijn.

AanZet in het gemeentealfabet

De U is van uitstorting van de Heilige Geest. Het klinkt als een plensbui. En zo is het eigenlijk ook bedoeld. Geen draad van je kleding en geen spier van je lichaam blijft droog. De uitstorting is alomvattend. De Geest neemt je volledig in beslag.

Tenminste als je ervoor openstaat. Want als ik de bijbel lees ontdek ik dat de leerlingen van Jezus in gebed bijeen (Handelingen 1 vers 14) zijn om dat te ontvangen, waarvan ze nog niet eens weten wat het allemaal teweeg kan en zal gaan brengen. Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed (Lucas 24 vers 49). In evangelische kringen zie je mensen nogal eens met hun handen omhoog staan. Als nuchtere gereformeerden vinden we dat vaak wat te... Doe maar normaal. Maar het is wel een gebaar van: willen ontvangen. En tegelijkertijd een manier om God te loven en als ik het goed begrijp wordt daar in het slot van Lucas 24 ook over gesproken: 'En zij waren voortdurend in de tempel waar zij God loofden'.

Pinksteren is het moment dat we die kracht mogen gaan ervaren, horen, voelen, zien en er woorden aan leren geven. In mijn beleving gaat Pinksteren nooit voorbij. Elke dag leven van de gave van de Geest en de vruchten van de Geest mogen zien groeien.

V is de eerste letter van Vuur. En dat is het zichtbare teken bij het Pinksterfeest, het feest van de geboorte van wereldwijde gemeenschap van christenen. In onze tijd zouden we dat woord wellicht kunnen vertalen met het Engelse woord drive. Iets wat ons aanjaagt, aanvuurt. Hoe gedreven zijn we om het

Verhaal van de grote daden Gods ook werkelijk verstaanbaar door te geven? Hoe groot is ons verlangen om dat te doen? Het Verhaal vraagt om door mensen doorverteld te worden! Door u en door mij.

De W. Nu we de V verbonden hebben met vuur, mogen we de W verbinden met Wind. Dat woord is een vertaling van het Hebreeuwse roeach en het Griekse woord pneuma. Het woord kan adem betekenen, wind en... geest.

Zonder de levensadem van God in ons kunnen wij niet leven. Lees Ezechiël 37 maar eens. Een onzichtbare kracht die alles in beweging brengt... En adem hoor je en zie je als het b.v. heel koud is.... Doodse en dorre situaties. Hoorbaar, zichtbaar en zeker voelbaar. Gemeentezijn gaat niet zonder de werking, de energie, van de Geest. Het Heilige Pneuma. Gods adem geeft kracht en leven.

Ds. W. den Braber

Kerkelijk werker



Kerkelijk werker: Mw. G. Mateman
✉ gmateman@pkn-ommen.nl

Wijkgemeente 1



Predikant: Ds. R.R.J. de Bruijn
✉ dsdebruijn@pkn-ommen.nl
Bereikbaar: maandag t/m donderdag

Scriba: Mw. H. Veurink-Schonewille
✉ herv-scriba-wk1@pkn-ommen.nl

Rond de erediensten

Zondag hopen we in de morgendienst in de Hervormde kerk het Woord te verkondigen vanuit Hand. 9:43, over het verblijf van Petrus bij Simon de leerlooier. Dit beroep gold bij de Joden als verontreinigend, maar Petrus koos het als logeeradres. En van daar heeft God hem geroepen en heen gezonden naar de heidense hoofdman Cornelius. Zó stuurt de Heilige Geest het onreine en zondige in de richting van het heil; brengt Hij Zijn dienaren op wegen van goedheid en zegen en leidt Hij hen op een nieuwe baan, die zij daarvoor niet durfden te gaan.

'Zo vult Hij ons hart met zegenstromen!
Ja, waar alles scheen verkwijnd,
zal verrassend leven komen
als de Pinksterzon verschijnt' (EB. 215).

Uit de gemeente

Voor zover mij bekend is ligt er op dit moment verder niemand in het ziekenhuis. Maar we denken ook aan allen die thuis of elders ziek zijn, verpleegd en verzorgd moeten worden. Vergeten we niet alle zieken en die hen omringen steeds weer op te dragen in onze gebeden. Laten we evenmin vergeten God dankbaar te zijn, wanneer we een goede gezondheid hebben ontvangen.

Geboorte

'Welkom lieve Fien', staat er op het geboortekaartje van Ingmar en Heidi. Fien is het zusje van Stan en Ella. Vanaf deze plaats wil ik de ouders van harte feliciteren en hen Gods rijke zegen toewensen bij de opvoeding van hun kinderen.

Examens

Ben je geslaagd voor je examen of heb je een goede overgang gemaakt, dan feliciteren we je hierbij van harte. Ben je blijven zitten of gezakt, dan maar verder gezakt op je knieën voor de Heere en om kracht en wijsheid gevraagd om na de vakantie de draad weer op te pakken. Hij zal het je geven.

Afkondiging beroep

Volgende week zal er een beroep worden uitgebracht op ds. Coby de Haan door de Wijkgemeente Zuid-West Petrakerk, van de Protestantse gemeente in Veenendaal. We wensen ds. Coby de Haan Gods leiding en wijsheid toe bij het nemen van een besluit.

Hartelijke groet,
Ds. Reijer de Bruijn

Wijkgemeente 2



Predikant: Ds. K.A. Hazeleger

✉ dshazeleger@pkn-ommen.nl

Bereikbaar: zaterdag vrije dag

Scriba: Dhr. J. van den Beukel

✉ herv-scriba-wk2@pkn-ommen.nl

Rond de erediensten

Zondag 30 juni, hoop ik 's morgens voor te gaan in Vinkenbuurt. We lezen waarschijnlijk Efeziërs 6:10-20, over geestelijke strijd. Dit gedeelte staat centraal in één van de laatste hoofdstukken van het boekje van de Groeigroepen van het afgelopen seizoen en past erg bij de periode na Pinksteren. Tekst voor de verkondiging wordt vers 13, waar Paulus ons oproept om weerstand te bieden tegen de machten van het kwaad. Waar moeten we dan aan denken? Waar moeten we 'de machten van het kwaad' zoeken?

De week daarna, 7 juli, hoop ik 's morgens voor te gaan in Ommen. We hebben dan de zogenaamde 'Brugdienst'. Dat betekent dat de kindernevendienst afscheid neemt van de kinderen van groep 8 en we hen uitnodigen voor het tienerwerk. We sluiten aan bij het onderwerp dat deze zondag centraal staat bij de kindernevendienst zelf. Uit de Bijbel lezen we dus Lucas 10:1-11. Thema is: 'De wereld in!' We hopen op een aansprekende dienst, voor jong en ouder!

Beroep Coby de Haan

Het was voor veel mensen even schrikken: het bericht dat de protestantse gemeente Veenendaal een beroep uit bracht op collega Coby de Haan. We wensen Coby wijsheid bij het nemen van haar besluit. Dat ze zich door de Geest van Pinksteren geleid mag weten.

Cursus Theologische Vorming Gemeenteleden Rijssen

Op zaterdag 31 augustus begint een nieuw seizoen van de cursus Theologische Vorming voor Gemeenteleden in Rijssen. Een cursus voor iedereen die meer wil weten van God, geloof, Bijbel en kerk. Ik ben cursusleider. Mensen die meer over de cursus willen weten, kunnen zich bij mij melden. Van harte aanbevolen, uiteraard!

Vakantie

De zomerperiode staat voor de deur. Binnenkort heb ik vakantie. Bij bijzonderheden kunt u contact opnemen met onze scriba, Koos van den Beukel. De pastorie blijft bewoond. Ik wens iedereen een goede zomertijd toe! De mensen die weg gaan: een fijne vakantie en een 'behouden' thuiskomst. De mensen die niet weg kunnen gaan: dat je het toch ook goed mag hebben, met mooie momenten in je eigen omgeving. En

als je niet weg kunt vanwege ziekte, zorgen of ouderdom: dat je merkt dat je niet alleen bent, er mensen om je heen staan, en er een God is die je draagt.

Ds. Karel Hazeleger

Wijkgemeente 3



Predikant: Ds. J. de Haan

✉ @CobydeHaan1

Bereikbaar: ✉ dsdehaan@pkn-ommen.nl

ma t/m do, za, zo. rondom voorgaan in diensten

Scriba: Mw. G. Westerhof

✉ herv-scriba-wk3@pkn-ommen.nl

CrossPointdienst Good Luck

Zondag 30 juni ben ik spreker in de CrossPointdienst. Het is de laatste dienst voor de zomer. Veel mensen gaan straks op vakantie, op reis voor kortere of langere tijd. We lezen in deze dienst uit Genesis 12 over Abram, die op reis gaat. Hij krijgt van God een zegen mee.

De vraag is: Wat wens jij een ander toe, als die op reis gaat? Zeg je alleen gedag, 'Good Luck' of wil je die ander nog iets persoonlijks meegeven van jezelf?

Ik ben benieuwd of iemand wel eens een zegen heeft mee gegeven aan een vriend, of aan een familielid die op reis ging? En wat is dat eigenlijk: zegenen?

Dus stof genoeg om over te spreken. Maar we gaan ook zelf ermee aan de slag, Daarnaast is het voor mij uniek dat David, mijn zoon, met zijn band uit de VEZ Zwolle, de muzikale begeleiding doet in deze CrossPointdienst. Hij zal zelf iets vertellen over zijn DTS, zijn reis, die hij gaat ondernemen naar Nieuw-Zeeland.

Zondag 7 juli Ontmoetingsdienst Vinkenbuurt. Het thema is: 'Expeditie Jezus'. De schriftlezing is uit Lucas 10: 1 t/m 11: De uitzending van 72 leerlingen. Jezus stuurt zijn volgelingen op missie. Zij mogen niets meenemen en moeten de mensen vertellen over Jezus.

Wij gaan in de dienst nadenken over twee vragen:

- Wat moet jij van jezelf meenemen als je de deur uitgaat? Waar kun je niet zonder?
- Hoe zou je reageren als iemand jou vraagt wat jij gelooft?

Het Ensemble Musette zal ons muzikaal begeleiden. Natuurlijk ontmoeten we elkaar bij de koffie/thee en limonade na de dienst, buiten op het plein. Daarvoor heet het ook een ontmoetingsdienst: Niets moet! Je MAG!

Zondag 14 juli Doopdienst Ommen

Zoals het er nu, op dit moment, uitziet mogen we in deze dienst dopen:

Joas, zoontje van Karin en Emiel Jansen.

Velieke, dochtertje van Herbert en Henrike Kippers.

Thomas, zoontje van Hannah en Dennis Hekman.

In deze dienst zal naast de organist Frans Dijkstra ook de band LuCerna een paar nummers spelen.

We hopen op een fijne en gezegende doopdienst.

Lief en leed

We wensen anderen, hier niet genoemd, die in een ziekenhuistraject zitten, veel sterkte in alles wat er op hen afkomt.

Geslaagd

Alle jongeren die geslaagd zijn voor hun eindexamen: van harte gefeliciteerd! Geniet ervan dat je dit hebt gehaald, en nu een

mooie lange zomer voor de boeg hebt. Succes gewenst bij je vervolgopleiding.
Natuurlijk leven we mee, met diegenen die het niet hebben gehaald, zij die een herexamen hebben. Veel sterkte gewenst!

Meat&Meet

Zaterdag 29 juni is de Meat&Meet voor gezinnen met tieners. Dit keer een BBQ bij de familie Den Ouden in de tuin. We hebben er zin in. Jullie ook?
Er is niet alleen Meat, maar er zijn ook Vegetables. En het gaat natuurlijk ook om de Meet! Gezellig met elkaar aan de slag, samen lekker eten en een goed gesprek hebben. Thomas, Ellen en ik hopen veel ouders en tieners te ontmoeten!

Beroep

Het zijn spannende tijden bij ons aan de Voormars. De wijkgemeente Zuid-West Petrakerk in Veenendaal heeft een beroep op mij uitgebracht. Inmiddels veel reacties uit de kerk Ommen/Vinkenbuurt gekregen. Mensen, die hopen dat we blijven, of begrijpen dat we gaan. Mensen, die meeleven en voor ons bidden voor een wijs besluit. Fijn om te merken dat mensen ons zo dragen.

Hartelijke groet
Ds. Coby de Haan

PaKaN! jongerenwerker



Jongerenwerker: Dhr. T. Abbes
✉ tabbes@pkn-ommen.nl

Plaatselijk kerknieuws

Overige adressen

Oldenhaghen
H. Mulertstraat 22, 7731 CL Ommen
Röpcke Zweers Ziekenhuis Hardenberg
J. Weitkamplaan 4a, 7772 SE Hardenberg
Isala Kliniek
Dr. Van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle

Bloemengroet

De bloemen gingen met een hartelijke groet van de gemeenten naar:

Witharen gebouw Irene
09-06 Fam. J. Vijn
16-06 Jolanda Vijn

Hervormde gemeente
16-06 Mw. Y. Bongers
Mw. S. Emmink-de Bruin
23-06 Rein Grotemarsink
Dhr. J. Kulenkamp
Mw. R. Strijker

Vinkenbuurt
09-06 Mw. M. Runhart-Runhart
16-06 Dhr. en mw. Van Eerde

Gezamenlijke berichten

Kerken-open tijdens de Bissinghdagen

De werkgroep Kerken-Open organiseert ook dit jaar weer de openstelling van de Hervormde kerk in Ommen.

De kerk is open van 11.30 uur tot 13.30 uur.
De ontmoetingsdiensten zijn op die woensdagen van 12.00 uur tot 12.30 uur. Ook dit jaar werken voorgangers en organisten van de organiserende kerken mee.

Het thema is: 'Spiegels, Kijk naar jezelf'.

17 juli gaat ds. Coby de Haan voor en de organist is Klaas Schaap;

24 juli verzorgt Pastor Joop Butti de dienst en begeleidt Willemien Gerritsen de gemeentezang;

31 juli zal mw. Gera Mateman de dienst leiden en wordt het orgel bespeeld door Ad Huetink;

7 augustus gaat ds. Kees van Dijk voor en dan wordt gezongen onder leiding van Frans Dijkstra;

14 augustus, de laatste Kerk-Open-dag. De dienst wordt dan geleid door ds. Karel Hazeleger en ook deze keer wordt het orgel bespeeld door Frans Dijkstra.

Het is mooi dat elk jaar weer de voorgangers en organisten meewerken aan de ontmoetingsdiensten tijdens de Bissingh. Maar ook de vrijwilligers verlenen hun medewerking steeds van harte. De werkgroep is daarvoor heel dankbaar, omdat zo een plek van rust en overdenking in de kerk kan plaatsvinden tijdens de vrolijke en gezellige drukke Bissinghdagen in Ommen.

De werkgroep Kerken-Open

25 augustus Vooraankondiging

Ook dit jaar is er weer een Interkerkelijke Viering op de Vecht. Uit de gezamenlijke kerken in Ommen is een werkgroep gevormd die de organisatie op zich heeft genomen. Dit jaar is gekozen voor het thema: Levend Water. De viering wordt gehouden op: 25 augustus en begint om 13.30 uur.

Locatie: tribune voor Hotel de Zon / ponton op de Vecht.

Spreekers tijdens deze viering zijn: ds. Kees van Dijk, pastor André Monnikhof en ds. Hans Baart.

Het koor Intermezzo en een samengesteld kinderkoor dragen bij aan de viering, evenals de pianist Harry Kroes. Na afloop wordt een collecte gehouden, de opbrengst gaat naar CaMo & Friends 4SMA: deze organisatie helpt mee om spierziekten de wereld uit te krijgen. Zie voor meer informatie hun website.

Hervormde gemeente



Commissielid/leden gezocht voor Kerken-Open.

Al jaren zijn we gewend dat onze kerk in Ommen opengesteld is op de Bissinghdagen en tijdens de Kerstfair. Ook de organisatie van de ontmoetingsdienst van 12.00-12.30 uur op woensdag tijdens de Bissinghdagen maakt hier deel van uit. De organisatie van die openstelling is in handen van vrijwilligers van de deelnemende kerken: de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, de Gereformeerde Kerk, de Rooms Katholieke Kerk en namens onze gemeente doet Loes Thörig dat in samenwerking met Jan en Gerdi Companje. Dit jaar doen de drie laatst genoemden dit voor de laatste keer. De algemene kerkenraad is op zoek naar opvolging; dat betekent dat al met ingang van de openstelling tijdens de Kerstfair 2019, de organisatie overgenomen kan worden. Voor info: Loes Thörig.

Service kerktelefoon Hervormde Gemeente

Als er geen avonddienst in de Gereformeerde kerk of in de Hervormde kerk plaatsvindt, blijven de gemeenteleden die van kerktelefoon gebruikmaken, verstoken van de kerkdienst. Dat is aan de orde als er bijvoorbeeld een CrossPointdienst in het Hervormd Centrum plaatsvindt. Om toch een kerkdienst te kunnen beluisteren is een oplossing gevonden: via de kerktelefoon kan de ochtenddienst van Vinkenbuurt worden beluisterd op het tijdstip van de reguliere avonddienst.

Tussenrapportage regiegroep Hervormde gemeente.

Op woensdag 24 april kwamen de leden van de regiegroep en de leden van de vijf werkgroepen bij elkaar om de eerste stappen te zetten voor de herinrichting van de Hervormde gemeente Ommen. Het was een bijeenkomst waar met grote betrokkenheid werd 'opgedacht', positief, open. Het doel is helder: in september 2019 kunnen we starten met een nieuwe (vergader)structuur, die gekenmerkt wordt door openheid, transparantie en eenvoud. Wat de financiën betreft is het ook helder dat we moeten werken aan een financieel gezond beleid. Het zal niet anders kunnen dan dat dit ook pijn zal doen; niet alles wat we gewoon waren, kan op de oude voet doorgaan.

Eén van de actiepunten van de regiegroep is dat de AK en de gemeente wordt geïnformeerd. Woensdag 12 juni werd de AK bijgepraat en via Kerkvensters informeren we nu de gemeente. De regiegroep heeft op maandag 3 juni de tussenrapportages van de werkgroepen besproken. De afgelopen weken zijn de werkgroepen één of meer keren bij elkaar geweest en voor ons lagen de eerste resultaten. De bedoeling is dat we als regiegroep op woensdag 3 juli de eindrapportage aan de AK kunnen presenteren. Daarna worden de huidige ambtsdragers geïnformeerd. De maand september gebruiken we om de gemeente op de hoogte te brengen van de eindrapportage. Op zondag 13 oktober kan de ambtsdragerswisseling plaatsvinden en kunnen we met de nieuwe structuur starten.

Het voert te ver om hier breed en diep in te gaan op alle aangeleverde teksten. Een fundamenteel uitgangspunt voor het beleid willen we echter wel noemen: 'Veelkleurigheid – Er zijn voor de gehele gemeente'. Veelkleurigheid is niet gebonden aan een regio, maar is gekoppeld aan individuele gemeenteleden. Om de veelkleurigheid blijvend te waarborgen, geeft de kerkenraad de ruimte om het pastoraat en erediensten vorm te geven, passend bij de pastorale behoefte van de gemeenteleden. Uiteraard onder de voorwaarde dat het past binnen de kaders van de kerkorde. Het beleid van de kerkenraad zal aan moeten sluiten bij de huidige praktijk van pastoraat en eredienst, zoals die gegroeid is in Hervormd Ommen.

Wat de indeling van de pastorale gebieden betreft is het uitgangspunt geweest om voor zo min mogelijk gemeenteleden veranderingen teweeg te brengen en de werklast voor beide predikanten en de twee pastorale teams zo eerlijk mogelijk te verdelen. Daarom is gekeken naar een evenwichtige verdeling van leeftijdsgroepen en naar de verdeling stedelijk gebied / buitengebied. Op deze manier is er een keuze voor een geografische grens gemaakt.

Boven de twee pastorale teams staat één kerkenraad met twee predikanten. Dit betekent dat predikanten hart hebben voor de hele gemeente; dat kerkenraadsleden hart hebben voor de hele gemeente, dat de erediensten er zijn voor de hele gemeente en dat het diaconaat en pastoraat, inclusief het jongerenwerk, er is voor de hele gemeente. Van ons allen wordt verwacht, net als van de kerkenraad en de predikanten overigens, dat wij van harte de kleuringen die er zijn binnen onze gemeente respecteren, afstemmen met elkaar en met elkaar samenwerken. Dit vraagt om inclusief denken van ons allen. Daarmee bedoelen we dat we als gemeente uitdragen dat het ten diepste zo is dat het mij als individueel gemeentelid pas goed kan gaan, als het de ander goed gaat. Dat was ook de strekking van het openingsgebed bij de eerste bijeenkomst. Daarin gaan we vol vertrouwen op weg naar 13 oktober!

Regiegroep

3 augustus Hervormde kerk houdt rommelmarkt

Bij en in het Hervormd Centrum vindt op deze zaterdag van 09.00 tot 14.00 uur de jaarlijkse rommelmarkt plaats. Het aanbod is zeer breed: o.a. de boekenmarkt, puzzels, speelgoed, tv's, radio's, kerstversiering, gewoon teveel om op te noemen. Er zit voor iedereen zowel voor groot als klein wel iets leuks tussen om te kopen. En beproef uw geluk ook eens bij het rad

van avontuur met zeer mooie prijzen.

Tijdens de markt worden er lekkere pannenkoeken gebakken en zelfgebakken knieperties en jam verkocht.

Ook kunt u voor een lekker kopje koffie of fris terecht in het Hervormd Centrum. De opbrengst is bestemd voor het onderhoud van de kerkelijke gebouwen.

U kunt uw spullen nog inleveren tot 13 juli a.s.

De rommelmarkt commissie.

Verloting Paaskaars

De eredienst op de 1^e Paasdag was het moment dat de nieuwe Paaskaars 2019 werd aangestoken. Het symbool van het licht van God, dat ons de weg wijst.

De Paaskaars 2018 wordt weer verloot en daarom wordt een ieder uitgenodigd om het onderstaande formuliertje in te vullen en dat te mailen naar de scriba van de Hervormde gemeente:

herv-scriba-ak@pkn-ommen.nl of op het kerkelijk bureau in te leveren. Graag vóór 8 juli a.s

Ondergetekende wil de Paaskaars uit Ommen / Vinkenbuurt* graag schenken aan: (*doorhalen wat niet van toepassing is)

Naam:

Adres:

Motivatie: omdat hij /zij in 2018

.....
.....

Ondergetekende:

Naam:

Adres:

Oud ijzercontainer

U kunt het oud ijzer en andere metalen inleveren bij Gerrit van Keulen. De verkoopopbrengst komt ten goede aan de Hervormde gemeente Ommen.

Collecten

09-06	Kerk	Pinksterzending	Kerk. geb.
Ommen	€ 211,61	€ 302,17	€ 169,88
Vinkenbuurt	56,87	67,30	
Kerk Vinkenbuurt	56,00		

16-06	Kerk	Diaconie	Bloemenfonds
Ommen	€ 163,27	€ 166,74	€ 175,65
Vinkenbuurt	24,85	34,20	
Kerk Vinkenbuurt	21,45		

Giften

Voor de kerk

€ 5,00 via ouderling mw. G.H. Companje-Wigger
€ 10,00 via ouderling dhr. D.E.L. de Boer
€ 20,00 via bezoekermedewerker dhr. M. Hemstede
€ 20,00 via ds. J. de Haan

Voor de bloemen in Vinkenbuurt

€ 10,00 via mw. H. Meesters-Broek

Hartelijk dank

Vorming

29 juni Wandelen

Op deze zaterdag gaan we weer wandelen van Nieuwleusen naar Lichtmis plm.11,5 km. Wie een keer mee wil wandelen:

we vertrekken om 08.30 uur vanaf De Markt. Wel graag opgeven bij Henny/Wim Weideman.

Algemeen (kerkelijke) berichten



Regionaal

7 juli Openluchtdienst Brink Den Ham

De interkerkelijke evangelisatie commissie uit Den Ham houdt dit jaar geen openluchtdienst in het Eerderbos. Teleurgesteld? Dat hoeft niet, want op deze zondag hoopt zij een openluchtdienst te houden op de Brink in Den Ham. Gijsbert, Inge, Merwin, Roelf-Jan en GertJan verzorgen tijdens de dienst, die om 19.00 uur begint, de begeleiding van de liederen. Egbert-Jan Haselhorst zal in deze dienst spreken over het thema 'Wat mag het jou kosten'. Er wordt gezorgd voor een liturgie, dus je hoeft geen liedboek mee te nemen. De opbrengst van de collecte is voor de vervolgte Christenen in Noord-Korea. Hierover zal tijdens de dienst meer verteld worden.

Na de dienst is er gelegenheid om onder het genot van een kop koffie, thee of ranja na te praten.

Als het weer het niet toelaat om de dienst buiten te houden, dan gaan we met z'n allen naar binnen in de Hervormde kerk aan de Brink.

Willem Hendrik Zwarthal, Grensweg 17 te Lemelerveld



13 juli om 20.00 uur concert 'Virtuoze Zomer'. Gert van Hoef bespeelt het Monarke orgel.



27 juli om 20.00 uur 'Joh. de Heer Samenhang'. Ad Huetink bespeelt het Monarke orgel.

Voor evt. vragen kunt u bellen naar de fam. Huetink ☎ 0572-371838. Het volledige programma vindt u op onze site: www.huetink-royalmusic.nl

23 augustus Met korting naar concert Urker Mans Formatie

in de Hervormde Kerk in Ommen. Het begint om 19.30 uur. De zangers, die in traditionele Urker dracht zingen, brengen een aansprekend repertoire ten gehore dat uit drie genres bestaat: geestelijk, klassiek en populair

Martin Mans is sinds het ontstaan van de groep haar dirigent. De vaste begeleider is de musicus Mark Brandwijk, die orgel en vleugel speelt. Twee zangers bespelen bovendien een instrument waardoor het programma nog meer dynamiek krijgt. Het gaat om een taragot en een altviool.

Reserveren : www.martinmans.nl of op de reserveerlijn: ☎ 06 25391903.

Voorverkoop van kaarten bij: Joy Bookcafé, Bermerstraat 15. Kortingsactie: Lezers van Kerkvensters krijgen op vertoon van dit artikel aan de kassa een korting van € 5,00.

Voor online bestellingen geldt de actiecode: Kerkvensters238.

31 augustus Cursus Theologische Vorming Gemeenteleden

Op deze zaterdag start weer de cursus TVG in kerkelijk centrum Sion in Rijssen aanvang 09.00 uur. De cursus waaraan inmiddels honderden cursisten hebben deelgenomen en bekend is in de omgeving en ver buiten de regio. Er zijn deelnemers uit bijvoorbeeld Apeldoorn, Enschede, Ommen en Winterswijk. De gehele cursus duurt 3 jaar, maar u kunt ook voor 1 jaar inschrijven. Voor deelname of info kunt u contact opnemen met de secretaresse Ria Harbers of met de cursusleider ds. K.A. Hazeleger.

Onderstaand vindt u een bijdrage van Jan Los uit Harfsen, hij is 2^e jaars en vertelt hierin zijn ervaring met de cursus

Interactieve lessen

Motief voor de cursus

Mijn vrouw had al eerder een cursus Theologische Vorming gevolgd. Met veel enthousiasme vertelde ze erover. Omdat wij uit verschillende culturen komen gaf ze aan: die cursus moeten we samen ook eens doen. Dan horen we bij de verschillende onderwerpen meer hoe we op onderdelen denken. Twijfel bleef. Na alle preken die ik heb gehoord, literatuur, discussies, wat voegt het toe? Totdat in het Nederlands Dagblad een advertentie verscheen... Soms heb je gewoon een aanleiding nodig. Dus ons beiden aangemeld. Dat is vooraf.

De praktijk van de cursus

Dan komen de lessen. Uitgangspunt: De Bijbel is Gods Woord. Punt uit. Amen.

Poeh, veel vakken.

Dogmatiek. Nou die droge stof hoef ik niet. Maar ja, het genadeverbond en Jezus Christus, je leeft vanaf het begin op een Goddelijk erf. Er is een gemeente van God vanaf het begin van de wereld. Daar mag je deel van uit maken. Dat komt heel dichtbij, evenals ethiek vanuit de brief van Jacobus.

Lijnen uit het Oude Testament worden doorgetrokken naar het Nieuwe. Beide Testamenten vormen de ene Bijbel. De docent laat je zien hoe God vanaf het begin bezig is met zijn volk. Gods voortdurende zorg. Vanuit het Nieuwe Testament komen als thema het evangelie van Johannes en de brieven van Paulus aan de orde. Door geloof alleen. Mocht je handelen soms wat los staan van de Bijbel, dan is er de herinnering hoe onverstandig dat is.

Bij kerkgeschiedenis gaat het niet om jaartallen. Bewaarde preken uit de eerste christelijke gemeenten komen onder de aandacht en blijken nu nog actueel. We bespreken de kerkvaders, de kloosters en hun invloeden. De reformatoren, waarover preekten zij, wat was hun drive? Natuurlijk ook 400 jaar Dordt. Verkiezing/verwerping. Heel actueel en relevant voor de tijd waarin we leven en invloeden die op ons af komen. Geloven doe je samen. Gemeenteopbouw hoort er dan ook bij. Wat zijn de basisprincipes. Hoe ga je om met verschillen. Wat is de missie van de kerk in de huidige tijd.

Bij catechetiek: hoe vertel je de rijkdom van het evangelie aan de jongeren, op hun manier.

De praktijk met de medecursisten

Hiervoor schreef ik, dan komen de lessen. Uiteraard zijn er bevlogen docenten. Docenten die ruimte laten zonder dat de Bijbel ter discussie komt. Ik mag echter de mede-cursisten niet vergeten. Van verschillende leeftijden en kerkgenootschappen. Snel groeit er onderling vertrouwen, waardoor vragen en gesprekken vanuit het hart gesteld en besproken kunnen worden. De samenhang van de gegeven vakken blijkt dan ook doordacht.

Vervolg

Mijn vrouw heeft dus weer gelijk. Met plezier rijden we om de veertien dagen naar 'de cursus'. Het verrijkt, verdiept en geeft onderling meer inzicht. Geeft stof voor de heen- en terugweg, maar ook voor onderweg op de andere dagen. Daarom heb ik er interactieve lessen boven gezet, voor 'beginners' en 'gevoorderden', jong en oud. Onze inschrijving voor het derde jaar is verzonden.

Jan Los

Gebedspunten



Hieronder wordt een aantal gebedspunten aangereikt om voor te bidden of te danken. We geloven in de kracht van het (gezamenlijke) gebed! Zoals in Lucas 11 vers 9 en 10 staat: Daarom zeg Ik (Jezus) jullie: vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opgedaan. Want wie vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opgedaan.

Bidt en dankt u ook mee?

Gebedspunten



Laten we bidden dat we al onze zorgen en problemen bij God zullen brengen en rust zullen vinden bij Hem.



Laten we bidden dat we daadwerkelijk aanvaardden en geloven dat al onze zonden zijn vergeven, omdat Jezus voor ons is gestorven aan het kruis.



Laten we God danken voor Zijn oneindige liefde voor ons die hierin zichtbaar is geworden.



Laten we bidden voor alle mensen die op vakantie zijn of binnenkort op vakantie gaan. Dat ze mogen genieten van de vakantietijd en uitgerust en veilig weer thuis mogen komen.



Laten we Gods zegen vragen voor de groep gemeentelieden die 12 juli op werkvakantie naar Albanië gaat. Dat de reis goed mag verlopen, er een goede, opbouwende tijd mag zijn in Albanië en iedereen weer veilig thuis mag komen.



Laten we God danken voor voldoende eten, een huis, kleding en zoveel meer. Bid voor de mensen die dit allemaal niet hebben.



Laten we bidden voor mensen die dementie/alzheimer hebben. Bid voor henzelf en voor de mensen om hen heen. Dat ze moed en kracht zullen ontvangen om hier mee om te gaan.



Laten we Gods zegen vragen voor de bijeenkomst die op 29 juni wordt gehouden voor gezinnen met tieners.

Heeft u een gebedspunt waarvoor u graag gebed wilt door de gemeente? Geef dit dan door op het volgende email adres: gebedskalenderommen@live.nl. Ook voor informatie over de verschillende gebedsgroepen in de gemeente kunt u mailen naar dit mailadres.

Kerkelijke adressen etc.

Inleveren kopij kerkblad

Het volgende kerkblad zal verschijnen op vrijdag 19 juli.

Dit nummer is voor 3 weken.

De kopij, voorzien van uw naam, adres en tel. nr., dient uiterlijk op **dinsdag 9 juli voor 17.00 uur** te zijn ingeleverd via e-mail of cd bij:

Redactie Kerkvensters Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen
✉ kerkvensters@pkn-ommen.nl

of in de brievenbus bij de ingang van De Kern

Posters dienen 5 weken van tevoren in Word te worden ingeleverd. De redactie behoudt zich het recht voor om indien nodig kopij in te korten.

Advertentietarief: € 3,50 per cm hoogte

Eindredactie Kerkvensters

Redactieruimte De Kern ☎ 463928
☎ bereikbaar: donderdag 11 juli van 18.45 – 19.30 uur

Coördinatie bezorging

Mw. H.H. Schippers-Voortman

Mw. H. Jaspers-van Duren
Woensdag eens per 14 dagen van 19.00 - 20.00 uur ☎ 463928

IBAN Banknummers

Gereformeerde kerk
Coll. van Kerkrentm. : NL21 RABO 0348 9043 12
Coll. van Kerkrentm. : NL24 INGB 0000 8631 79
De Kern : NL78 RABO 0348 9003 76
Diaconie : NL77 RABO 0348 9043 71
Diaconie o.v.v. ACD : NL77 RABO 0348 9043 71
Gebouw Irene : NL03 RABO 0348 9003 68
Kerkblad Kerkvensters : NL30 RABO 0373 7427 46

Hervormde gemeente

Bloemenfonds / Jonge kerk : NL54 RABO 0373 7266 00
Coll. van Kerkrentm. : NL33 RABO 0348 9042 90
Diaconie / kerktelefoon : NL46 RABO 0348 9043 47
Kerkblad Kerkvensters : NL26 RABO 0373 7266 19

Gezamenlijke nummers

De Kubus : NL76 RABO 0348 9050 68
Evangelisatiecommissie : NL37 RABO 0348 9597 02
ZWO-commissie : NL49 RABO 0348 9044 87

Website

PKN gemeenten Ommen: www.pkn-ommen.nl
✉ info@pkn-ommen.nl

Gereformeerde kerk

Kerkenraad

Praeses: Dhr. J.W. Schinkelshoek
1^{ste} Scriba: Mw. A. Buiten-Kleinjan
✉ geref-scriba-kk@pkn-ommen.nl

Kerkelijk bureau

Adres: Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen
Voor zaken aangaande Ledenadministratie/Kerkelijk Bureau:
- Via koster/beheerder/medewerkers:
persoonlijk- of telefonisch contact op dinsdag
en donderdag van 9.00-16.00 uur via de ingang
van De Kern
- ✉ ledenadministratie@pkn-ommen.nl

Kerkgebouw Ommen

Adres: Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen ☎ 451206
Koster-beheerder: Dhr. L. Jaspers
✉ dekern@pkn-ommen.nl

Openingstijden van de Kerk/Zalencentrum De Kern:

Deze tijden zijn we zeker aanwezig!

Dinsdag: Van 09.00 tot 12.00 uur
(koffie inloop van 09.30-11.00 uur)

Zaterdag: Van 09.30 tot 11.00 uur
(koffie inloop van 10.00-11.00 uur)

Zondag: Voor, tijdens of na de diensten

Telefoonnummer: 0529 - 451206

7 dagen 24 uur per dag via de mail: dekern@pkn-ommen.nl

Gebouw Irene

Koster: Dhr. M. Siebelink
✉ witharen@pkn-ommen.nl

Collectebonnen

Verkrijgbaar in De Kern (contante betaling), op de volgende
dinsdag: 3 sept., 1 okt., 5 nov., 3 dec. van 19.00 - 20.00 uur. Of
door overmaking van het verschuldigde bedrag op rekeningnr.
NL55 RABO 03489 163 10 van de Geref. kerk, administratie
collectebonnen, onder vermelding van de gewenste bonnen en
uw adres! De prijs per vel is incl. onkosten. Verkrijgbaar zijn:
Bon A: € 1,00, prijs per vel (19 st.) € 20,00
Bon B: € 0,20, prijs per vel (24 st.) € 5,00

Bon C: € 0,50, prijs per vel (38 st.) € 20,00
De collectebonnen kunnen zowel in de Geref. kerk. als in de
Herv. kerk gebruikt worden.
Contactpersoon dhr. J.A. Tempel
✉ collectebonnen@pkn-ommen.nl

Hervormde gemeente

Algemene Kerkenraad

Praeses: Dhr. L. van den Berg
1^{ste} Scriba: Mw. L.J.J. Thörig-Bakker
Steenhof 15, 7731 EW Ommen
✉ herv-scriba-ak@pkn-ommen.nl

Hervormde Diaconie

Commissie bijstand
✉ commissiebijstand@pkn-ommen.nl

Kerkelijk bureau

Adres: Pr. Julianastraat 8, 7731 GH Ommen ☎ 451338
Mw. A.A. Makkinga
Geopend: Dinsdag en donderdag van 09.00 - 12.00 uur
✉ kerkelijkbureau@pkn-ommen.nl

Kerkgebouw Ommen

Koster: Dhr. R. Haveman
✉ herv-kerk@pkn-ommen.nl
B.g.g. Mw. D. Stegeman-Stegeman
✉ herv-kerk2@pkn-ommen.nl

Kerkgebouw Vinkenbuurt

Koster: Mw. B. Bijl-Goor
Mw. H. Meesters-Broek
✉ vinkenbuurt@pkn-ommen.nl

Hervormd Centrum

Adres: Pr. Julianastraat 8, 7731 GH Ommen
Mw. A. Minkjan ☎ 456044 ☎ 06-23768478
✉ hervormd-centrum@pkn-ommen.nl
Tijdens de markt op dinsdag koffie drinken
van 10.00 tot 11.30 uur.

Collectebonnen

Ze zijn er van € 0,35, € 0,60, € 1,00 en € 2,00
Verkrijgbaar tijdens kantooruren op het kerkelijk bureau.
De Hervormde collectebonnen kunt u ook gebruiken in de
Gereformeerde kerk.

Familieberichten en posters

ROMMELMARKT

VOOR HET
GOEDE DOEL

Springkussen
Voor
kinderen tot
8 jaar

Schminken
Van 10:00
Tot
12:00

ZATERDAG 6 juli
Van 9.30 tot 16.00

Van Ruisdaelstraat 31, Ommen



**KOM
OOK GEWOON
VOOR DE KOFFIE
MET CAKE**

**OF BROODJE
HAMBURGER**

**De opbrengst komt ten goede aan de
kinderen in Rwanda**

Muskathlon 27-9-2019 Rwanda

Ontmoetingsdienst



Zondag 7 juli

10.00 uur

Kerk Vinkenbuurt

Voorganger: ds. Coby de Haan

Muzikale begeleiding: Ensemble Musette

Na afloop is er koffie, thee en limonade