

# Kerkvensters

Kerkblad

Van gereformeerd en hervormd  
Ommen Vinkenbuurt Witharen

18<sup>de</sup> jaargang No. 8

Vrijdag 19 april 2019

## Meditatie

### Een nieuw begin

Wat is Pasen? In Ommen en Witharen heet het Paasproject van de kindernevendienst: 'Een nieuw begin'. Een kernachtige formulering van de betekenis van Pasen. Pasen is: een nieuw begin.

Spannend is de vraag wie dat nieuwe begin maakt. Het project voor de kinderen noemt steeds een 'vaardigheid' die wij moeten hebben om een nieuw begin te kunnen maken.

Bijvoorbeeld: vergeven. De gedachte: om een nieuw begin te kunnen maken, moet je kunnen vergeven.

Klopt helemaal! Alleen: het is belangrijk daar wel iets aan toe te voegen. Of eigenlijk: daar iets aan vooraf te laten gaan.

Om te ontdekken wat dat is, moeten we naar Vinkenbuurt. In Vinkenbuurt is helaas niet elke zondag kindernevendienst meer. Te weinig kinderen. Pijnlijk!

Maar: de methode die ze in Vinkenbuurt volgen als er wel kindernevendienst is, heeft een ander Paasproject. Dit project heet: 'God kiest, God redt... kies jij ook?'

Dat is het! De basis voor een nieuw begin ligt niet bij mezelf.

Gelukkig niet! De basis ligt bij God. *Hij* kiest. *Hij* redt. En daarom weet *ik* me ook geroepen te kiezen (en mensen om me heen zo goed mogelijk te redden / helpen).

Wat is Pasen?

Pasen is: *God* maakt een nieuw begin. En daarom weet *ik* me geroepen dat ook te doen.

Concreet: Met Pasen blijkt dat voor Jezus de dood niet het einde is. God maakt een nieuw begin, dwars door de dood heen. Daarom is ook voor mij de dood het einde niet. Als ik weet dat ik zelf binnenkort moet sterven. Als ik denk aan mijn geliefden die al zijn gestorven. Het nieuwe begin dat God maakt met Pasen vertelt: er is hoop!

Met Pasen blijkt dat God het offer van de dood van Jezus aanvaardt. Daarmee aanvaardt Hij ook mij. Hoeveel ik ook verkeerd heb gedaan: God maakt met mij een nieuw begin. Zou ik dan geen nieuw begin maken met mensen die mij iets hebben aangedaan? Zou ik hen dan niet vergeven?

Met Pasen blijkt dat het duister is verslagen. Jezus heeft het overwonnen, in het graf. Zou ik dan in mijn leven het duister niet achter me laten? Zou ik dan in zijn kracht geen nieuw begin maken? 'Kom Schepper Geest, voltooi / wat Gij begonnen zijt' (Lied 686:3).

Ds. Karel Hazeleger

## Leesrooster

Za	20 apr.	Hosea 6:1-3	Lied van hoop
Zo	21 apr.	Lucas 24:1-12	Eerste Paasdag
Ma	22 apr.	Lucas 24:13-35	Uitleg
Di	23 apr.	Lucas 24:36-53	Feest van herkenning
Wo	24 apr.	Psalm 56	Help!
Do	25 apr.	Leviticus 6:12-16	Gebroken brood
Vr	26 apr.	Leviticus 6:17-23	Heilige maaltijd
Za	27 apr.	Psalm 61	Lang leve de koning
Zo	28 apr.	Leviticus 7:1-10	Herstelwerkzaamheden
Ma	29 apr.	Leviticus 7:11-27	Let op vet
Di	30 apr.	Leviticus 7:28-38	Priesterloon
Wo	1 mei	Psalm 144	Geluk voor het volk
Do	2 mei	Hooglied 1:1-7	Verlangen
Vr	3 mei	Hooglied 1:8-17	Zoete woorden

## Inhoudsopgave

Kerkdiensten	2
Bij de diensten	3
Wijkberichten	4
Wijk 1	4
Wijk 2	5
Wijk 2 ondersteunend pastor	5
Kerkelijk werker	6
Wijkgemeente 1	6
Wijkgemeente 2	7
Wijkgemeente 3	7
PaKaN! jongerenwerker	8
Plaatselijk kerknieuws	9
Gezamenlijke berichten	9
Gereformeerde kerk	9
Hervormde gemeente	10
Vorming	10
Algemeen (kerkelijke) berichten	11
Gebedspunten	11
Kerkelijke adressen etc.	12
Familieberichten en posters	12

# Kerkdiensten

## 19 april Goede Vrijdag

### Gereformeerde kerk

#### Ommen

19.30 uur: Ds. J.T. Baart  
M.m.v. H. Ruiter,  
Muis en C. Elsenaar (viool)

#### Witharen

10.00 uur: Ds. J.T. Baart  
Organist: Frans Dijkstra  
Ouderling van dienst: Dhr. / mw. V.d. Bent

### Hervormde gemeente

#### Ommen

10.00 uur: Ds. R.R.J. de Bruijn  
Heilig Avondmaal  
Voor doop- en belijdende leden

Organist: Riekus Hamberg  
Ouderling van dienst: Dhr. M. van der Vegt

#### Vinkenbuurt

19.30 uur: Ds. R.R.J. de Bruijn  
Heilig Avondmaal

Organist: Dhr. K. Schaap  
Ouderling van dienst: Mw. C. Meesters

#### Oldenhaghen

15.00 uur: Ds. K.A. Hazeleger  
Heilig Avondmaal

Organist: Freddie Bruins  
Ouderling van dienst: Mw. B. Koon

#### Ommen

19.30 uur: Ds. K.A. Hazeleger  
Heilig Avondmaal  
Voor belijdende leden

Organist: Gert Diepeveen  
Ouderling van dienst: Dhr. J. van den Beukel  
Gastdames/-heren: Dhr. J. Kroon  
Mw. B. Kroon  
Dhr. J. van Duren

## 20 april Stille Zaterdag

### Gereformeerde kerk vrijgemaakt

21.00 uur: Paaswake  
Ds. H. de Hullu en  
Ds. M.J. Winters-Karels  
M.m.v. R. Elsinga (orgel) en K. v.d. Wal (trompet)

## Zondag 21 april 1<sup>e</sup> Paasdag

### Begraafplaats Laarmanshoek

08.15 uur: Paasjubel  
Ds. J. Baart m.m.v. De Bazuin

### Gereformeerde kerk

#### Ommen

10.00 uur: Ds. J.T. Baart  
M.m.v. Gospelkoor Joyful Sound  
uit Kampen

Organist: Riekus Hamberg  
Ouderling van dienst: Dhr. J. Schinkelshoek  
Kindernevendienst: Alle groepen  
Gastdame/-heer: Mw. T. Veurink-Altana  
Dhr. G. Tent

#### Witharen

10.00 uur: Ds. K. Jelsma  
M.m.v. Marijke van Harten  
met dwarsfluit

Organist: Frans Dijkstra  
Ouderling van dienst: Mw. R. Hoekman  
Kindernevendienst: Leiding: Marinda

### Hervormde gemeente

#### Ommen

10.00 uur: Ds. R.R.J. de Bruijn  
Organist: Gert Diepeveen  
Ouderling van dienst: Mw. E. Touwen-Tempelman  
Kindernevendienst: Alle groepen  
Gastdames/-heer: Mw. J. Makkinga-Boezelman  
Dhr. H. Veurink  
Mw. J. Veurink-Dogger

#### Vinkenbuurt

10.00 uur: Ds. J. de Haan  
M.m.v. Herbert Kippers, trompet

Organist: Margriet Hierink  
Ouderling van dienst: Dhr. G. Vogelzang  
Kindernevendienst /  
Tienerdienst: Alle groepen

#### Ommen Samen kerk

19.00 uur: Prop. dhr. Y. Breemes, Rijssen  
Organist: Riekus Hamberg  
Ouderling van dienst: Mw. J. Schaapman  
Afgevaardigde Gk: Dhr. G. Tent

## Maandag 22 april 2<sup>e</sup> Paasdag

### Gereformeerde kerk

#### Ommen Samen kerk

09.30 uur: Ds. J. de Haan  
Organist: Klaas Schaap  
Ouderling van dienst: Mw. J. Breteler  
Afgevaardigde Hg: Mw. G. Timmerman

## Hervormd Centrum

10.00 uur: Kinderpaasfeest m.m.v. kinderkoor 'Een vrolijk geluid'

## Weekopening, -sluiting

### 't Vlierhuis

Maandag 22 apr. 10.30 uur: 2<sup>e</sup> Paasdag, geen weekopening

### Oldenhaghen

Vrijdag 26 apr. 18.30 uur: Ds. K. Jelsma

### Nijenhaghen

Vrijdag 26 apr. 19.30 uur: Ds. K. Jelsma

## Zondag 28 april

### Gereformeerde kerk

#### Ommen

09.30 uur: Ds. K. Jelsma  
Organist: Gerrit Hilberink  
Ouderling van dienst: Mw. G. Dunnewind-Olsman  
Kindernevendienst: Alle groepen  
Gastdame/-heer: Dhr. en mw. Meulenkamp

#### Witharen

10.00 uur: Ds. A. de Vries, Nijverdal  
Organist: Freddy Bruins  
Ouderling van dienst: Mw. R. Hoekman  
Kindernevendienst: Leiding: Jannie

#### Ommen Samen kerk

19.00 uur: Ds. W. den Braber, Westerhaar  
Organist: Frans Dijkstra  
Ouderling van dienst: Dhr. J. Slotman  
Afgevaardigde Hg: Niet bekend

### Hervormde gemeente

#### Ommen

10.00 uur: Ds. K.A. Hazeleger  
Organist: Riekus Hamberg  
Ouderling van dienst: Mw. S. Kösters  
Kindernevendienst: Alle groepen  
Gastdame/-heren: Dhr. D. de Boer  
Mw. N. van Eldik  
Dhr. F. Kampman

U kunt koffiedrinken na de dienst

#### Vinkenbuurt

10.00 uur: Ds. H. Zeefat, Wijhe  
Organist: Willemien Gerritsen  
Ouderling van dienst: Mw. C. Meesters  
Kindernevendienst /  
Tienerdienst: Geen

## Weekopening, -sluiting

### 't Vlierhuis

Maandag 29 apr. 10.30 uur: Dhr. K. Schaap

### Oldenhaghen

Vrijdag 3 mei 18.30 uur: Ds. C. van Dijk

### Nijenhaghen

Vrijdag 3 mei 19.30 uur: Ds. C. van Dijk

## Bij de diensten

### Vervoer naar kerk / verpleeg- / verzorgingshuizen



Kerkgangers die geen vervoer naar de kerk kunnen krijgen en toch graag de diensten willen bijwonen en mensen die gebruik willen maken van vervoer naar verpleeg- of verzorgingshuizen, kunnen contact opnemen met:

Gereformeerde kerk: Dhr. G. Dunnewind  
✉ geref-vervoer@pkn-ommen.nl  
Hervormde gemeente: Fam. Jansen  
Fam. Hekman

### Paasproject Kindernevendienst

21 april: Johannes 20:1-18

#### Thema: Hulp krijgen

Julia en Stef hebben heel veel zelf gedaan. Maar het ingraven van een trampoline ... dat is wel heel moeilijk. Gelukkig komt de burgemeester helpen.



### 22 april Kinderpaasfeest

Ook dit jaar organiseren we op Tweede Paasdag weer een kinderpaasfeest om 10.00 uur in het Hervormd Centrum. Het thema is 'Paasfeest voor de zwaluwen'. Kinderkoor 'Een vrolijk geluid' zal aan onze viering meewerken, we zijn dus verzekerd van een vrolijke boel! Naast het zingen van liedjes door en met het koor zal het paasverhaal op een speelse wijze verteld worden en zal er samen met de kinderen worden geknutseld. Welkom aan alle kinderen met hun papa's, mama's, broertjes, zusjes, opa's en oma's!

### Gereformeerde kerk

#### Collecten

##### 19 april

Ommen en Witharen: Project Stille Week en Kerk  
Ommen uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending  
Witharen uitgang: Gebouw Irene / zending

##### 21 april

Ommen en Witharen: Jeugdwerk plaatselijk en Kerk  
Ommen uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending  
Witharen uitgang: Gebouw Irene / zending  
Deurcollectant: Christien Kroon

##### 22 april

Ommen: Goed doel en Kerk  
Ommen uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending

<b>28 april</b>	
Ommen en Witharen:	Albanië werkgroep en Kerk
Ommen uitgangen:	Kerkelijke gebouwen / zending
Witharen uitgang:	Gebouw Irene / zending
Deurcollectanten:	Nout en Liz

### Zondagskind

<b>Ommen</b>	
21 april:	Marit Wermink
28 april:	Sophie Meulenkamp

### Kinderoppas

<b>Ommen</b>	
21 april:	Romy Dunnewind Marion Getkate Heidi Jaspers
28 april:	Rianne van der Bent Jessica Landeweerd

### Witharen

21 april:	Ina Bremmer
28 april:	Marleen v.d. Veen Marrie Noordegraaf

## Hervormde gemeente

### Collecten

<b>19 april</b>	
Ommen en Vinkenbuurt:	Diaconie en Kerk
Aan tafel:	Project ZWO
Uitgangen:	Kerkelijke gebouwen/ zending

### 21 april

Ommen en Vinkenbuurt:	Diaconie en Kerk
Uitgangen:	Paascollecte Jeugdwerk Plaatselijk doel Jeugdwerker / zending

### 28 april

Ommen en Vinkenbuurt:	Diaconie Albanië Werkgroep en Kerk
Uitgangen:	Kerkelijke gebouwen / zending

### Zondagskind

21 april:	Fieke Kobes
28 april:	Eline Stobbelaar

### Kinderoppas

<b>Ommen</b>	
21 april:	Lysanne Dankelman Annemieke Paarhuis
28 april:	Alice Olsman Linda Olsman

Ongeveer een half uur voor het begin van de dienst kunt u uw kinderen brengen in de aanbouw van de kerk.

### Vinkenbuurt

Iedere zondag is er kinderoppas.

## Wijkberichten

### Jarigen 80+

Onderstaande gemeenteleden hopen binnenkort hun verjaardag te vieren:



Dhr. E.R. Timmerman  
Mw. H. Hekman-Grondman  
Mw. E.G. Stegeman-Massier  
Mw. J.E. ter Telgte-Slijkhuis  
Mw. F. Hilbink  
Dhr. H. Huisman  
Mw. L. Woudwijk-Boomsma  
Dhr. M. Steen  
Mw. A. Corté-Mijnheer  
Mw. F. Welleweerd-Winters

Wij wensen u een fijne verjaardag en een goed en gezegend nieuw levensjaar toe.

## Wijk 1



**Predikant:** **Ds. K. Jelsma**  
 [kestjelsma](https://www.facebook.com/kestjelsma)  
 [dsjelsma@pkn-ommen.nl](mailto:dsjelsma@pkn-ommen.nl)  
 Bereikbaar: ma t/m vr, zo. rondom voorgaan in diensten

**Scriba:** **Dhr. G. Lennips**  
 [geref-scriba-wk3@pkn-ommen.nl](mailto:geref-scriba-wk3@pkn-ommen.nl)

### Bij de kerkdiensten

Aan de dienst op 1<sup>e</sup> Paasdag in Witharen verlenen Frans Dijkstra (orgel) en Marijke van Harten (dwarsfluit) hun muzikale medewerking. Uiteraard zingen we weer veel mooie paasliederen!

### Huwelijksjubilea

Op 22 april is het 60 jaar geleden dat Henk Nijhuis en Nanny Veurink elkaar het ja-woord gaven.

Op 29 april is het maar liefst 65 jaar geleden dat Piet van Harten en Riek de Boer elkaar trouw beloofden en samen hun levensweg wilden gaan. Bijzondere jubilea! Nooit vanzelfsprekend! We feliciteren hen van harte en danken met deze bruidsparen voor de rijke zegen en wensen hen Gods blijvende zegen toe!

### Drukte en vakantie.....

Momenteel stapelt het aantal verhuisdozen zich op en wordt de pastorie waar we bijna 10 jaar in hebben gewoond steeds kaler. We zijn druk aan het 'ontspullen'... Dit is wel nodig want we gaan (veel) kleiner wonen. Een mooie gelegenheid om op te ruimen en te herordenen. Ook een 'leermoment': stilstaan bij wat echt belangrijk is om mee te nemen. Die keuze geldt ook met betrekking tot de boeken die ik heb. Niet altijd gemakkelijk...

Op 2 mei krijgen we de sleutel. Vanaf 1 mei ben ik alleen maar meer mobiel bereikbaar! Het vaste telefoonnummer komt dus te vervallen. Op 7 mei verhuizen we en op 8 mei dragen we na de schoonmaak de pastorie over. Omdat ik voor de vakantie nog in een paar diensten mag voorgaan die de nodige voorbereidingstijd met zich mee brengt, aansluiten aan de verhuizing ben ik vanwege vakantie afwezig. In die periode neemt collega Gera Mateman voor mij waar (een waarneming die in de praktijk vanwege de verhuizing waarschijnlijk ook al zal gelden voor de periode vanaf 1 mei tot het begin van de vakantie).

Ds. Kest Jelsma

## Wijk 2



**Predikant:** Ds. J.T. Baart  
✉ dsbaart@pkn-ommen.nl

**Scriba:** Mw. H. Muis  
✉ geref-scriba-wk2@pkn-ommen.nl

### Bij de diensten

Op Paasmorgen mag ik meedoen met de Paasjubel op de begraafplaats om 08.15 uur. De Bazuin zal ons muzikaal ondersteunen.

Aansluitend kunnen we ontbijten in De Kern. Ben benieuwd of Lex onze massa hongerige magen kan vullen!

De dienst van Paasmorgen in de kerk wordt opgeluisterd door het koor Joyful Sound uit Kampen, o.l.v. Jan Geert Taekema. Fijn dat het koor op deze feestdag mee komt doen! De dienst heeft daardoor wel iets weg van een zangdienst met allemaal puzzelstukjes die op hun plek vallen: de preek in enkele korte stukjes, een stukje vanuit basisschool Het Koloriet, een bijzonder filmpje van een bijzondere man. We hopen zo de Eeuwige te kunnen eren voor de verwondering die Hij ons geschonken heeft en de hoop die niet meer te doven blijkt. We hopen zo ook zelf geïnspireerd opgewekt te worden door Jezus' verrijzenis.

### Mooi nieuws

Gisteren viel het geboortekaartje van Ziva in de bus, dochter van Kees en Brenda Martens en zusje van Sven. 'Dankbaar en heel gelukkig zijn we' staat bovenaan – daar kan ik me wat bij voorstellen. Via deze weg alvast een hartelijke gelukwens.

### Kennismaken

'Hoe ver ben je al' hoor ik af en toe vragen tijdens kennismakingsontmoetingen. Eerlijk gezegd zou ik het niet weten, heb hard mijn best gedaan, maar na Pasen ga ik eens de balans opmaken. Het is dan nog één ruk tot ergens in juni dat de vervanging door Wim den Braber stopt. Mocht u/je nog geen bezoek hebben gehad, maar dat wel willen: geef dat graag even aan bij mij. Het kan namelijk dat uw telefoonnummer niet bekend is waardoor u niet gebeld kunt worden voor een afspraak. Het kan ook dat er ergens iets fout gaat. Niet afwachten dus, maar na Pasen even doorgeven graag!

### Meedenken over een nieuw seizoen

Ik krijg de indruk dat Kerkvensters goed gelezen wordt. Toch breng ik graag het bericht van afgelopen keer nogmaals onder jullie aandacht: ik zou heel graag echt iets van jullie horen. Voor het nieuwe seizoen van activiteiten (Vorming&Toerusting) kunnen we als predikanten van alles bedenken. Maar waar denken jullie als gemeenteleden nou aan? Laat het ons weten! Zelf heb ik het idee om iets met het klimaat te doen: een avond waarop boeren kunnen vertellen hoe zij deze actualiteit ervaren, waar ze tegenaan lopen en hoe we als boeren en niet-boeren de handen in elkaar kunnen slaan. Maar ook kunnen we samen met de diaconie weer eens verder gaan bekijken hoe we een groene kerk kunnen worden en zijn. En misschien kunnen we samen met een basisschool en/of het Vechtdal iets op touw zetten. Of kunnen we met kinderen er een volkstuintje op na gaan houden om met hen de liefde voor Gods schepping te beleven en bloemen in de buurt uit te kunnen delen. Denk met me mee!

Ook zou ik het mooi vinden als er in de nieuwbouwwijk wat kringwerk van start kan gaan. Ik ga hierover in gesprek met enkele bewoners. Hierachter ligt de bredere vraag hoe we als kerk aanwezig willen zijn in de Vlierlanden.

Ook zou ik best graag een reis willen organiseren naar Israël en de Palestijnse Gebieden. Wie heeft interesse?

Verder denk ik aan maandelijkse maaltijden 'De hete aardappel': over thema's om samen eens over na te kauwen en hopelijk theologisch te verdiepen. Of een leesgroepje over het uitdagende, mooie boek 'Het vergeten evangelie'. Het geheim van Jezus verandert alles van Reinier Sonneveld (bekijk de filmpjes op YouTube maar eens om een indruk te krijgen). Of over het boek van de Palestijnse christen uit Betlehem Yohanna Katanacho dat ik net zelf heb vertaald met twee collega's, over Palestijnse bevrijdingstheologie vanuit een evangelische invalshoek. Of...

Kortom: denk mee en laat het me weten. Graag!!!

### Vakantie

Binnenkort heb ik zelf een week vakantie. Al gaat het me goed in jullie midden, ik kijk er erg naar uit: het was een lange ruk sinds de herfstvakantie.

### Tenslotte

Ik kwam in het hierboven genoemde boek van Reinier Sonneveld een gedicht/gedachte tegen van Clarissa Pinkola Estes. Het raakte me in deze tijd voor Pasen. Misschien raakt het meer mensen, die de onbegrijpelijke weg van Jezus proberen te peilen. Het gedicht lijkt zich tot Jezus te richten, maar misschien ook wel tot ons. Ik wens u er een gezegende Goede Week en Paaszondag mee toe.

'Er zullen altijd tijden zijn dat je je moedeloos voelt.  
Ik heb ook vele keren wanhoop gekend in mijn leven,  
maar ik zet er geen stoel voor klaar.  
Ik doe er geen dansje voor.  
Het krijgt geen toestemming van mijn bord te eten.

De reden is dit.

In al mijn cellen weet ik iets, zoals ook jij het weet.  
Er kan geen wanhoop zijn als je je herinnert  
waarom je naar deze aarde kwam,  
wie je dient en wie je hier zond.  
De goede woorden die we zeggen  
en de goede daden die we doen,  
zijn niet van ons.

Het zijn de woorden en daden van de Ene  
die ons hier bracht.

In die geest hoop ik dat je dit op je muur schrijft:  
Als er een groot schip in de haven komt en aanmeert,  
dan is het veilig, ongetwijfeld.  
Maar dat is niet waar grote schepen voor zijn gebouwd.'

Ds. Hans Baart

## Wijk 2 ondersteunend pastor



**Predikant:** Ds. W. den Braber  
✉ dsdenbraber@pkn-ommen.nl

### Ik ben er even niet....

Tijdens mijn vakantie neemt collega Hans Baart waar voor mij in zijn eigen wijk 2.

28 april hoop ik 's avonds bij u voor te gaan.

Als oudtestamentische Schriftlezing voor deze zondag staat Genesis 28 vers 10-22 op het leesrooster. De droom van Jacob te Bethel of moet je zeggen: God laat nooit los, wat Zijn hand begon! Hij geeft geen trap na, maar richt een trap op! Daar wil ik het graag met u over hebben.

Op 12 mei hoop ik bij u voor te gaan in de morgendienst. Dan is het ook een dienst waarin gedoopt kan worden. Ik doe dat in

die dienst voor wijk 1. Tot en met 30 april kunnen ouders uit wijk 1 hun kind bij mij aanmelden.  
Gezegend Paasdagen gewenst!

is onze weg gegaan,  
het spoor van onze daden  
klaagt ons niet langer aan.

### En dan nog een letter van het gemeente alfabet

We zijn toe aan de K. De K is een letter waar heel veel woorden bij passen. Kruis, kroon, kerk, kind.

Het kruis, dat opgericht werd, heeft in de afgelopen Stille Week volop in de aandacht gestaan. Het kruis dat leeg was en leeg blijft is voor ons ook het symbool van de opstanding.

Daar zingen we met Pasen van in alle toonaarden en van daaruit mogen we ons leven toonzetten.

Dat het kruis een kroon is, koningskroon, dat komt vooral tot uitdrukking in het Evangelie van Johannes. De glorificatie van Jezus, Zijn verheerlijking.

Dat in de traditie van het christendom het kruis oorspronkelijk niet het symbool was voor het christendom, maar het teken van de vis had als reden dat het Griekse woord voor vis-ichthus, staat voor I(=J)esus Christus, van Theos(=God), Uios(=zoon), Soter(=redder): Jezus Christus, Zoon van God, Redder der wereld. Door de brieven van Paulus en dan vooral de tekst 1 Korinthe 1 vers 18 en door de droom van Constantijn de Grote die het christendom tot staatsgodsdienst maakte na het zien van een verlicht kruis in een droom, is het kruis voor ons een belangrijk symbool geworden.

Over kerk heb ik al het een en ander gezegd bij de G van gemeente. Maar daar hoort nu nog even bij dat het woord kerk ontleend is aan het Griekse woord Kuriakè en dat betekent: van de Heer! De kerk is van de Heer. Goed om te onthouden. Zij is dus niet van ons!  
Blijft over de K van kind.

En dan denk ik aan het Kind van God zijn. Zoals een kind afhankelijk is van zijn ouders, zo is dat voor de bijbel het goede beeld om de afhankelijkheid van de hemelse Vader weer te geven. Jezus leert ons bidden: Onze Vader. En het is een veel en mooi gebruikt beeld in de brieven van Johannes. Voor mijzelf wordt dat kind-zijn van God prachtig uitgedrukt in de gelijkenis van de verloren zoon (Lukas 15 vers 11-32). Een gelijkenis die voor mij veel beter de gelijkenis van de wachtende vader had mogen heten. 'Een vaderhart blijft een vaderhart', hoorde ik in mijn kinderjaren een dominee eens zeggen en 60 jaar later ben ik dat nog steeds niet vergeten.

Ds. W. den Braber

### Kerkelijk werker



**Kerkelijk werker: Mw. G. Mateman**  
✉ gmateman@pkn-ommen.nl

Ook op dit moment zijn er geen ziekenhuisopnames of andere ernstige situaties bij de gemeenteleden uit 'mijn wijk'. Dat betekent opnieuw niet, dat er geen zorgen of moeiten zijn bij verschillende gemeenteleden thuis.  
Voor allen ter bemoediging woorden van Lied 581 in deze 40-dagentijd:

Hier zwijgt het hoge denken:  
God trad in ons gemis  
om volheid ons te schenken,  
zijn dorst bracht lafenis.

Die liefhad bovenmate,  
die zich gevangen gaf,  
bevrijdt ons uit ons haten,  
breekt onze ikzucht af.

Die vol was van genade

Op dinsdag, 9 april was de laatste catechisatieavond in Witharen. De groep bestond uiteindelijk uit 17 catechisanten van 12 t/m 16 jaar, met een trouwe opkomst. Op deze laatste avond hebben we pizza gegeten en we hebben het geld geteld dat dit jaar is opgehaald. Het was € 20,00 naar boven afgerond. Dit gaat naar CaMo & Friends 4 SMA in actie tegen spierziekten! – Spieractie.nl.

Verder hebben we teruggekeken naar het afgelopen jaar. Als goed ding werd vooral genoemd: de gezelligheid. En ook werd de aanwezigheid van vriendinnen als positief punt genoemd. Dat gaf dan wel veel rumoerigheid en dat werd niet echt positief gevonden door anderen. Dat ik de beantwoording van mijn vragen graag op papier beantwoord wilde zien, was een punt van kritiek: graag 'minder schrijven' en 'minder opdrachten'. Op de vraag of er iets geleerd was, werd over het algemeen positief gereageerd. En inhoudelijk werd daar over gezegd dat er dingen over het geloof en over God geleerd waren, dat er werd nagedacht over verschillende onderwerpen in gesprekken, nieuwe verhalen en dat de kerk niet alleen het gebouw is, maar de mensen die er komen/bijhoren. Ook dat andere geloven respect verdienen.

Als ik zelf terugkijk op het afgelopen jaar, denk ik met waardering en warmte aan de groep. Het was soms inderdaad buitengewoon rumoerig, maar tegelijk werd er ook goed nagedacht over wat er werd gezegd en over de vragen die er waren gesteld. Dat de manier van vraag en antwoord (schriftelijk) niet fijn werd gevonden is een punt van overweging, hoewel het wel maakte dat daardoor de concentratie groter was.

Al met al was het een enerverend catechisatiejaar en mijn hoop is dat er bij de catechisanten iets is binnen gekomen van Gods onvoorwaardelijke liefde voor het leven en dus ook voor hen. Ook hoop ik dat de ouders het jaar hebben meebeleefd in het verslag dat de catechisanten elke keer hebben meegekregen over de vorige keer.

Met warme groet,  
Gera Mateman

### Wijkgemeente 1



**Predikant: Ds. R.R.J. de Bruijn**  
✉ dsdebruijn@pkn-ommen.nl  
Bereikbaar: maandag t/m donderdag

**Scriba: Mw. H. Veurink-Schonewille**  
✉ herv-scriba-wk1@pkn-ommen.nl

### Bij de diensten

Het gaat nu van Passie naar Pasen. In de kerk nemen we u/jou dan mee naar Gethsemané. Op Goede Vrijdag hopen we in de morgendienst in de Hervormde kerk en in de avonddienst in Vinkenbuurt het Heilig Avondmaal te vieren. Juist op deze dag willen we als gemeente van Christus het lijden en sterven van Christus in Woord en Sacrament gedenken. Op de Paasmorgen horen we hoe Gods genade doorbreekt en verheugen we ons samen in de opstanding van onze Heiland. Ik hoop u in deze komende diensten weer te mogen begroeten.

### Geboorte

Op 30 maart werd Cato geboren. Tom en Nicole Visser zijn de trotse ouders en Sofie en Flore hebben er een zusje bij! Op het kaartje staat: 'Grote avonturen beginnen klein!' We feliciteren



de ouders en wensen hen bij de opvoeding van hun kinderen ook het grote avontuur met God van harte toe.

### Overleden

Op donderdag 4 april overleed mw. Janna Grotemarsink-Schottert. Sinds 12 december 1986 was zij weduwe van Willem Grotemarsink. De dankdienst voor haar leven werd op dinsdag 9 april gehouden in de Hervormde kerk in Ommen. Aansluitend vond de begrafenis plaats op begraafplaats Laarmanshoek. In een volgende Kerkvensters verschijnt een in memoriam.

### Zieken

Ook onze andere zieken, thuis of elders en allen om jullie heen wensen we sterkte, beterschap en Gods zegen en nabijheid.

### Vakantie

Binnenkort heb ik vakantie. De boog kan immers niet altijd gespannen blijven. U kunt zich in voorkomende gevallen wenden tot de scriba van wijk 1.

### Tenslotte

De Heere geve u allen een Goede Vrijdag en een Gezegend Pasen.

Een hartelijke groet van  
Ds. Reijer de Bruijn

### Huwelijk

'We say YES!'

Vrijdag 3 mei gaan Jeroen Holtvoort en Marion Jonker trouwen. Om 15.00 uur is de huwelijksdienst in het Witte Kerkje aan de Geerdijk 19B in Den Ham.

Ze hebben mij gevraagd voor de kerkelijke inzegening. Ik ken Marion nog, toen ze mijn pastorant was in wijk III. Bijzonder blij en dankbaar zijn Jeroen en Marion, dat ze dit feest van de liefde nu kunnen vieren samen met allen die hen lief zijn. We wensen hen een fijne en feestelijke dag. En laten we voor hen bidden dat Gods Liefde hen mag dragen in hun leven samen. U en jij bent van harte welkom.

Je kunt hen ook feliciteren door een kaartje te sturen.

Ds. Coby de Haan



### Wijkgemeente 2

**Predikant:** Ds. K.A. Hazeleger

✉ dshazeleger@pkn-ommen.nl

Bereikbaar: zaterdag vrije dag

**Scriba:** Dhr. J. van den Beukel

✉ herv-scriba-wk2@pkn-ommen.nl

### Rond de erediensten

Met Pasen heb ik dit jaar geen dienst in de eigen gemeente. Dat voelt een beetje vreemd – maar komt net een keer zo uit. Overigens: ik ga wel verschillende keren elders voor, dus u zult mij hier niet in de kerk zien. Ik wens u hele goede Paasdiensten toe!

De zondag na Pasen, 28 april, hoop ik 's morgens voor te gaan in Ommen. We lezen dan uit de Bijbel Johannes 21:1-14.

Vanwege ziekte van de docent Nieuwe Testament ben ik pas een keer ingevallen bij de Cursus Theologische Vorming voor Gemeenteleden in Rijssen, waar ik cursusleider van ben. Toen stond op het lesrooster: het slot van het evangelie van Johannes. We lazen onder andere dit gedeelte. Ik heb een paar dingen gezien die ik graag met u wil delen. Vandaar de keuze voor deze lezing. Tekst voor de verkondiging wordt vers 1a, 'Hierna verscheen Jezus weer aan de discipelen...'

### Doopgesprek

Nogmaals een uitnodiging voor ouders die hun kindje willen laten dopen. Op donderdag 2 mei is er een doopgesprek met het oog op de doopdienst van 19 mei. Je kunt je bij mij opgeven.

### Tenslotte

Pasen staat voor de deur. Ik wens u goede Paasdagen toe. Pasen is de kern van het geloof. 'Maar als Christus niet is opgewekt, is uw geloof nutteloos,' zegt Paulus in 1 Korintiërs 15. Ik wens u toe dat u de zegen van Pasen dit jaar (opnieuw) mag ontdekken!

Ds. Karel Hazeleger

### Wijkgemeente 3



**Predikant:** Ds. J. de Haan

✉ @CobydeHaan1

✉ dsdehaan@pkn-ommen.nl

Bereikbaar: ma t/m do, za, zo. rondom voorgaan in diensten

**Scriba:** Mw. G. Westerhof

✉ herv-scriba-wk3@pkn-ommen.nl

### Rond de erediensten

Kerkdienst 18 april Witte Donderdag

In de Stille Week ga ik in de avond op Witte Donderdag voor in de Hervormde kerk in Ommen. Het is een dienst van Woord en Tafel.

Het thema is: 'Mag ik?' - elkaar in liefde van dienst zijn - We lezen uit het evangelie van Johannes, hoofdstuk 13, hoe Jezus de voeten van zijn leerlingen wast. Een les voor ons in nederigheid en dienstbaarheid. We vieren de maaltijd van de Heer door in een kring matses en druivensap met elkaar te delen. Als gebed bij de Maaltijd bidden we:

U hebt uw handen vuil gemaakt  
Aan onze voeten  
Wij overwegen nog  
Of wij wel samen aan één tafel zullen gaan.

Breng ons te binnen  
Het gebroken brood,  
Het geheim van het graan,  
Het geeft zich aan de aarde,  
Sterft,  
Breekt uit in leven.

En laat ons niet ontgaan  
De klare wijn  
Van uw woorden  
Maak ons tot ranken  
Aan U, wijnstok van liefde.

Wij zijn maar vluchtige mensen,  
Laat ons weer wonen  
Onder één dak,  
Breng ons weer thuis bij U aan tafel

Daarna gaat het evangelieverhaal verder: Jezus gaat naar Gethsemane, daar worstelt hij met God en met zichzelf. We zingen het Taizelied 'Bleibet hier und wachet mit mir', 'Blijf hier en waak met mij'. Zo bereiden we ons voor op Goede Vrijdag, de dag van Jezus' lijden en sterven.

De dienst op Witte Donderdag is onder verantwoordelijkheid van de Interkerkelijke Werkgroep Rondom Pasen en met leden

van deze groep voorbereid. Pianist en organist is Margriet Hierink. Mariëlle van der Veen speelt op de dwarsfluit. Wees welkom!

### Paasdiensten

Ik ga met Pasen twee keer voor. Eerste Paasdag in Vinkenbuurt, Herbert Kippers zal met zijn trompet, een muzikale bijdrage leveren en Tweede Paasdag in de Gereformeerde kerk.

Met Pasen mogen we het zingen: De Heer is waarlijk opgestaan Halleluja! Dat gaan we ook doen in beide kerkdiensten: veel en vrolijk zingen. En natuurlijk zal de Paasboodschap klinken. Laat je verrassen!

### Overlijden

Op 4 april is Dina Brinkhuis-Willems overleden in de zorginstelling 't Vlierhuis in Ommen. Dina is 82 jaar geworden. Sinds 16 maart 2014 was zij weduwe van Bats Brinkhuis. De afscheidsdienst werd gehouden op woensdag 10 april in het Hervormd Centrum. Waarna de begrafenis aansluitend plaatsvond op begraafplaats Laarmanshoek. We wensen de familie Brinkhuis veel sterkte met dit verlies van hun moeder en oma. In een volgend Kerkvensters zal ik een in memoriam schrijven.

### Vakantie

Binnenkort hebben Reijer en ik vakantie. Als er pastorale vragen zijn, kunt u contact opnemen met de scriba Gerry Westerhof.

Fijne Paasdagen gewenst!  
Ds. Coby de Haan

### Enquête tijdens avonddienst

Zondag 10 maart werd er aan de kerkgangers in de avonddienst een enquêteformulier uitgedeeld. De kerkenraad van wijkgemeente 3 wilde namelijk graag weten hoe bezoekers van avonddiensten deze waarderen en of er misschien ideeën of wensen zijn voor verandering. Ook werd gevraagd naar 'het dichterbij elkaar zitten'. In de kerkenraad was hier een discussie over, willen mensen dat wel of niet. Mooie kans om het nu te vragen aan de mensen die het aangaat.

De enquête is grotendeels anoniem, door bijna alle aanwezigen ingevuld. 51 formulieren werden ingezameld. Met dit bericht doen we op hoofdlijnen verslag van de beantwoording. Om maar met de vraag over het allemaal bij elkaar zitten te beginnen: 75% van de ondervraagden heeft hier begrip voor en iets meer dan de helft zou dit ook graag willen. 25% zit liever op de eigen plek, maar als het ingevoerd zou gaan worden, zou 84% van de ondervraagden hieraan meedoen. De veronderstelling dat mensen misschien niet bij elkaar zouden willen zitten gaat dus niet op. Als toelichting wordt vaak genoemd: meer saamhorigheid, het zingt beter en samen gemeente zijn. Bij het kiezen van een andere plaats wordt goed zicht op de beamer wel belangrijk gevonden.

De enquête is door bijna evenveel mannen als vrouwen ingevuld. De meesten waren 50 jaar of ouder. Maar er waren ook een aantal jongere bezoekers aanwezig. 22% geeft aan altijd alleen de avonddienst te bezoeken. De bezoekers gaan het vaakst naar een gewone dienst (43%), naar een thema dienst (24%) of naar een CrossPointdienst (17%). Zou je deze enquête tijdens een CrossPointdienst laten invullen, dan krijg je vanzelfsprekend weer heel andere cijfers.

De vraag over wat mensen waarderen in een dienst is beantwoord met velerlei aspecten, die soms ook voor een ochtenddienst gelden. Specifiek werd aangegeven dat men blij is dat er een avonddienst is, omdat werk of gezondheid verhindert om de ochtenddienst te bezoeken. Ook intiem, saamhorigheid, dienst van Hervormd en Gereformeerd samen en tijdstip werden genoemd als aantrekkelijke aspecten van de avonddienst.

Voor de ideeën en wensen van de diensten werden heel diverse zaken genoemd. Men is tevreden met het aanbod, gaat graag naar een CrossPointdienst of zou weleens een zangdienst met liederen van Johannes de Heer willen. Ook de stilte en een leerdienst werden genoemd.

Een dominee als voorganger wordt gewaardeerd (theologisch onderlegd), maar 60% geeft aan dat een spreker ook kan (het gaat meer om de boodschap dan om de boodschapper). Aan ontmoeting rondom de avonddienst is weinig behoefte, misschien incidenteel bij een themadienst of door interactie tijdens de dienst.

Vastgesteld kan worden dat het merendeel van de bezoekers van een reguliere avonddienst boven de 50 jaar is, die in meerderheid de voorkeur geeft aan een dienst met een intiem karakter en rust. Het huidige aanbod van diensten voorziet voor deze doelgroep grotendeels in een behoefte.

Dank aan alle kerkgangers die de moeite hebben genomen om de enquête in te vullen. Het geeft ons een mooi beeld van wat er leeft onder de kerkgangers van een avonddienst. We hopen elkaar nog vaak te mogen ontmoeten!

Janny Schaapman

### PaKaN! jongerenwerker



Jongerenwerker: **Dhr. T. Abbes**  
✉ [tabbes@pkn-ommen.nl](mailto:tabbes@pkn-ommen.nl)

### Terugblik 10erWerk

Afgelopen week hebben we met de leiding van de catechisatie, 10erClub én 10erDienst een avond gezeten. We hebben met elkaar geëvalueerd en teruggekeken naar het nieuwe 10erwerk wat er afgelopen seizoen is uitgerold. Op een gepaste wijze mogen we best trots zijn over wat er nu staat. Niet om ons zelf op de borst te slaan en te denken wat zijn wij goed! Nee, dankbaar en blij dat dit gelukt is tot zover. Dat we dit mochten ontvangen en dankbaar voor alle energie en tijd wat mensen hebben geïnvesteerd in onze 10ers. Ik heb geleerd dat je je succes moet vieren, dus dat hebben we samen gedaan. Van daaruit hebben we gekeken wat goed gaat, wat nog beter kan en waar we naar toe willen. Wat er nu staat willen we graag uitbouwen, versterken en verdiepen. We zijn erg blij met de mensen die zoveel energie stoppen in alles én zijn blij met de tieners die we elke keer weer mogen ontmoeten. We hopen ook dat u als gemeente het jeugd en tienerwerk blijft dragen in uw gebed.

Voor volgend seizoen zoeken we nog minimaal 2 nieuwe catecheten. Iets voor u/jou?

Komende tijd zal er nog een aantal activiteiten zijn voor het 10erwerk breed. Mocht u/jij kinderen hebben in deze leeftijd (12-16/17jaar) praat er dan eens thuis over! Een beetje stimulans van uit thuis kan in de meeste gevallen geen kwaad...

### EOJD

Op zaterdag 25 mei is er de EOJD (EO jongerendag) in Ahoi, Rotterdam. Het leek ons tof om met een groep of groepje daar heen te gaan! Wie heeft er zin om mee te gaan? Via 10erClub, catechisatie of 10erDienst hebben jongeren al de uitnodiging ontvangen. Als we voldoende mensen hebben dan gaan we! Dus: Wie van jullie heeft er zin om mee te gaan naar de EOJD 25 mei 2019 in Ahoi Rotterdam? Laat ff horen of je wel/niet mee wilt?! Opgeven kan door te mailen naar ✉ [Pakan@pkn-ommen.nl](mailto:Pakan@pkn-ommen.nl) of via de leiding. (Geven zij het door aan ons)

Thomas - Hermien - Dorinda

### Paaswake

Op de avond voor Pasen, stille zaterdag, willen we dit jaar voor het eerst een nacht doorbrengen met z'n allen! Een gezellige



nacht vol leuke activiteiten, spellen en lekkere dingen, maar ook met een serieus randje hier en daar. We hebben een tof programma in elkaar gezet met de leiding van de tienerclub, tienerkerk en catechese. Ben jij er ook bij?!

Wanneer: zaterdag op zondag 20-21 april.

Hoe laat: we starten 18.30 uur met een maaltijd. We sluiten zondags af met de kerkdienst in de Gereformeerde kerk.

Waar: De Kern aan de Bouwstraat en....

Voor wie: Voor jongeren van 12-16 jaar

Opgeven: via ✉ tienerclub@pkn-ommen.nl of de leiding

Wat neem je mee:

€ 5,00 (eigenbijdrage), iets lekkers voor op het openingsbuffet, sportkleden & zalschoenen, iets lekkers voor 's nachts, extra set warme kleden die vies mogen worden, zaklamp en een goed humeur :-).

Programma:

samen eten, spel / activiteit, kerkdienst, nachtspel, naar McDonalds, dropping, vrije tijd, opdracht(en), sporten in de sporthal, ontbijten, kerkdienst

Het programma is een richtlijn en kan nog aangepast worden.

We gaan voor een gezellige nacht vol leuke activiteiten!

Iedereen die zin heeft om te komen is welkom, je mag gerust je vrienden meenemen! Wel verwachten we van je dat je alle programmaonderdelen leuk mee doet. Ook de kerkdienst is onderdeel van het programma.

Wakker blijven is het idee die nacht, maar wel op eigen kracht, energiedrankjes e.d. zijn dus niet welkom.

Thomas Abbes

bakker bereid gevonden om voor moederdag 100 doosjes met 9 koeken te bakken. We kunnen dus niet iedereen voorzien, en het credo luidt dan ook OP=OP. De koeken kunt u – kunnen jullie halen op 11 mei (zaterdag voor moederdag) van 09.00-12.00 uur op de parkeerplaats bij het Hervormd Centrum. Ze kosten € 10,00 per doosje. Reserveren kan ook onder vermelding van naam, adres en tel.nr. Alvast bedankt,

Gerrit Vogelzang



(Afbeelding kan afwijken van de levering).

### 26 mei Rolstoelduwers gezocht voor IKA Vakantieweek

Er komt er weer een groep gemeenteleden uit de Achterhoek naar de Imminkhoeve te Lemele om een weekje vakantie te vieren. De meeste mensen zijn afhankelijk van hun rolstoel. Graag willen ze op zondagmiddag 26 mei a.s. van 14.30 tot ± 17.00 uur een wandeling houden en daarvoor vragen ze onze hulp. U helpt toch ook? U doet daar de vakantiegasten een groot plezier mee. Opgeven (bij voorkeur zo spoedig mogelijk) kan via email bij Janny Stronks.

De diaconieën

## Plaatselijk kerknieuws

### Overige adressen

Oldenhaghen

H. Mulertstraat 22, 7731 CL Ommen

Röpcke Zweers Ziekenhuis Hardenberg

J. Weitkamplaan 4a, 7772 SE Hardenberg

Isala Kliniek

Dr. Van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle

### Bloemengroet

De bloemen gingen met een hartelijke groet van de gemeenten naar:

Gereformeerde kerk

31-03 Dhr. H.Voogt

Fam. Lucas

07-04 Mw. J. Schinkelshoek-Uulders

Witharen gebouw Irene

31-03 Mw. Horsman

07-04 Herma van der Veen

Hervormde gemeente

31-03 Mw. M. Vosjan

Mw. H.J. Morrenhof-Nijzink

07-04 Dhr. Roozeboom

Mw. Scholte

Vinkenbuurt

31-03 Dhr. J. Hemstede

07-04 Dhr. en mw. Noordhuis

## Gezamenlijke berichten

### Koekactie Albanië

Deze zomer gaat er een groep op werkvakantie naar Albanië! De mestactie is geweest, dank je wel allemaal voor het kopen van de mest, maar door velen werd er gevraagd of er ook nog koeken voor Albanië verkocht werden. Wel, we hebben de

## Gereformeerde kerk

### 6 mei Ouderenreis

Op deze maandag willen wij weer ons jaarlijkse uitstapje houden voor gemeenteleden van 70 jaar en ouder. Dit jaar gaan we naar de Bijbelse zandsculpturen in Elburg en Aardbeienkwekerij Kalter in IJsselmuiden. We vertrekken om 09.00 uur vanaf de Markt bij parkeerplaats Ommen West achter de Kwalitaria. Om ca.10.00 uur gaan we gezellig koffie drinken bij de Bijbelverhalen in zand in Elburg en daarna is er een rondleiding.

We vertrekken om ca. 11.30 uur weer uit Elburg en hopen om 12.15 uur aan te komen in IJsselmuiden. Daar gaan we eerst genieten van een boerenlunch. Daarna brengen we in 2 groepen een bezoek aan de kwekerij uitleg over de werkwijze. Van daar uit vertrekken we naar Ommen naar De Kern, waar we van een heerlijk diner zullen gaan genieten. Van uw contactpersoon, ouderling of diaken zult u hierover bericht ontvangen. Mocht het zo zijn dat u, om wat voor reden ook, geen uitnodiging hebt ontvangen neem dan contact op met één van onderstaande personen. Ook voor overige vragen over dit reisje kunt u hier terecht.

Namens de diaconie

Coby Lip-van Oenen

Ans Dunnwind-ter Welle

Diny Visscher-de Lange

Symen Wiersma

### Herinrichting van de Pr. Julianastraat en de Schurinkstraat

Aannemingsbedrijf Schagen Infra is gestart met de herinrichting van de Pr. Julianastraat en de Schurinkstraat. Men begint aan de zijde van tankstation Shell en eindigt bij de rotonde Chevallerastraat. Er wordt gewerkt in 4 fases zodat er maximaal één kruising is afgesloten per fase, het centrum en de omgeving blijven dan bereikbaar. De oplevering en openstelling van Pr. Julianastraat en Schurinkstraat zijn gepland op 26 juni a.s.. Het doorgaande verkeer wordt omgeleid. Gedurende de werkzaamheden wordt in de Bouwstraat het éénrichtingsverkeer opgeheven. Tevens wordt er ook een

parkeerverbod ingesteld om de bereikbaarheid van het centrum te garanderen.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ommen,

Wat voor ons belangrijk is:

We kunnen niet parkeren in de Bouwstraat;

Eénrichtingsverkeer wordt opgeheven in de Bouwstraat;

Meer verkeer in de Bouwstraat, dus als de kerk / De Kern 'uit gaat' meer oppassen voor iedereen.

Koster Lex Jaspers

### Ontheffing ambt | Agnes Kroese

De afgelopen jaren ben ik met heel veel plezier ambtsdrager geweest; eerst als (jeugd)diaken/voorzitter PakaN! en, na er een jaartje tussenuit geweest te zijn, vervolgens als ouderling/voorzitter van wijk 1. Ik vond en vind het mooi en inspirerend om op deze manier bij de kerk en haar leden betrokken te zijn. En toch... heb ik onlangs ontheffing aangevraagd (en deze ontvangen). De reden hiervoor is dat ik de afgelopen maanden een sterk verlangen voelde om mijn van God gekregen talenten in te zetten in en voor een land dat me heel na aan het hart ligt: Zuid-Soedan. Zuid-Soedan is gelegen in het oosten van Afrika en de bevolking heeft veel te lijden onder jaren van verwoestend conflict, honger en armoede. Onlangs heb ik besloten om dit verlangen om te zetten in een concrete actie en per half mei als 'Country Director South Sudan' voor Dorcas aan de slag te gaan. Ik zal dus in Zuid-Soedan gaan wonen, maar ik ben van plan om een aantal keer per jaar naar Nederland terug te keren en ook lid te blijven van de Gereformeerde kerk. Ook na mei kunnen jullie me dus nog af en toe in de kerk tegenkomen!

Agnes Kroese

### Giften

Voor de diaconie

€ 1.000,00 via ds. Jelsma

Hartelijk dank

## Hervormde gemeente



### Van de AK tafel

Herinrichting Hervormde gemeente

Op woensdag 14 maart heeft de Algemene Kerkenraad een volgende stap gezet in de herinrichting van onze gemeente, namelijk het bemensen van de regiegroep. De regiegroep bestaat uit de volgende personen: Gerry Westerhof, Margré Ballast, Arie van der Snel, Henk Meijer en Lambert van den Berg. Arie van der Snel is voorzitter van de regiegroep. De regiegroep heeft inmiddels meerdere keren vergaderd en op woensdag 10 april de eerste terugkoppeling gegeven aan de Algemene Kerkenraad. De gegeven opdracht reikt verder dan het aanpassen van de vergaderstructuur. Het raakt alle gemeenteleden als we 3 wijken opheffen en verdergaan met 2 pastorale gebieden. Voor gemeenteleden, ambtsdragers en predikant van wijk 1 zal deze verandering het sterkst gevoeld worden. Daarom heeft de regiegroep ook drie kernwoorden gedeeld met de AK: transparantie, ruimte en eenvoud. Transparantie: Iedereen meenemen in de verandering en duidelijk communiceren. Ruimte: De verscheidenheid binnen onze gemeente blijft gewaarborgd. Eenvoud: De structuren worden eenvoudiger met minder vergaderingen en meer tijd om je te richten op de inhoud. De AK onderschrijft deze kernwoorden en geeft de regiegroep de ruimte om de volgende stappen te zetten. Het bemensen van de werkgroepen en de opdrachtformulering wordt nu opgepakt.

Namens de Algemene Kerkenraad,  
Lambert van den Berg, voorzitter

### Oud ijzercontainer

U kunt het oud ijzer en andere metalen inleveren bij Gerrit van Keulen. De verkoopopbrengst komt ten goede aan de Hervormde gemeente Ommen.

### Collecten

31-03	Kerk	Diakonie	Edukans
Ommen	€ 180,53	€ 340,96	€ 161,83
Vinkenbuurt	€ 22,05	€ 25,50	€ 24,55

07-04	Kerk	Zending	Kerk. geb.
Ommen	€ 234,92	€ 268,05	€ 189,20
Vinkenbuurt	€ 23,50	€ 22,50	
Kerk Vinkenbuurt	€ 26,25		

Zendingsbussen Ommen maart € 483,32

### Giften

Voor de kerk

2x € 20,00, € 100,00 via ds. K.A. Hazeleger

Voor de zending

€ 40,00 via de collecte

Voor de bloemen

€ 5,00, € 10,00 via mw. J.H. de Ruiters-Kremer

€ 10,00 via mw. J. Meijerink-aan het Rot

€ 10,00 via mw. P.F. de Jonge-ter Brake

€ 20,00 via mw. L.G. Kroon-Wijnbergen

€ 20,00 via ds. K.A. Hazeleger

Voor de bloemen in Vinkenbuurt

€ 10,00 via dhr. en mw. Heusinkveld

Hartelijk dank

## Vorming

### Hemelvaart met de Catechismus, ds. Karel Hazeleger

Voor dinsdag 14 mei staat er een avond 'Hemelvaart met de Catechismus' gepland. Wat zegt de oude Catechismus over de betekenis van Hemelvaart voor ons hier en nu? Mensen die aan de avond deel willen nemen wil ik vragen zich bij mij op te geven. Dit graag uiterlijk vrijdag 10 mei. Op grond van het aantal aanmeldingen bepaal ik of de avond doorgaat. Ik hoop dat veel mensen zich melden!

### Verslag Nederland Zingt dag 2019

Zaterdag 6 april is het zover. Met een goed gevulde bus vertrekken we naar de Jaarbeurs in Utrecht. De commissie Vorming komt ons in de bus kosten tegemoet, super! Om 10.00 uur start het programma, met als thema: Hij laat niet los! Arjan Lock heet ons samen met Mirjam Bouwman van harte welkom en hij gaat ons voor in dankgebed. We zien wat korte filmpjes van mensen met indrukwekkende verhalen die later op de dag nog terug zullen komen. Kees Kraayenoord begeleidt ons deze ochtend met zang en gitaar. Ruim 11.000 mensen die allemaal God loven en groot maken ... een warm bad, één grote familie, zonder kerkmuren ... hoe mooi is dat! Naar aanleiding van een persoonlijk verhaal zingen we onder andere het lied: Houd vol. Ds. Arie van der Veer houdt een overdenking. Hij heeft een steen bij zich en leest het verhaal van Jacob bij Bethel. Vandaag mag een Bethelmoment worden, de hemel gaat open, de hemel is open. Jacob kan slapen, na alles wat hij heeft gedaan, hoe bijzonder is dat, maar nog meer bijzonder dat hij geen nachtmerrie krijgt ... die had hij wel verdiend. Maar wat als wij zouden krijgen wat we verdienen? Jacob krijgt een 'laddermoment'. De engelen zijn al bij hem en keren van de aarde naar God en terug. Ook krijgt hij een belofte van God.

We hebben ook allemaal een steen gekregen. Ook voor ons mag deze dag een Bethelmoment worden, we krijgen vast een 'laddermoment' ... voelen dat God heel dicht bij je is, dat Hij niet/nooit loslaat. Ds. Van der Veer praat nog met iemand die hier ook over vertelt. Ze kreeg van de arts de opdracht om omhoog te kijken in plaats van naar beneden. Dat maakte de situatie niet anders, maar ze mocht wel ervaren dat God erbij was toen het moeilijk was. Voor Jacob geldt dit ook. Hij is nog steeds op de vlucht, nog steeds in de woestijn, maar hij mag weten dat God erbij is. Deze bemoediging krijgen we allemaal mee.

We zien nog een filmpje over een jongentje in Oekraïne. Veel mensen zijn daar verslaafd aan alcohol door de uitzichtloze situatie waarin ze verkeren. Geen werk, geen toekomst, armoede. EO Metterdaad collecteert hiervoor. Ze willen graag een huis bouwen waar kinderen opgevangen kunnen worden. Waar ze warmte, liefde mogen voelen, maar ook een goed voorbeeld mogen krijgen en het belangrijkste: mogen horen over de Here Jezus.

In het middagprogramma is de band Sela aan de beurt om veel met ons te zingen, o.a. het lied: Ik zal er zijn, O Naam aller namen, aan U alle eer, niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer. Als we dat zingen stromen er wat tranen, maar wat een waarheid. Ons eeuwige leven is nu al begonnen, waar we ook door heen gaan, ziekte, moeiten, zelfs de dood heeft niet het laatste woord, het is een deur op weg naar onze Vader. Jurjen ten Brinke is de spreker deze middag. Hij leest met ons het stuk over de storm op zee, waarbij de Here Jezus naar de discipelen toe loopt over het water. Jezus stuurt zijn leerlingen het schip in. Dat doet Hij ook met ons, we moeten gaan varen. En ja, dan kan het gaan stormen en kan ons levensschepje dreigen te zinken, maar... de Here Jezus is al onderweg naar ons toe. Hij komt bij ons aan boord. Petrus gaat in het verhaal over boord. Durven wij dat ook, uit je comfort zone stappen en op weg gaan, blijven we dan op Jezus gericht of laten we ons overweldigen door de omstandigheden? Ook dan is Jezus bij de hulpvraag van Petrus niet ver weg en hij hoeft alleen maar de hand van Jezus te pakken die al uitgestoken is naar hem. Een van de mensen uit de beginfilmpjes is heel ernstig ziek geweest en moest afscheid nemen van zijn vrouw en kinderen. Hij heeft toen mogen ervaren dat als alles weg dreigt te vallen, je houvast mag vinden in Jezus. Jezus, God heeft hem niet losgelaten. Wat zou het mooi zijn als wij die ervaringen ook met elkaar mogen delen, niet als het moeilijk wordt, maar al in het dagelijks leven. Er hoeft toch niet eerst iets heftigs te gebeuren voor je Zijn trouw ervaart? Hij is er altijd, Hij laat niet/nooit los!

We sluiten de middag af met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader, handen aan elkaar gegeven ... heel bijzonder! Deze dag is terug te zien op internet via terugblik Nederland Zingt dag 2019 of op 27 april op tv bij Nederland Zingt. Herma en Aly, dank jullie wel voor al het regelwerk! En of het volgend jaar weer afreizen met de bus wordt ... ik hoop het ... naar de Nederland Zingt dag? Graag!

Verslag van een medereiziger

## Algemeen (kerkelijke) berichten



### Regionaal

#### Oekraïne brood ophalen

18 april: van 19.00 tot 21.00 uur in De Kern  
19 April: na de kerkdienst in Witharen  
20 April: van 10.00 tot 12.00 uur in De Kern  
€ 6,00 per brood

#### 27 april 'Feestelijke Oranje Samenzang'

In de W.H. Zwart Hal, Grensweg 17 te Lemelerveld om 20.00

uur met Ad Huetink (orgel). Reserveren: ☎ 0572-371838  
De netto-opbrengst komt ten goede aan de goede doelen die wij steunen: Manege zonder Drempels te Bennekom en Kindertehuis Jemima te Bethlehem.

#### 4 mei voorjaarsplanten verkoop Stichting Good Hope

Dan is er weer de jaarlijkse verkoop voor stichting Good Hope. Vanaf 08.00 uur staan we weer de hele dag bij Albert Heijn op de parkeerplaats. De planten worden weer aangeboden door Tuincentrum Jurrie Baas. Meer informatie over de Good Hope kun je vinden op [www.stichtinggoodhope.nl](http://www.stichtinggoodhope.nl)

### Landelijk

#### 20 april Passie-paasconcert Looft den Heer

Het belooft een concert te worden met ruimte voor bezinnen en vieren, verootmoediging en verlossing en uitkijken naar de toekomst.

Naast de bekende en nieuwe liederen die wij zullen laten horen, is er ook veel ruimte voor samenzang en kunnen we samen genieten van muzikale intermezzo's. Medewerkers tijdens het concert zijn Ronald IJmker (orgel), Jan Lenselink (piano) en Cloë Elsenaar (viool). De algehele leiding is in handen van dirigent Jan Quintus Zwart. Het concert begint om 19.30 uur in de Dorpskerk, Burg. V.d. Bergsplein in Wierden. De toegang is gratis, wel wordt er een collecte gehouden voor de gemaakte kosten. Viert u en vier jij met ons mee? Meer informatie over het koor en de concerten is te vinden op: [www.loofdenheer.nl](http://www.loofdenheer.nl).

#### Belarus-Minsk

Project – Belarus-Together zomerkampen 2019 zoekt Nederlandse vrijwilligers / jongeren om mee te helpen in de kinder-jongeren kampen in Belarus. Together was 2x in Nederland, Twente-Daarle. Zin om mee te hepen- Geef je op!  
Info werkgroep Daarle-Belarus ☎ 06-20776487.



## Gebedspunten



Hieronder wordt een aantal gebedspunten aangereikt om voor te bidden of te danken.

We geloven in de kracht van het (gezamenlijke) gebed! Zoals in Lucas 11 vers 9 en 10 staat: Daarom zeg Ik (Jezus) jullie: vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. Want wie vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan. Bidt en dankt u ook mee?

#### Gebedspunten



Laten we God danken voor Zijn oneindige liefde voor ons die zichtbaar is geworden in het lijden, sterven en de opstanding van Zijn Zoon Jezus Christus.



Laten we God danken dat Jezus voor onze zonden is gestorven en dat wij daardoor voor eeuwig dichtbij God mogen leven als we Jezus accepteren als Heer van ons leven.



Laten we in deze verwarde wereld bidden om onderscheidingsvermogen, om te gaan in het spoor van wat Jezus ons leert en heeft voorgeleefd.



Laten we God danken voor het vele werk dat onze predikanten en kerkelijk werkers doen. Laten we Gods leiding en zegen vragen voor hun werk.



Laten we bidden dat het Joodse volk een gezegend Pesachfeest mag hebben (19 t/m 27 april vieren de Joden Pesach). Laten we God danken dat Hij Israël uit



Egypte heeft geleid en tot zegen heeft gesteld voor de wereld.



Laten we bidden voor vrouwen die in de prostitutie werken en voor slachtoffers van loverboys. Dat ze de weg naar hulp en uitstapmogelijkheden zullen vinden.



Laten we bidden voor alle zieke mensen. Om Gods nabijheid, herstel en kracht om de ziekte te dragen.

Laten we bidden dat we samen verantwoordelijkheid zullen dragen voor het Kerk zijn en dat een ieder daar iets aan mag bijdragen tot groei en bloei van een levende gemeente van onze Heer.

Heeft u een gebedspunt waarvoor u graag gebed wilt door de gemeente? Geef dit dan door op het volgende email adres: [✉ gebedskalenderommen@live.nl](mailto:gebedskalenderommen@live.nl). Ook voor informatie over de verschillende gebedsgroepen in de gemeente kunt u mailen naar dit mailadres.

## Kerkelijke adressen etc.

### Inleveren kopij kerkblad

Het volgende kerkblad zal verschijnen op vrijdag 3 mei. De kopij, voorzien van uw naam, adres en tel. nr., dient uiterlijk op **dinsdag 23 april voor 17.00 uur** te zijn ingeleverd via e-mail bij:

Redactie Kerkvensters      Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen  
 ✉ [kerkvensters@pkn-ommen.nl](mailto:kerkvensters@pkn-ommen.nl)

of in de brievenbus bij de ingang van De Kern

Posters dienen 5 weken van tevoren in Word te worden ingeleverd. Plaatsing gebeurt alleen bij voldoende ruimte.

De redactie behoudt zich het recht voor om indien nodig kopij in te korten.

Advertentietarief: € 3,50 per cm hoogte.

### Eindredactie Kerkvensters

Redactieruimte De Kern      ☎ 463928  
 □ bereikbaar: donderdag 25 april van 18.45 - 19.30 uur

### Coördinatie bezorging

Mw. H.H. Schippers-Voortman

Mw. H. Jaspers-van Duren

Woensdag eens per 14 dagen van 19.00 - 20.00 uur ☎ 463928

## Gereformeerde kerk

### Kerkenraad

Praeses:      Dhr. J.W. Schinkelshoek  
 1<sup>ste</sup> Scriba:    Mw. A. Buiten-Kleinjan  
 ✉ [geref-scriba-kk@pkn-ommen.nl](mailto:geref-scriba-kk@pkn-ommen.nl)

### Kerkelijk bureau

Adres:      Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen  
 Voor zaken aangaande Ledenadministratie/Kerkelijk Bureau:  
 -      Via koster/beheerder/medewerkers:  
       persoonlijk- of telefonisch contact op dinsdag  
       en donderdag van 9.00-16.00 uur via de ingang  
       van De Kern  
 -      ✉ [ledenadministratie@pkn-ommen.nl](mailto:ledenadministratie@pkn-ommen.nl)

### Kerkgebouw Ommen

Adres:      Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen      ☎ 451206  
 Koster-beheerder: Dhr. L. Jaspers  
 ✉ [dekern@pkn-ommen.nl](mailto:dekern@pkn-ommen.nl)

Openingstijden van de Kerk/Zalencentrum De Kern:

Ma, di en do:    09.00 - 16.00 uur en vanaf 19.00 uur

Wo, en vr:      09.00 - 12.00 uur en vanaf 19.00 uur

Dinsdag:        koffie inloop van 09.30 - 11.00 uur

Donderdag:     Kernactief van 13.30-16.30 uur

Zaterdag:      09.30 - 11.00 uur  
 Zaterdag:      koffie inloop van 10.00 - 11.00 uur  
 Zondag:        voor, tijdens of na de diensten  
 7 dagen 24 uur per dag via email.

### Gebouw Irene

Koster:        Dhr. M. Siebelink  
 ✉ [witharen@pkn-ommen.nl](mailto:witharen@pkn-ommen.nl)

### Collectebonnen

Verkrijgbaar in De Kern (contante betaling), op de volgende dinsdag: 7 mei, 4 juni, 3 sept., 1 okt., 5 nov., 3 dec. van 19.00 - 20.00 uur. Of door overmaking van het verschuldigde bedrag op rekeningnr. NL55 RABO 03489 163 10 van de Geref. kerk, administratie collectebonnen, onder vermelding van de gewenste bonnen en uw adres! De prijs per vel is incl. onkosten. Verkrijgbaar zijn:

Bon A: € 1,00, prijs per vel (19 st.) € 20,00

Bon B: € 0,20, prijs per vel (24 st.) € 5,00

Bon C: € 0,50, prijs per vel (38 st.) € 20,00

De collectebonnen kunnen zowel in de Geref. kerk. als in de Herv. kerk gebruikt worden.

Contactpersoon dhr. J.A. Tempel

✉ [collectebonnen@pkn-ommen.nl](mailto:collectebonnen@pkn-ommen.nl)

## Hervormde gemeente

### Algemene Kerkenraad

Praeses:      Dhr. L. van den Berg  
 1<sup>ste</sup> Scriba:    Mw. L.J.J. Thörig-Bakker  
 ✉ [herv-scriba-ak@pkn-ommen.nl](mailto:herv-scriba-ak@pkn-ommen.nl)

### Hervormde Diaconie

Commissie bijstand  
 ✉ [commissiebijstand@pkn-ommen.nl](mailto:commissiebijstand@pkn-ommen.nl)

### Kerkelijk bureau

Adres:      Pr. Julianastraat 8, 7731 GH Ommen      ☎ 451338  
               Mw. A.A. Makkinga  
 Geopend:    Dinsdag en donderdag van 09.00 - 12.00 uur  
 ✉ [kerkelijkbureau@pkn-ommen.nl](mailto:kerkelijkbureau@pkn-ommen.nl)

### Kerkgebouw Ommen

Koster:      Dhr. R. Haveman  
               ✉ [herv-kerk@pkn-ommen.nl](mailto:herv-kerk@pkn-ommen.nl)  
 B.g.g.        Mw. D. Stegeman-Stegeman  
               ✉ [herv-kerk2@pkn-ommen.nl](mailto:herv-kerk2@pkn-ommen.nl)

### Kerkgebouw Vinkenbuurt

Koster:      Mw. B. Bijl-Goor  
               Mw. H. Meesters-Broek  
               ✉ [vinkenbuurt@pkn-ommen.nl](mailto:vinkenbuurt@pkn-ommen.nl)

### Hervormd Centrum

Adres:      Pr. Julianastraat 8, 7731 GH Ommen  
               Mw. A. Minkjan  
               ✉ [hervormd-centrum@pkn-ommen.nl](mailto:hervormd-centrum@pkn-ommen.nl)  
 Tijdens de markt op dinsdag koffie drinken van 10.00 tot 11.30 uur.

### Collectebonnen

Ze zijn er van € 0,35, € 0,60, € 1,00 en € 2,00  
 Verkrijgbaar tijdens kantooruren op het kerkelijk bureau.  
 De Hervormde collectebonnen kunt u ook gebruiken in de Gereformeerde kerk.

## Familieberichten en posters



# Bloemenmarkt



De rommelmarktcommissie van de  
Hervormde kerk organiseert op 11 mei a.s.  
bij het Hervormd Centrum van 9:00 tot 14:00 uur.  
weer een bloemenmarkt van 1-jarige planten.  
Eventueel kunnen de planten ook worden bezorgd.

Bestellijsten zijn verkrijgbaar bij het  
Kerkelijk bureau en in de PKN-kerken.