

Kerkvensters

Kerkblad

Van gereformeerd en hervormd
Ommen Vinkenbuurt Witharen

17^{de} jaargang No.19

Vrijdag 12 oktober 2018

Meditatie

Een goed gesprek

Met voldoening en vreugde kijk ik terug op de startzondag. Diensten waarin we tijdens de dienst (en daarna lekker in de zon in Witharen) een goed gesprek met elkaar hadden over wie Jezus voor ons persoonlijk is. In de afsluitende vesper werden we er bij bepaald, dat er ná het goede gesprek ook gestalte moet worden gegeven aan wat we met elkaar bespraken en beleden. Jezus verwacht vruchten!

Het thema, Een goed gesprek, van deze zondag is ook de rode draad in het komende seizoen. Veel gespreksavonden hebben als titel: Een goed gesprek. En dan gaat het de ene keer over het lijden, een andere keer over intimiteit of over hoe geloof een rol speelt privé en op het werk.

De eerste keer, op 17 oktober, gaat het over: Een goed gesprek over de dood in eigen hand met o.a. professor Doeke Post. Een lezing en een gesprek over dingen als het 'voltooid' leven en over keuzes die mensen maken rondom de behandeling van een ziekte maar ook over leven en sterven. Hoe 'moet' je over deze en andere dingen denken als je christen bent? Ik denk dat we die avond, maar ook in een vervolggroepsgesprek of individuele gesprekken, zullen merken dat mensen vanuit hun geloof tot verschillende meningen kunnen komen.

Wanneer is een gesprek dan een goed gesprek als het er om gaat dat wij ons willen richten op Gods bedoeling met ons en ons leven, persoonlijk en als Kerk? Een goed gesprek vindt daar plaats waar 2 of 3 in Jezus' naam bijeen zijn, want daar is hij zélf aanwezig. En wellicht is hijzelf een gesprekspartner en komt er iets van andere zijde binnen in en door de woorden van je gesprekspartner. We hebben elkaar nodig om gaandeweg te ontdekken hoe we Jezus in deze tijd kunnen navolgen, aan en door elkaar groeien om iets van Gods bedoelingen met ons te ontdekken. Een goed gesprek zal ook altijd in bescheidenheid plaatsvinden en met respect. We hoeven de ander niet te overtuigen van ons gelijk. Maar al te vaak hebben we moeten terugkomen op wat we eerst zo zeker als de wil van God zagen. Vaak zegt ons spreken over wat God wil, meer over onszelf dan over God. Het goede gesprek is niet alleen iets tussen mensen onderling. Het is ook het gebed, een gebed als een goed gesprek met God. Wat maakt dít gesprek dan tot een goed gesprek? Een goed gesprek is het als niet alleen wij aan het woord zijn. In het gebed moet een mens ook kunnen zwijgen. God de ruimte, de gelegenheid te geven om te antwoorden in de stilte van het gebed. Soms groeit er iets van een antwoord. Niet door een stem uit de hemel, maar iets dat soms tot ons komt in het leven van alle dag.

Vervolg op pag. 3

Leesrooster

Za	13 okt.	Deut.14:22-29	Tien procent
Zo	14 okt.	Deut. 15:1-11	Armoedebestrijding
Ma	15 okt.	Deut. 15:12-23	Oormerk
Di	16 okt.	Deu.t 16:1-17	Feestregels
Wo	17 okt.	Rechters 13:1-14	Geboorteaank.
Do	18 okt.	Rechters 13:15-25	Vertrouwen
Vr	19 okt.	Rechters 14:1-20	Raadselachtig
Za	20 okt.	Rechters 15:1-20	Bot geweld
Zo	21 okt.	Marcus 10:32-45	Niet heersen
Ma	22 okt.	Marcus 10:46-52	Uitzicht
Di	23 okt.	Rechters 16:1-3	Open poorten
Wo	24 okt.	Rechters 16:4-22	Femme fatale
Do	25 okt.	Rechters 16:23-31	Wie bespot wie?
Vr	26 okt.	Openbaring 1:1-8	Vrede van a tot z

Inhoudsopgave

Kerkdiensten	2
Bij de diensten	3
Vervolg meditatie	3
Wijkberichten	4
Wijk 1 waarneming	4
Wijk 2	4
Wijk 2 waarneming	5
Wijk 3	5
Wijkgemeente 1	6
Wijkgemeente 2	9
Wijkgemeente 3	9
PaKaN! jongerenwerker	9
PaKaN!	9
Plaatselijk kerknieuws	10
Gezamenlijke berichten	10
Gereformeerde kerk	10
Hervormde gemeente	11
Vorming	11
Algemeen (kerkelijke) berichten	12
Gebedspunten	12
Kerkelijke adressen etc.	13
Familiebericht	14

Kerkdiensten

Zondag 14 oktober

Gereformeerde kerk

Ommen

09.30 uur:	Ds. R. Gosker, Kerk en Israël
Organist:	Klaas Schaap
Ouderling van dienst:	Mw. J. Breteler
Kindernevendienst:	Alle groepen
Gastdame/-heer:	Dhr. en mw. Meulenkamp

Witharen

10.00 uur:	Ds. J.T. Baart
Organist:	Frans Dijkstra
Ouderling van dienst:	Mw. R. Hoekman
Kindernevendienst:	Leiding: Marinda

Ommen Samen kerk

19.00 uur:	Ds. K. Hazeleger Ontmoetingsdienst m.m.v. Ommer Mannenkoor
Organist:	Frans Dijkstra
Ouderling van dienst:	Dhr. J. Wermink
Afgevaardigde Hg:	Dhr. D. de Boer
Er is koffiedrinken na de dienst	

Hervormde gemeente

Ommen

10.00 uur:	Ds. R.R.J. de Bruijn
Organist:	Willemien Gerritsen
Ouderling van dienst:	Dhr. J. Sterken
Kindernevendienst:	Alle groepen
Gastdame/-heren:	Dhr. M. Hekman Dhr. B. Veurink Mw. J. Veurink-Dogger

Vinkenbuurt

10.00 uur:	Ds. K.A. Hazeleger
Organist:	Margriet Hierink
Ouderling van dienst:	Mw. J. Schaapman
Kindernevendienst:	Geen

Weekopening, -sluiting

't Vlierhuis

Maandag 15 okt. 10.30 uur: Dhr. K. Schaap

Oldenhaghen

Vrijdag 19 okt. 18.30 uur: Dhr. J. Wieske

Nijenhaghen

Vrijdag 26 okt. 19.30 uur: Dhr. J. Wieske

Zondag 21 oktober

Gereformeerde kerk

Ommen

09.30 uur:	Ds. K. Santing, Ede
Organist:	Riekus Hamberg
Ouderling van dienst:	Dhr. J. Heijink
Kindernevendienst:	Alle groepen
Gastdames:	Mw. A. Kroese Mw. M. Veldman-v.d. Bent

Witharen

10.00 uur:	Ds. K. Jelsma
Organist:	Frans Dijkstra
Ouderling van dienst:	Dhr. H. Kroon
Kindernevendienst:	Leiding: Trudy

Ommen Samen kerk

19.00 uur:	Ds. K. Jelsma, Taizédienst
Organist:	Riekus Hamberg
Ouderling van dienst:	Marijke van Harten dwarsfluit
Afgevaardigde Hg:	Mw. R. Kremer-Veurink Mw. G. Timmerman

Hervormde gemeente

Ommen

10.00 uur:	Ds. F. Buitink, Heino
Organist:	Lydia Volkerink
Ouderling van dienst:	Dhr. F. Kampman
Kindernevendienst:	Alle groepen
Gastdames/-heer:	Dhr. D. de Boer Mw. N. van Eldik Mw. P. de Jonge

U kunt koffiedrinken na de dienst

Vinkenbuurt

10.00 uur:	Ds. J. de Haan
Organist:	Frans Dijkstra
Ouderling van dienst:	Mw. C. Meesters
Kindernevendienst/ Tienerdienst:	Alle groepen

Weekopening, -sluiting

't Vlierhuis

Maandag 22 okt. 10.30 uur: Dhr. J. Wieske

Oldenhaghen

Vrijdag 26 okt. 18.30 uur: Dhr. W.M. Rozema

Nijenhaghen

Vrijdag 26 okt. 19.30 uur: Dhr. W.M. Rozema

Bij de diensten

Vervoer naar kerk / verpleeg- / verzorgingshuizen



Kerkangers die geen vervoer naar de kerk kunnen krijgen en toch graag de diensten willen bijwonen en mensen die gebruik willen maken van vervoer naar verpleeg- of verzorgingshuizen, kunnen contact opnemen met:

Gereformeerde kerk: Dhr. G. Dunnewind
✉ geref-vervoer@pkn-ommen.nl
Hervormde gemeente: Fam. Jansen
Fam. Hekman
Marianne Roeten
✉ herv-vervoer-2@pkn-ommen.nl

14 oktober Diaconiecollecte Werelddiaconaat Leven van visserij in Nepal

In de bergachtige Rukum-regio in het westen van Nepal is het moeilijk om voedsel te verbouwen. Hierdoor is er een voedseltekort en is 35% van de kinderen onder de vijf jaar chronisch ondervoed. In deze regio ligt een groot meer, dat heel geschikt is voor het kweken van vis. Dankzij de verkoop vis op de lokale markt krijgen de boeren meer inkomsten. Samen met partnerorganisatie UMN (United Mission Nepal) helpt Kerk in Actie de bevolking hun inkomsten te vergroten door het verbeteren van de visteelt in het Syarpumeer.

UMN ondersteunt bij de aanleg van kweekvijvers, geeft advies over watermanagement tijdens bijvoorbeeld het regenseizoen en over de verkoop van de vis. Dankzij de ondersteuning van UMN op het gebied van landbouw en visserij stijgt het inkomen van de bevolking en kunnen 1600 mensen het hele jaar door voldoende voedsel kopen. Met uw bijdrage aan deze collecte ondersteunt u werelddiaconale projecten van Kerk in Actie zoals het werk van United Mission in Nepal.

De diaconieën

Gereformeerde kerk

14 oktober Israëlzondag

Zondag 7 oktober jl. was het Israëlzondag, maar was er zowel 's ochtends in de Gereformeerde als in de Hervormde kerk een Kerk en schooldienst. Op deze zondag willen wij toch wat uitgebreider stilstaan bij Kerk en Israël en dat doen wij in de Gereformeerde kerk 's ochtends in een dienst waarin ds. Reinier Gosker zal voorgaan.

Tijdens het koffiedrinken na afloop van de dienst zal ds. Reinier Gosker kort ingaan op het werk van 'Kerk en Israël' binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Tevens kunt u genieten van een aantal mooie beelden en daarbij passende gedichten (gedichten oorspronkelijk geschreven in het Jiddisch of in het Hebreeuws en vertaald in het Nederlands).

Graag tot ziens zondagmorgen 14 oktober a.s. (ook na afloop van de dienst).

Johan Schinkelshoek, voorzitter

Collecten

14 oktober

Ommen en Witharen: Kerk in Actie Werelddiaconaat en Kerk
Ommen uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending
Witharen uitgang: Gebouw Irene / zending
Deurcollectanten: Judith en diaken

21 oktober

Ommen en Witharen: Algemene Christelijke Doeleinden en Kerk
Ommen uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending
Witharen uitgang: Gebouw Irene / zending
Deurcollectanten: Ina Landeweerd

Zondagskind

Ommen

14 oktober: Sophie Meulenkamp
21 oktober: Ilse Vosjan

Kinderoppas

Ommen

14 oktober: Betsy Boezelman
Marijke van Harten
21 oktober: Rianne van der Bent
Julia Dunnewind

Witharen

14 oktober: Marleen v.d. Veen
Marrie Noordegraaf
21 oktober: Ina Bremmer

Hervormde gemeente

Collecten

14 oktober

Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie Kerk in Actie
Werelddiaconaat en Kerk
Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending
19.00 uur: Bestrijding onkosten

21 oktober

Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie en Kerk
Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending

Zondagskind

14 oktober: Fieke Kobes
21 oktober: Jasmijn 't Jong

Kinderoppas

Ommen

14 oktober: Doriene Boezelman
Marjon Drost
21 oktober: Lysanne Dankelman
Annemieke Paarhuis

Ongeveer een half uur voor het begin van de dienst kunt u uw kinderen brengen in de aanbouw van de kerk.

Vinkenbuurt

Iedere zondag is er kinderoppas.

Vervolg meditatie

Soms klinkt er iets van een antwoord door in de ontmoeting met de ander, een lied of een gebeurtenis, het toeval dat geen toeval is. Dat we zó in het komende seizoen mogen openstaan voor Gods weg met ons. Luisterend. Stil zijn. Biddend en bijbel lezend. Spreken met respect, open staan voor wat God jou door de woorden van de ander wil leren. Laat dit dan ook de rode draad zijn van al onze goede gesprekken!

Ds. K. Jelsma

Wijkberichten

Jarigen 80+

Onderstaande gemeenteleden hopen binnenkort hun verjaardag te vieren:



Dhr. J. van Gerresheim
Mw. H.H. Huisjes-Hierink
Dhr. H. Poelarends
Mw. A. Wanningen-Doorten
Dhr. E.J. Makkinga
Dhr. J. Bollema
Dhr. E. Boezelman
Mw. G. Lassche-Vedder
Mw. A. Wittenberg-Strijker
Dhr. G. van Harten
Mw. A. Pannen-Stoeten
Dhr. H. Oldeman
Mw. M. van Dijk-van Leeuwen
Mw. J.U. Roëll-Barones Sirtema van Grovestins

Wij wensen u een fijne verjaardag en een goed en gezegend nieuw levensjaar toe.

Wijk 1 waarneming



Kerkelijk werker: **Mw. G. Mateman**
✉ gmateman@pkn-ommen.nl

Scriba: **Dhr. F. Jansen**
✉ geref-scriba-wk1@pkn-ommen.nl

Wijk 2



Predikant: **Ds. J.T. Baart**
✉ dsbaart@pkn-ommen.nl

Scriba: **Mw. H. Muis**
✉ geref-scriba-wk2@pkn-ommen.nl

Dank

Beste mensen, dit is dan mijn eerste bericht in Kerkvensters. In de eerste plaats wil ik jullie allemaal bedanken voor de fijne ontvangst in Ommen. De dag waarop ik door collega Kest Jelsma aan de Gereformeerde kerk werd bevestigd en door anderen vanuit de gemeenschap ben gezegend is een goede herinnering geworden. Wie voor het bloemstuk verantwoordelijk was weet ik nog niet, maar bij deze zeg ik dan maar dat ik (we) het zeer gewaardeerd heb. En daarnaast hebben de toespraken, de vele berichtjes op facebook, kaartjes in de brievenbus en woorden onderweg me goed gedaan.

Begonnen

En dan ben ik nu echt begonnen als predikant van wijk 2. Voor dit seizoen heb ik twee speerpunten meegekregen vanuit de kerkenraad: volop meedoen met het leiden van diensten en kennismaken. Over allebei een paar woorden.

1. Kerkdiensten

Het leiden van kerkdiensten: dat is nieuw voor ons allemaal. Jullie zullen moeten wennen aan mijn manier van voorgaan en aan mijn insteek in de exegese, liturgie en theologie. Ik ben een echte bijbeluitlegger en reken op respect en aandacht voor de Schriften. Liturgisch vind ik kwaliteit van taal en muziek van

groot belang. Jullie hebben bewust gekozen voor iemand uit een andere streek met ook een wat andere geloofstraditie. Ik sta in het oecumenische, liturgische, diaconale midden van de protestantse kerk en leef op bij dichters als Oosterhuis en De Vries en liederen van Iona en uit de wereldkerk. Dat maakt het best spannend, want jullie veranderen niet en ik natuurlijk ook niet. Maar ik hoop dat we juist daardoor veel van elkaar kunnen genieten.

Wat jullie verder moeten weten is, dat er ook een hardnekkig ongelooft in mij zit. Ik weiger namelijk te geloven dat een kerkdienst niet voor jonge mensen kan zijn. Heb ik daar gelijk in? Zo ja, dan vraagt dat niet alleen wat van jongeren, en ook niet alleen van een dominee, maar juist van de hele gemeente. Ik ben benieuwd hoe ik de komende jaren met jullie met dit thema in Ommen aan de slag kan. Google eens op 'growing young'. JOP heeft beloofd, hier grondig mee aan de slag te gaan.

2. Kennismaken wijk 2

En dan over kennismaken. De kerkenraad heeft collega Wim den Braber gevraagd om tot midden juni 2019 het pastoraat van wijk 2 voor zijn rekening te nemen. Daardoor heb ik de handen vrij om met jullie allemaal kennis te maken. Het liefst doe ik dat bij jullie thuis in een gesprek van 30 à 40 minuten. Wanneer jullie dit lezen is, als het goed is, inmiddels iemand voor mij begonnen om afspraken met jullie te maken. Dat scheelt mij enorm veel tijd die ik aan kennismaken kan besteden. Dat gaat in grote lijnen als volgt. Per sectie krijgt ieder (!) gemeentelid een pagina uit Gods vriendenboek thuis. Ik hoop dat die pagina jullie aanspreekt en uitdaagt om in te vullen.

Niemand anders dan ik krijgt te zien wat er komt te staan, want deze ingevulde pagina's neem ik mee naar huis bij het kennismakingsbezoek. Het zou mooi zijn als jullie er ook een foto van jezelf op willen plakken: dan kan ik thuis oefenen in namen én gezichten. O ja, wie haar/zijn vel kwijtgeraakt is, moet het maar even uitprinten vanaf onze site pkn-ommen.nl. Het gaat natuurlijk om heel veel adressen, maar ik hoop daar voor de zomer mee klaar te zijn. Dan kan ik volgend seizoen ook mee gaan doen met jongerenwerk, vormingswerk, pastoraat, vergaderen en andere belangrijke dingen die in de kerk gebeuren. Deze zware nadruk op kennismaken betekent wel: als er na onze kennismaking iets moois of minder moois gebeurt waarvoor meestal de wijkpredikant op bezoek komt, dan zal dat toch ds. Wim den Braber zijn en niet ik. Er zullen vast uitzonderingen op alle regels en plannen komen, maar zo zijn in elk geval de hoofdlijnen.

3. Kennismaken met andere kerkgangers

Ten slotte heb ik nagedacht over de mensen van onze andere wijk, die zondags wel onder het gehoor zitten. Graag zou ik ook hen willen leren kennen, maar zij behoren tot de wijk van collega Kest. Het plan is geboren dat ik na de kerkdienst in de Bouwstraat aan een vast tafeltje in De Kern ga zitten. Daar kunnen gemeenteleden van wijk 1 tien minuutjes aanschuiven. Het lijkt wel een beetje op speeddaten. Ik hoop en vermoed dat we elkaar in de kerk ook vrij snel gaan leren kennen. In Witharen verwacht ik dat het in de loop van de tijd vanzelf goed komt: veel koffiedrinken na afloop.

Zo hoop ik met Kest als collega en jullie als gemeenteleden een fijne en vruchtbare tijd in Ommen te hebben. Alles ten dienste van dat koninkrijk waarvan beweerd wordt dat het bij ons wil doorbreken.

Ds. Hans Baart

Save de date: vrijdag 2 november

Op zondag 23 september is hij aan onze gemeente verbonden, wij leren hem ondertussen al een beetje kennen. Maar hij wil ook graag meer van de gemeente en gemeenteleden leren kennen. Daarom op vrijdag 2 november een kennismakingsavond met ds. Hans Baart en zijn gezin. De voorbereidingen zijn in volle gang, noteert u/ noteer jij alvast de datum? In het volgende Kerkvensters meer over de

invulling van de avond. Commissies hebben een uitnodiging gehad om zich te presenteren. Zijn wij u vergeten en wil je wel graag meedoen laat het ons z.s.m. weten.

De voorbereidingscommissie,
Gerri Horsman
Mirjam van Ittersum
Joke Schonewille

Wijk 2 waarneming



Predikant: Ds. W. den Braber
✉ dsdenbraber@pkn-ommen.nl

Wijk 2 ondersteunend pastor Wim den Braber

U ziet dat ik mezelf een andere titel heb gegeven. Nu Hans Baart als predikant in wijk 2 begonnen is met kennismaken, ondersteun ik hem in het pastoraat. Afsproken is dat hij voor de volle 100% mag gaan voor kennismaken en dat ik het aanspreekpunt blijf voor het pastoraat. U mag mij dus blijven bellen of mailen.

Ik heb gemerkt hoe belangrijk het is dat wij ook, en misschien juist in de kerk, oog en oor houden voor elkaars verhalen over hoe wij het maken op de plek waar wij werken. Spanning op het werk, het idee hebben dat je niet echt op je plek bent, of dat je merkt dat een reorganisatie het plezier in het werk aan het bederven is. Mensen verwachten van ons geen oplossingen, maar wel een luisterend oor. En dat wij daarna ook nog eens navraag doen: hoe gaat het nou?

Wij kunnen onder de indruk zijn van een overlijden, maar wat belangrijk is het om niet alleen op de dag van de uitvaart te laten blijken dat je aan elkaar denkt, maar dat je ook je belangstelling daarna toont, want daarna pas begint het ervaren van die lege plaats. En dan kun je al heel veel geleerd hebben in het leven, maar dan moet je ook nog leren om alleen verder te moeten of zonder je kind waarvan je zoveel hield en waar je zoveel zorg altijd voor had samen met anderen. Ook grootouders kennen verdriet en zorg omtrent hun kinderen. En wat meer dan eens onderschat wordt: als een broer of zus overlijdt breekt er voor de achterblijvende broers en zusters een andere tijd aan, een tijd zonder. Elk verdriet is verdriet, en elk verdriet is anders, maar elk verdriet heeft zijn eigen waarde. Niemand hoeft zich ervoor te schamen. Huilen mag!

En soms zijn mensen al zolang ziek dat ze daardoor uit beeld raken. Kijk eens even rond in uw straat of wijk en kijk ook wat breder dan de eigen kerkgemeenschap. Laat eens wat van u horen. Een kaart doet echt vaak heel goed!

En dan een uitspraak die ik meekreeg in een gesprek: ik heb elke dag twee engelen op mijn schouders, één aan de linkerkant en één aan de rechterkant en zo voel ik God altijd dicht bij mij. Ik moest toen denken aan een vers uit de Psalmen: Hij vertrouwt je toe aan zijn engelen, die over je waken waar je ook gaat. Hun handen zullen je dragen. Psalm 91 vers 11/12. Engelen, ze horen niet alleen bij het Kerstverhaal, maar bij het leven.

Ds. Wim den Braber

Wijk 3



Predikant: Ds. K. Jelsma
✉ dsjelsma@pkn-ommen.nl

Bereikbaar: ma t/m vr, zo. rondom voorgaan in diensten

Scriba: Dhr. G. Lennips
✉ geref-scriba-wk3@pkn-ommen.nl

Rond de erediensten

Op 21 oktober is er de jaarlijkse Taizédienst, voorbereid door de Taakgroep Eredienst in samenwerking met de voorganger. We zingen weer bekende Taizéliederen en ook nu zal de stilte niet ontbreken. Muzikale begeleiding door Riekus Hamberg op orgel en Marijke van Harten op dwarsfluit. We lezen teksten uit Taizé en de bijbeltekst van de dag. Tijdens de dienst kunnen gebedsintenties worden opgeschreven die door de voorganger(s) worden uitgesproken. Ook is er gelegenheid een waxinelichtje te ontsteken bij het kruis van Taizé. Na afloop ontmoeten we elkaar bij een glas druivensap of wijn. Welkom! Aanvang 19.00 uur in De Kern.

Volgende zomer hoop ik met een groep jongeren uit Ommen en omstreken een week naar Taizé te gaan. Wie belangstelling heeft is van harte welkom op de informatieavond op 30 oktober in De Kern. Zie onder Vorming.

Op 28 oktober mag ik 6 kinderen dopen! Geweldig! Een hele feestelijke dienst mede ook door de aanwezigheid van het koor T.O.G uit Nijeveen. Ze zullen niet 'optreden' maar veelal in wisselzang met de gemeente bekende liederen zingen. De preek zal kort zijn. Maar ik hoop ook krachtig...

Om alvast te noteren. Op zondag 16 december vindt de tweede Top 2000 dienst in Ommen plaats! Deze keer in de kerk aan de Bouwstraat om 19.00 uur. Organisatie: CrossPoint. Thema: 'I have a dream'. De muziek wordt verzorgd door de bands Embrace en LuCerna. Zelf mag ik voorgaan in deze dienst. Ook deze keer zullen we persoonlijke ervaringsverhalen horen. Welkom!!

Huwelijk

Op vrijdag 19 oktober hopen Gerard Teunissen (uit Lunteren) en Sabrina Flokstra elkaar het ja-woord te geven. Ze willen hun gezamenlijke levensweg niet gaan zonder Gods zegen. De inzegening van het huwelijk zal zijn om 14.45 uur in 't Hofje van Buisman aan de Kerkstraat 22 te Lemelerveld door ondergetekende. We wensen hen een hele mooie dag en Gods zegen op hun levensweg!

Huwelijksjubilea

Op maandag 22 oktober is het 25 jaar geleden dat André en Linda Bergsma-Middeljans met elkaar trouwden. Twee dagen later, op woensdag 24 oktober vieren Herman en Dini Lammerink-Kremer hun gouden bruiloft van 50 jaar. De volgende dag, donderdag 25 oktober, is het 55 jaar geleden dat Jan en Hermien Bremmer-Horsman met elkaar trouwden. We feliciteren alle drie de bruidsparen van harte met dit feestelijke feit en wensen hen in hun verdere huwelijk Gods blijvende zegen toe.

Herhaalde oproep: Belijdeniscatechisatie

Wie het komende jaar overweegt belijdenis te doen (zowel uit de Hervormde gemeente als uit de Gereformeerde kerk) kan zich bij mij melden. In principe willen we met één groep draaien. Dat betekent dat we (liever) niet de gelegenheid bieden om in de loop van het jaar nog een individueel traject te volgen of later in het jaar nog met een tweede groep te beginnen. Aanmelding voor 1 november bij ondergetekende.

Pubquiz

Een hele mooie avond van spanning en ontmoeting op 28 september toen de eerste Pub Quiz werd gehouden in De Kern. 10 groepen met in totaal 60 deelnemers bonden de strijd met elkaar aan. Vrienden, familie of burens hadden groepen gevormd. Maar ook waren de Beroepingscommissie, de wijkraden, de Jongerenkring en de World Servants vertegenwoordigd met een team. Kerkgangers die doorgaans

linksvoor in de kerk zitten wisten elkaar ook te vinden.
Toepasselijk was hun naam: Links-Voor....
De Jongerenkring werd winnaar, op de voet gevolgd door de
beroepingscommissie en als goede derde Wijk 2. In januari
wordt de 2^e Pub Quiz gehouden.

De dood in eigen hand?

Zie onder Vorming

Ds. K. Jelsma



Wijkgemeente 1

Predikant: Ds. R.R.J. de Bruijn

✉ dsdebruijn@pkn-ommen.nl

Bereikbaar: maandag t/m donderdag

Scriba: Mw. H. Veurink-Schonewille

✉ herv-scriba-wk1@pkn-ommen.nl

Oktober

De blaadjes waaiden
Langs alle wegen,
De blaadjes draaiden
In kringen rond -
Ik liep te drentelen
En kwam ze tegen,
Ik zag ze wentelen
Over de grond.

Het was oktober,
Wanneer de blaren,
Rood als rood koper,
Of geel van kleur,
In dichte scharen
Neer komen strijken -
Ik liep te kijken
En snoof de geur.

(Jacqueline van der Waals)

Natuurlijk

De natuur is blijkbaar tot de ontdekking gekomen dat de herfst nu écht is begonnen. Want na de vele mooie en warme dagen die september ons heeft gegeven, is oktober met kilheid en regen begonnen. In het bos liggen er weer kastanjes en beukenootjes voor het oprapen, de eekhoorns zijn al druk bezig om een wintervoorraad aan te leggen en een gepofte tamme kastanje is echt lekker. Zo is de herfst: een heel gezellige tijd! Ook in de gemeente van Christus is dit te merken aan de activiteiten en kringen die weer zijn begonnen en waarmee we onze harten warm en elkaar vurig kunnen houden.

In de boekhandel staat in oktober het kinderboek centraal. Ga er eens op bezoek voor een mooi kinderboek of kinder- of tienerbijbel om kinderen en kleinkinderen uit voor te lezen in deze natte maar kleurrijke en gezellige herfsttijd!

Omzien naar elkaar

Zover mij bekend is zijn er nu geen bijzonderheden te melden over mensen uit ons midden die in het ziekenhuis zijn. Wel zijn er onder ons die thuis of elders noodzakelijke verzorging of verpleging ontvangen. We wensen hen Gods kracht en sterkte toe.

Overleden

Op zaterdag 22 september overleed Berend Jan Dankelman. Hij mocht 74 jaar oud worden. De afscheidsdienst vond plaats op vrijdag 28 september in de Hervormde kerk, waarna we hem naar zijn laatste rustplaats hebben gebracht op

begraafplaats Laarmanshoek. Vanaf deze plaats condoleren wij zijn vrouw Jansje, de kinderen en kleinkinderen en verdere familie. Hieronder volgt een mooi 'in memoriam' van zijn kleinkinderen Stefanie en Larissa.

Vakantie

In oktober heb ik nog een week vakantie. Ik ga niet weg, maar ga er wel van genieten en Coby wil mijn achterwacht zijn. Dus mocht het écht nodig zijn, dan kunt u met haar contact opnemen, of anders kan het allicht ook bij de scriba van onze wijkgemeente.

Tenslotte

Als gemeente mochten we na een mooie startzondag weer beginnen aan een nieuw kerkelijk seizoen, met als thema: 'Een goed gesprek'. U hoort er nog wel meer van. 'Heer wat een voorrecht om, onder uw zegen, schouder aan schouder in uw wijngaard te staan, te zien wie U bent, want uw woord maakt Uw wegen bekend.'

Een hartelijke groet,
Ds. Reijer de Bruijn

Interview met ds. Hans Baart, gepubliceerd in het Ommer Nieuws.



Dominee Hans Baart woont sinds medio augustus in Ommen. Wie is hij en wat wil hij gaan doen in Ommen? Tijd voor een kennismaking.

Hans Baart is 49 jaar en getrouwd met Gerdien. Zij hebben drie kinderen: Maartje, de oudste, heeft vorig schooljaar haar VWO-diploma gehaald, de middelste heet Teike en hij zit op het Vechtdal College, en Rhodé de jongste zit op Het Koloriet. Hans kan goed klussen, maakt graag muziek, vindt reizen leuk, kijkt het liefst naar Engelse detectives maar is vooral met plezier en passie dominee.

Op de vraag wat Hans tot nu toe van Ommen vindt, antwoordt hij: 'levendig! Vooral de zomer die ik heb meegemaakt: Bissingh, toerisme, volle campings, bootjes op de Vecht'.

Dominee Hans Baart is op zondag 23 september verbonden aan de Gereformeerde kerk in Ommen/Witharen. Twee dingen zijn Hans tot nu toe opgevallen. Eén: 'Het is echt een grote kerk, met veel mensen. Ik merk dat lang niet iedereen elkaar kent. Maar er is wel een grote betrokkenheid op geloof en bijbel, en dat is mooi. Als tweede viel me op - en ik kan het niet anders zeggen: een eindeloze hartelijkheid! Je bent overal welkom. Geweldig'.

Hans heeft hoge verwachtingen van het komende jaar waarin tot de zomer het accent zal liggen op kennismaking. In principe hoopt Hans met iedereen kennis te kunnen maken, tenzij mensen aangeven dat niet op prijs te stellen. 'Gesprekken kunnen maximaal drie kwartier duren, schat ik in. Na een aantal maanden wil ik het gevoel hebben dat ik al veel mensen heb ontmoet'. Omgekeerd heeft hij ook hoge verwachtingen van de gemeente. Hij rekent erop dat het geen kerk is waar mensen achteroverzittend gaan beoordelen hoe de predikanten het doen. Kerk ben je samen. Iedereen telt mee. Dat is een zegen, maar ook een uitdaging voor elk lid: hoe doe ik eigenlijk mee?'

'Ik zie dat de kerkdienst een heel belangrijke plek heeft in het zelfbewustzijn van deze gemeente. Tegelijkertijd hoor ik dat gezinnen het best lastig vinden om naar de kerk te komen of zich anders verbonden te weten. Ik hoop daar met ouders en jonge mensen samen een steentje aan bij te kunnen dragen. Persoonlijk contact zal ook hier het belangrijkste zijn. Je moet elkaar kennen, vertrouwen en gaan mogen. Voor je het doorhebt zit je samen zomaar een diep gesprek te voeren. Voor jonge mensen hoop ik dat er iets moois tussen ons groeit, maar ook gun ik ze onderling hun kerkvriendschappen: dat ze elkaar graag tegenkomen op catechisatie of als ze samen een weekend op pad gaan. Kerk en geloof zijn nooit erg flitsend voor pubers of jongvolwassenen. Dat vond ik zelf ook al, toen ik die leeftijd had. Maar het gaat wel ergens om. Dan is het fijn om niet alleen te staan, maar het samen goed te hebben'.

Aandacht voor de midden generatie is Hans in zijn predikant schap gaan ontwikkelen. Is er nog meer dat hem bezighoudt? 'Wat voor mij altijd belangrijk is geweest, is de oecumene, het samendoen als kerken en geloofsgemeenschappen. En daarnaast dat de kerk ook een rol heeft in de samenleving. Beide ben ik altijd gewend geweest en ik hoop ook in Ommen daar weer sporen van te vinden of te trekken. Maar ik weet nog helemaal niet wat er in Ommen speelt en wat er al gebeurt. Dat ga ik eerst maar eens ervaren. Ik hoop dat we ook in Ommen als kerken niet verdrinken in onszelf. De hoofdvraag van een kerk is voor mij: waar waren we ook alweer kerk voor? Voor gelijke kerkdiensten en een gesmeerde organisatie? Of om ons af te vragen: wat zou de Eeuwige van ons verlangen, hier in deze plek? Je ziet bijvoorbeeld in veel dorpen en steden de laatste jaren steeds meer fragmentatie. Soms komen mensen zelfs tegenover elkaar te staan door religieuze verschillen, of door inkomensverschillen. Het vertrouwen naar elkaar toe neemt af. Daar kan de kerk die al eeuwen verzoening preekt, wellicht bruggen slaan en bruggen overgaan. Een moslima in Driebergen werd op de winkelstraat toegesist 'doe je hoofddoekje toch af'. Als je dat hoort, sta je als gelovige en als kerk gelijk voor een uitdaging. Wat kun je als geloofsgemeenschap bijdragen aan onderling contact en vertrouwen? Het is prima om je 'eilandje' te hebben, maar wat is het leuk om vanuit verzoening en vergeving verschillen te overbruggen. Geloven houdt niet op bij de brug die God geslagen heeft tussen Hem en de mensen: mensen mogen ook onderling ook bruggen durven slaan'.

Welke landelijke ontwikkelingen op kerkelijk gebied ziet u en wat gaat Ommen merken van die ontwikkelingen?

'Positief vind ik de aandacht voor missionair kerk zijn: een dure term voor 'kerk naar buiten', kerk in je buurt, dorp, stad of land. Daar had ik het net al over. Boeiend vind ik de landelijke trend van pioniersplekken. Dat zijn nieuwe vormen van kerkzijn voor mensen die niet (meer) naar een kerk gaan. Vragen over geloven die spelen binnen of buiten de kerken in Ommen zou je misschien wel kunnen benaderen vanuit een hele nieuwe opzet, met alle ruimte voor experiment, in plaats van vasthouden aan gevestigde structuren die soms gewoon te

weinig ruimte bieden. Landelijk zie je dus overal plekken ontstaan waar mensen met geloven bezig kunnen zijn, zonder dat dat direct in een kerkelijk kader moet staan. Wat het ook voor pioniersplekken zijn, het zijn altijd dé plekken waar mensen bezig zijn met de vraag 'wat is geloven nu?' Wat Ommen daarvan merkt? Dat weet ik niet. Als het waar is dat ook in Ommen vooral jonge mensen en gezinnen steeds lastiger hun plek vinden in de gevestigde kerken, zullen we dat als geloofsgemeenschap onder ogen moeten zien. En dan niet daar niet alleen een probleem van maken, maar kansen in zoeken. Ik verwacht niet direct dat dat uitloopt op het oprichten van een pioniersplek, maar misschien zal openheid voor experiment en verandering binnen de kerken wel nodig zijn'.

Hoe wilt u mensen helpen met dit soort veranderingen?

'Een goede vraag. Hoe ik dat het beste kan doen, is door er nog even geen antwoord op te hebben. Een predikant is nooit een verkapte Messias die wel even met een oplossing komt. Net zoals de bijbel geen boek is met het antwoord, maar een boek over het Woord. Wellicht dat de predikant het voordeel heeft dat hij over sommige dingen net iets meer gelezen en nagedacht heeft en op die manier iets in de groep kan gooien wat helpt – maar hij komt niet direct met de oplossing. Twee woorden zijn voor mij wel van belang: 1. samen, en 2. creatief. We kunnen het alleen met elkaar als gemeenteleden en samen met andere kerken, en we zullen bereid moeten zijn om los te laten wat gewoon is. Out of the box. En voor dat laatste hebben we elkaar weer nodig. Mijn creativiteit is ook maar beperkt. Dat vraagt dus om tijd om te verkennen wat er eigenlijk aan de hand is. En op een gegeven moment moeten we ook gewoon maar wat gaan doen, in hoop van zegen en zonder angst voor missers. Wat ik hoop is dat ik hier vooral mijzelf kan en mag inbrengen. Je kunt op mij rekenen, dat zeker!'

In uw vorige gemeente was u actief op het grensvlak kerk en burgerlijke gemeente. Is dat een taak van de kerk?

'Ik zou daar volmondig ja op willen zeggen. De kerk is geen eiland en het mooie van de kerk is dat we ergens in geloven: in het goede leven als geschenk van God voor iedereen. Geloven is een werkwoord. Een kerk noemt zich het lichaam van Jezus en zal steeds weer proberen die naam waard te zijn. Als we naar Jezus kijken zien wij dat Hij midden in de samenleving actief was, doorgaans in de kleine dorpen. Wat Jezus in de samenleving doet is geen uitwerking van een beleidsplan, maar is doen wat zijn hand vindt om te doen: de zegen voor een kind, de aandacht voor zieken en gehandicapten onderweg, wat brood voor wie honger heeft, maar ook aanwezig op een bruiloftsfeest. Daar is Hij, op Gods manier aanwezig. Als wij Hem daarin willen navolgen, dan hebben wij daaraan onze handen vol. Dat kan in hele kleine simpele dingen, als je je ogen maar niet dicht hebt. Verandert daardoor de stad, de buurt waarin je woont? Ik denk het wel maar net zo belangrijk: je verandert zelf! Je ontdekt dat je als mens een kanaal mag zijn van Gods liefde en gaat steeds meer op zoek hoe je dat kunt zijn. Je wordt gaandeweg steeds creatiever. Dus ja, de kerk moet gericht zijn op de samenleving. Hoe kun je kerk zijn zonder die drang naar buiten, om voor je omgeving van betekenis te zijn? Zelfs een korrel zout in het eten maakt al een verschil, je proeft het!'

U voelt zich betrokken bij het vraagstuk Israël - Palestina.

Waarom is die betrokkenheid zichtbaar?

'Er is een groot conflict gaande. En wat we vooral moeten zien te voorkomen, is dat we het conflict importeren naar hier. Dan krijg je alleen maar boze koppen tegenover elkaar en drukken we elkaar in een hoek van pro en contra. Dat gebeurt in veel kerken nog wel eens. Daar help je niemand mee, je eigen kerk niet, God zeker niet, zijn koninkrijk niet en die mensen daar al helemaal niet.

Mijn betrokkenheid is vooral ontstaan sinds ik meerdere keren in Israël en de Palestijnse Gebieden ben geweest. Ik heb heel wat gesprekken gehad met Joden en met Palestijnen en raakte doordrongen van de diepte van de narigheid: onrecht voor Palestijnen, angst onder Joden. Ik kwam daardoor onder de indruk van vredesinitiatieven aan Joodse zijde. Wat voor mij een eyeopener was waren de gesprekken met christelijke Palestijnen. Het raakte me hoe zij de bijbel als bron van leven ervaren te midden van conflict. Ze leren de vierde weg: niet die van gewelddadig verzet tegen hun bezetter, niet die van bij de pakken neer zitten, niet die van verhuizen naar het buitenland maar de weg van geweldloos verzet door lief te hebben. Door in de ander pertinent geen vijand te zien, maar een medemens met angsten en verlangens net zoals jij. Dat leidt tot verrassende situaties en bijzondere ontmoetingen. Het is geen soft gebeuren: er is verzet door te benoemen wat niet goed is. Maar het wordt gedragen door het liefdesgebod van Christus. Palestijnse christenen vervullen hierin een brugfunctie. Zij weigeren de ander te zien als hun vijand maar laten zichzelf ook niet als vijand benoemen door de ander. Zo zijn zij dagelijks creatief om een weg van vrede te gaan. Een prachtige plek vind ik zelf 'Tent of Nations' op de Westelijke Jordaanoever, vlakbij Bethlehem. Hun vreedzaam verzet is om mensen uit te nodigen van over de hele wereld. Ze ontmoeten elkaar en zien hoe het is om te leven onder bezetting. En ondertussen werken ze samen op het land en houden ze de boerderij overeind. Ze leven het geloof van Paulus: het kwade te overwinnen door het goede. Zichtbaar wordt mijn betrokkenheid in vertaalwerk: met nog een paar theologen vertalen we vooral Palestijnse theologen naar het Nederlands, zodat hun stem ook hier gehoord wordt'.

Hoe ziet u de toekomst van de kerk, ook hier in Ommen?

'Kerk van de toekomst heeft wat mij betreft iets van samen sterk. De kerk had ooit iets van een verzorgingskerk zoals er ook een verzorgingsmaatschappij was: de kerk kwam wel naar je toe in de vorm van huisbezoek en dergelijke. Dat kan niet meer, al was het maar door meer vraag van bijvoorbeeld ouderen en minder vrijwilligers. Omgekeerd kan het niet zo zijn dat we in de huidige participatiemaatschappij als kerk ook een soort participatiekerk worden: je krijgt alleen bezoek als je erom vraagt en je telt dus eigenlijk alleen mee als je voor jezelf op kunt komen, je kunt laten gelden in die kerk. Het kan natuurlijk niet anders dan dat mensen ook in de kerk zich mondig gedragen: niet gaan zitten wachten tot de kerk op je afkomt, maar zelf ook aangeeft wat je wilt en zelf ook meedoen. Maar zorg in de zin van aandacht geven zal er altijd zijn: christenen zullen hun naasten liefhebben. En dat is eerder een hand die uitgestoken wordt, dan een loket dat wacht tot er klanten zijn. Het is wel van deze tijd dat die hand niet alleen door dominees, diakenen en ouderlingen wordt uitgestoken, maar door iedereen. Dus als je buurvrouw hulp nodig heeft en jij kunt die bieden, dan doe je dat. En al gebeurt dat niet door een ouderling: daar wordt de liefde van Christus doorgegeven. Geloof beweegt zich altijd weer naar buiten toe'.

Wat mogen mensen in Ommen en omgeving die geen lid zijn van een kerk van u verwachten?

'Ik zou het fantastisch vinden als mensen in Ommen mij durven geloven als ik zeg 'je kunt bij mij terecht'. Er is een deur aan de Korhoenstraat 30 in wat vroeger een garage was, en als ik thuis ben is die deur open, ook voor wie geen lid is van 'mijn' kerk. Ze mogen van mij verwachten dat ik mij in de stad beweeg en belangstelling toon, ook voor mensen die geen lid zijn van de kerk. Ik wil aanspreekbaar voor hen zijn, er voor hen zijn voor zover in mijn vermogen ligt. En daar mogen Ommenaren me aan houden!'

Wijkgemeente 2



Predikant: Ds. K.A. Hazeleger

✉ dshazeleger@pkn-ommen.nl

Bereikbaar: zaterdag vrije dag

Scriba: Dhr. J. van den Beukel

✉ herv-scriba-wk2@pkn-ommen.nl

Rond de erediensten

Zondag 14 oktober mag ik 's morgens voorgaan in Vinkenbuurt. Waarschijnlijk lezen we uit de Bijbel 1 Samuël 16:1-13, over de zalving van David. Wat zegt het, dat God juist kiest voor hem? Wat betekent dat voor ons? We hopen op een goede dienst! Dezelfde zondag mag ik 's avonds voorgaan in de Ontmoetingsdienst in de Gereformeerde kerk. Thema van de dienst: 'Daar zal ik mijn Heer ontmoeten'. Het gaat over de hemel. Hoe moeten we ons die voorstellen? Hoe zal het daar zijn? We zingen bekende liederen. Daar beginnen we al mee voor de dienst. Het Ommer Mannenkoor onder leiding van Gezinus Veldman is er ook. Het koor zal een paar keer alleen zingen, maar ook een paar keer in beurtzang met de gemeente. Dat wil je dus niet missen! Na de dienst is er koffie of thee. Welkom, iedereen!

Tenslotte

Graag herinner ik aan de avond met professor Doeke Post, over de grote vragen rond het einde van het leven, 'De dood in eigen hand?' Woensdag 17 oktober, 20.00 uur, De Kern. Meer informatie elders in dit blad. De avond met Doeke Post krijgt een vervolg op donderdag 8 november, als we wat persoonlijker over het onderwerp door willen praten, eveneens om 20.00 uur, in De Kern. Ook voor de laatste avond kunt u zich alvast opgeven, bij collega Jelsma of bij mij. Tijdens de herfstvakantie van de kinderen ben ik zelf ook een weekje vrij. Bij dringende gevallen kunt u contact hebben met onze scriba, dhr. Koos van den Beukel. De hervormde collega's nemen waar. Tenslotte een hartelijke groet voor iedereen,
Ds. Karel Hazeleger

Wijkgemeente 3



Predikant: Ds. J. de Haan

✉ dsdehaan@pkn-ommen.nl @CobydeHaan1

Bereikbaar: ma t/m do, za, zo. rondom voorgaan in diensten

Scriba: Mw. G. Westerhof, tijdelijk

✉ herv-scriba-wk3@pkn-ommen.nl

Gesprekskring Tussen traditie en modern geloof

Zie berichten Commissie Vorming.

Kliederkerk 21 oktober

Zie berichten PaKaN!

Filmgroep 16+

Zie berichten PaKaN!

Hartelijke groet,
Ds. Coby de Haan

PaKaN! jongerenwerker



Jongerenwerker: Dhr. T. Abbes

✉ tabbes@pkn-ommen.nl

PaKaN!



Activiteitenagenda

Oktober

28 CrossPointdienst om 19.00 uur in het Hervormd Centrum

November

04 Tienerdienst

09 CrossPoint Connect om 19.30 uur in De Kern

11 CrossPointdienst om 19.00 uur in de Geref. kerk (Elvisdienst)

23 CrossPoint Chill om 19.30 uur

Activiteiten voor de agenda kunnen worden gemeld bij:
Fennie Bos

21 oktober Kliederkerk

We gaan deze zondagmiddag samen 'kliederen', dat wil zeggen creatief bezig zijn, spelletjes doen, meedoen in een bijbelverhaal, zingen en bidden en tot slot hebben we een gezellige High Tea. Het is voor ouders met jonge kinderen. Ook grootouders met kleinkinderen zijn welkom. Het thema is: 'Wie nodig jij uit?' Het is de vraag in een verhaal dat Jezus vertelt over iemand die een feestmaaltijd organiseert. Jong en oud gaan we hiermee aan de slag. Wat dat is verklappen we natuurlijk niet 😊

Ter bestrijding van de onkosten staat er een doos voor een vrijwillige bijdrage. Het is in het Hervormd Centrum aan de Prinses Julianastraat van 15.00-17.00 uur.

Heb je vragen, wil je je aanmelden of helpen? Dat kan via
✉ kliederkerkommen@gmail.com.

De organisatie is in handen van: Marianne Kremer, Anita 't Jong en ds. Coby de Haan, ✉ kliederkerkommen@gmail.com

5 november Filmgroep 16+, ds. Coby de Haan

Deze maandag gaan we weer film kijken en bespreken.

De vorige keer hebben we een film gezien over de profeet Jeremia: hoe wordt je nu een profeet, een man die namens God spreekt? Het leidde tot interessante gesprekken over: hoe spreekt God nu? Hoe kun je Gods stem onderscheiden in al die stemmen die jij hoort? Wat is echt/ en wat niet?

De volgende keer kijken we de film 'The Shack'. Het gaat over een kind dat wordt vermoord met de indringende vraag: Waarom laat God dat toe? Wees welkom in De Kern om 19.30 uur. Er kunnen nog meer 16 plussers bij! Dit is geen gewone catechese. Houd je van filmkijken, dan vind je dit vast en zeker leuk. Hier geen bijbelstudie, geen onderwerp met inleiding en gespreksvragen. We kijken naar de film en bespreken wat ons raakt. Ook jij kunt voorstellen doen, welke film je samen wil kijken en bespreken.

CrossPoint



Rooster

		Waar	Voor wie?
Zo. 28 oktober 19.00 uur	CrossPoint Church	Hervormd Centrum	Iedereen, maar doelgroep 18-30 jaar
Vr. 9 november 19.30 uur	CrossPoint Connect	De Kern	18-30 jaar
Zo. 11 november 19.00 uur	CrossPoint Church Elvis Dienst	Geref. kerk	Iedereen, maar doelgroep 18-30 jaar
Vr. 23 november 19.30 uur	CrossPoint Chill	Nog niet bekend	18-30 jaar
Zo. 16 december 19.00 uur	CrossPoint Church Top 2000 dienst	Geref. kerk	Iedereen, maar doelgroep 18-30 jaar

Church:	onderwijs over het geloof in een kerkdienst (10 keer per jaar).
Connect:	samen verdieping zoeken en doorpraten over het thema van de dienst (7 keer per jaar).
Chill:	gezellige tijd met elkaar (3 keer per jaar).
Camp:	elkaar opbouwen in geloof in een weekend (1 keer per jaar).
Care:	goede doelen steunen (1 keer per jaar).

Plaatselijk kerknieuws

Overige adressen

Oldenhaghen

H. Mulertstraat 22, 7731 CL Ommen

Röpcke Zweers Ziekenhuis Hardenberg

J. Weitkamplaan 4a, 7772 SE Hardenberg

Isala Kliniek

Dr. Van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle

Bloemengroet

De bloemen gingen met een hartelijke groet van de gemeenten naar:

Gereformeerde kerk

16-09 Dhr. M. Makkinga

23-09 Fam. Baart

23-09 Mw. T. de Lange-Lange

30-09 Mw. Timmerman-Kuyvenhoven

Mw. H.M. Fransen-Oudelaar

Fam. Hemstede-Timmerman

Witharen gebouw Irene

09-09 Dhr. H. v.d. Veen

16-09 Dhr. W. Nicolai

30-09 Mw. F. Spijkers

Hervormde gemeente

06-10 Dhr. A. Vosjan

Marjolein Meulink

Vinkenbuurt

23-09 Dhr. en mw. Boon

30-09 Dhr. E. Mooijers

Gezamenlijke berichten

Hulp gevraagd voor de website!

Tijdens de vakantie hebben we een uitvraag gedaan voor een redactie voor de nieuwe website. De website is inmiddels klaar om gebruikt te worden. Helaas heeft onze eerste oproep maar

1 reactie opgeleverd. Nu is de timing van het vorige bericht ook niet helemaal goed geweest. Het kan dus zijn dat u onze oproep heeft gemist. Vandaar deze tweede poging.

We zijn voor de nieuwe website van onze PKN gemeente op zoek naar mensen die ons willen helpen om de site te vullen en daarna bij te houden. Er is altijd veel informatie om te delen. Het is wenselijk om dit met meerdere mensen op te pakken.

We kunnen de site zelf aanpassen. Dus wil je ons helpen om de nieuwe site up to date te houden meldt je dan nu aan door een mailtje te sturen naar bas@mooicreatie.nl. Alle hulp is welkom!

Werkgroep nieuwe website

Gereformeerde kerk



Collecteren

Het zal u niet ontgaan zijn dat er in de diensten 's morgens gecollecteerd wordt door vier diakenen en één diaken die in mei jl. is afgetreden. Het is een proef om de andere diakenen te ontlasten. Mochten er in de toekomst niet voldoende diakenen zijn, dan zal er ook een beroep op andere gemeenteleden gedaan kunnen worden om mee te helpen met collecteren.

Gert Dunnewind, voorzitter diaconie

Ontheffing verleend

Aan Freddy Jansen is op zijn verzoek door de Kleine Kerkenraad ontheffing verleend uit het ambt van ouderling/scriba van wijkraad 1. Door het opheffen van wijkraad 1 verviel de functie van scriba en heeft Freddy Jansen gevraagd te worden ontheven van zijn ambt. De Kleine Kerkenraad heeft in haar vergadering van september jl. ingestemd met dit verzoek.

Johan Schinkelshoek, voorzitter Kerkenraad

Verzorgingstehuizen en mw. Gera Mateman

Mw. Gera Mateman start in de maand oktober met haar werkzaamheden als kerkelijk werker waarbij zij zich vooral richt op de oudere gemeenteleden in onze gemeente.

Als Kerkenraad hebben wij in overleg met haar een contract afgesloten dat zij tot haar AOW-gerechtigde leeftijd in dienst blijft bij de Gereformeerde kerk in Ommen als kerkelijk werker. Dit zal, zeer waarschijnlijk, zijn tot en met medio 2021. Zoals gezegd, mw. Gera Mateman zal de pastorale zorg op zich nemen van de gemeenteleden die in en rondom Ommen in een verpleeg- of verzorgingshuis wonen. Hieronder vallen Oldenhaghen, Nijenhaghen, De Hoekstee, 't Vlierhuis, De Brug, Het Hoefijzer, Het Strookje, Riant, Het Kaartspel en bijv. Clara Feyeona Heem. Een gemeentelid dat wordt opgenomen in een hospice én nog niet onder de pastorale zorg van mw. Gera Mateman, viel blijft de pastorale zorg ontvangen van zijn of haar predikant.

Regelmatig staan er in Kerkvensters in de rubriek 'Omzien naar elkaar' berichten over gemeenteleden die tijdelijk dan wel permanent zijn opgenomen in verpleeghuizen elders, zoals bijvoorbeeld Baalderborg Buitengaats in Dedemsvaart, woonzorgcentrum Het Liefferdinc in Den Ham of het Zonnehuis in Zwolle. In overleg tussen de predikant en mw. Gera Mateman zal bepaald worden wie van hen de pastorale zorg gaat geven aan het gemeentelid dat daar tijdelijk dan wel permanent verblijft.

Johan Schinkelshoek, voorzitter

Bericht voor diakenen, ouderlingen en contactpersonen

We gaan weer bezig met het regelen van kerstattenties.

Willen jullie inventariseren hoeveel extra attenties er in jullie sectie nodig zijn? Het gaat om gemeenteleden waarvan jullie denken dat het goed is dat ze een attentie ontvangen; bijv. chronisch zieken. Het betreft dus niet de 78+ en de weduwen

en weduwnaars. Deze adressen hebben wij opgevraagd bij de ledenadministratie en zijn bij ons bekend.

Graag een reactie voor 29 oktober naar Joke Hogenkamp of naar Henriette Groen

De diaconie

Collecten

02-09	Diaconie	Kerk
Ommen	€ 382,18	€ 357,55
Witharen	104,93	96,16
Kerk. geb.		208,57
Gebouw Irene		75,65

09-09	Diaconie	Kerk
Ommen	€ 590,65	€ 297,60
Witharen	82,60	86,13
Kerk. geb.		197,68
Gebouw Irene		55,72

16-09	Diaconie	Kerk
Ommen	€ 233,24	€ 276,29
Witharen	75,35	56,70
Kerk. geb.		179,58
Gebouw Irene		37,16

Giften

Voor de Kerk
€ 100,00 via ds. K. Jelsma

Voor de bloemen
€ 15,00 via een diaken

Hartelijk dank

Hervormde gemeente



Dinsdagmorgen

Zelf kan ik het nog nauwelijks geloven
maar het is echt waar
inmiddels ben ik negentig jaar.

Op dinsdagmorgen zijn we hier
en dit geeft altijd veel plezier.
Er is gewoon een warme sfeer
Nou, wat wil je dan nog meer.

De één zegt dit, de ander dat
en zo hoor je nog eens wat.
Iemand anders leest een verhaaltje voor
Zo zijn we druk, we gaan maar door.

En verder, ja het lijkt je sterk,
vaak wordt ons voorgelezen uit eigen werk.
Dit zijn toch wel hele fijne dingen,
je zou gewoon spontaan gaan zingen.

We zijn dankbaar dat ons dit wordt gegeven
geeft inhoud aan een zinvol leven.
En zitten we met onze mening
niet altijd op dezelfde lijn
we weten dat de Heer scheidsrechter wil zijn.

Arie Speulman

Oud ijzercontainer

U kunt het oud ijzer en andere metalen inleveren bij Gerrit van Keulen. De verkoopopbrengst komt ten goede aan de Hervormde gemeente Ommen.

Collecten

23-09	Kerk	Diaconie	Kerk. geb.
Ommen	€ 152,52	€ 353,82	€ 130,48
Vinkenbuurt	33,45	63,80	
Kerk Vinkenbuurt	35,60		

30-09	Kerk	Diaconie	Kerk. geb.
Ommen	€ 199,20	€ 209,13	€ 174,50
Vinkenbuurt	27,15	27,85	
Kerk Vinkenbuurt	32,65		

Giften

Voor de kerk
2x € 10,00 via bezoekmedewerker dhr. M. Hemstede
€ 10,00 via ds. K.A. Hazeleger

Voor de diaconie
€ 10,00 via ds. J. de Haan

Voor de bloemen
2x € 5,00 via mw. J. Meijerink-Aan het Rot
€ 10,00 via ds. K.A. Hazeleger

Hartelijk dank

Vorming

17 oktober De dood in eigen hand, ds. K. Hazeleger en ds. K. Jelsma

Op deze woensdag hoopt prof. dr. Doeke Post naar De Kern te komen voor een lezing over een thema waar veel over gesproken en nagedacht wordt. Het gaat over het einde van het leven. In hoeverre kan en vooral mag een mens zelf het moment van sterven bepalen? Het gaat over actieve euthanasie, palliatieve sedatie en ook over 'het voltooide leven'. Er zijn heel veel medische mogelijkheden waardoor wij langer leven en de dood weten uit te stellen. Maar op een gegeven moment moeten we accepteren dat het einde van het leven daar is. En wie neemt dan de beslissing om met de behandeling te stoppen? Of mag je al eerder besluiten, als je je leven als 'voltooid' beschouwt, dat het wel mooi is geweest en de dood in eigen hand nemen?

De lezing van prof. Post beoogt informatief te zijn en wil ons tot nadenken brengen over onze eigen eindigheid. Een lezing voor jong en oud daar waar het over onszelf gaat, maar ook daar waar we er mee te maken kunnen krijgen als bijvoorbeeld onze ouders een laatste levensfase ingaan.

Na de lezing zullen H.J. Bezemer (huisarts te Ommen) en B.W. van der Veen (uit Ommen en huisarts te Lemelerveld) vanuit hun eigen (geloofs)visie en vanuit praktijkervaringen kort op de lezing reageren.

Na de pauze zullen prof. Post en ook de beide huisartsen vragen beantwoorden die tijdens de pauze zijn ingeleverd. Er is dan ook ruimte voor gesprek. Op 8 november is er gelegenheid voor een nagesprek. Daar hoort u op 17 oktober meer over. Iedere belangstellende is van harte welkom! De toegang is gratis! Inloop vanaf 19.30 uur. Aanvang van de bijeenkomst 20.00 uur.

Het zou fijn zijn als u, in verband met het klaarzetten van de zaal en de koffie, van tevoren aangeeft dat u van plan bent te komen via ✉ djsjelsma@pkn-ommen.nl.

24 oktober Tussen Traditie en Modern Geloof, ds. C. de Haan

Deze gespreksgroep is weer gestart. Fijn dat er weer nieuwe mensen zich hebben aangesloten. We gaan dit seizoen het boek 'God en ik' van Alain Verheij lezen en bespreken. En niet zoals eerder aangekondigd het boekje van Janneke Stegeman 'Daar heb je hem weer'. Na een democratische stemming is dit aan de kant gelegd. Uitgangspunt in het boek van Alain Verheij

is de vraag: Wat bezielt een 21^e eeuwse westerling om zich nog te verdiepen in de verhalen over God?

Alain Verheij is een theoloog, schrijver, blogger en spreker. Hij beschrijft persoonlijk en kritisch zijn eigen ontwikkeling in kerk en geloof. Hij, een dertiger, analyseert onze tijd en laat zien hoe de christelijke verhalen over Jezus, Job, Mozes en Petrus en de christelijke gebruiken, zoals doop en vastentijd iets te zeggen hebben over de wereld van nu en verheldering geven in onze levensvragen.

Ik verwacht boeiende gesprekken naar aanleiding van dit boek. Wil je ook nog meedoen? Dat kan zeker. Neem dan even contact met mij op. De volgende bijeenkomst is woensdag 24 oktober. We bespreken hoofdstuk 1 Het leven overkomt je. We beginnen om 10.00 uur en sluiten af om 11.30 uur. Het is in De Kern aan de Bouwstraat.

30 oktober Reis naar Taizé, ds. K. Jelsma

In juli 2012 ben ik met een aantal jongeren uit Ommen naar Taizé geweest. Taizé is een kleine plaats in Frankrijk gelegen tussen Dyon en Lyon. Na de Tweede Wereldoorlog ontstond daar een oecumenische gemeenschap van monniken onder leiding van de inmiddels overleden Frère Roger. Elk jaar brengen vele tienduizenden jongeren uit de hele wereld een bezoek aan Taizé. Meestal duurt het verblijf één week. Een verblijf in eenvoud met sobere maaltijden in de openlucht. Een week waarin de ontmoeting met andere jongeren centraal staat. Ontmoetingen waarin het gesprek gaat over wie je bent, wie je wilt zijn en welke rol God en geloof daarin spelen. Ik ben nu meerdere keren met jongeren naar Taizé geweest en elke keer weer zijn er jongeren, die daar weer zijn gaan bidden vanuit een hernieuwd geloof en de gesprekken met anderen. Drie keer per dag is er een kerkdienst. Niet te vergelijken met die van ons. Er wordt heel veel gezongen. Een preek is er niet of duurt 2 minuten. Elke dienst kent ook 10 minuten stilte. Indrukwekkend om met duizenden jongeren zittend op de grond stil te zijn...

In 2019 wil ik weer een reis naar Taizé organiseren. Waarschijnlijk een week in de zomervakantie. We gaan met een bus, vertrekken op zaterdagochtend vanuit Utrecht en komen een dikke week later op zondagavond weer terug. In Taizé slaap je in tenten. Voor de maaltijden wordt gezorgd. Duur hoeft een week naar Taizé niet te zijn. Voor reis en verblijf mag je op een dikke € 200,00 rekenen. Op 30 oktober organiseer ik een informatieavond voor belangstellenden. We bekijken een filmpje dat een beeld geeft van een week in Taizé. De reis staat open voor jongeren tussen 18 en 30 jaar. Welkom! Wie alvast wat meer wil weten kan op www.taize.fr heel veel informatie vinden. Een unieke kans om met een groep jongeren uit Ommen en omgeving naar Taizé te gaan!

Welkom in de Taizé dienst op 21 oktober (zie elders) én op de informatieavond op 30 oktober om 20.00 uur in zaal 11 van De Kern.

Alpha cursus

We zijn dankbaar dat we mochten starten met 3 nieuwe Alpha groepen. Eén op de maandagmorgen en één op de dinsdagavond en voor de jongeren een groep op de zondagavond.

De maandagmorgengroep heeft 5 deelnemers. Magda Engberts en Christien de Jonge leiden deze groep. De dinsdagavond heeft 6 deelnemers. Ciska Jansen en Fred Touwen leiden deze groep.

Maar liefst 17 jongeren gaan meedoen op de zondagavond aan Alpha Youth! Leiding daarvan zijn Robert van Veen, Robert Lamberink, Siebrich Douma en Martijn van der Laak.

We danken voor de gastvrijheid van Ineke Noeverman en Willy Kwakkel, dat zij hun huis openstellen voor de Alpha groepen.

We zijn dankbaar voor alle mensen die bereid zijn te koken voor de Alpha groepen. Bovenal zijn we God dankbaar, dat Hij

dit allemaal mogelijk maakt, dat Hij weer heeft voorzien in nieuwe groepen, leiding, locaties en kokers. We danken Hem voor Zijn liefde en Zijn trouw.

We bidden voor geopende harten, dat de deelnemers een relatie mogen krijgen met God, voor de eerste keer of zich bewust worden wat die relatie inhoudt, dat die versterkt mag worden en het geloof mag gaan groeien. Dat ze zullen ontdekken Wie Jezus is. De Enige Weg naar God. Wat Jezus voor ons gedaan heeft en wat Hij in ons leven kan betekenen. Dat God troost en kracht geeft in moeilijke tijden, dat we er niet alleen voor hoeven te staan. Van Gods grote liefde voor ons. Wilt u meebidden voor de Alpha groepen? Voor de leiding, dat God door hen heen zal werken met Zijn Geest, dat de juiste woorden gesproken zullen worden, dat de juiste houding zal worden aangenomen. Dat we samen mogen groeien in het geloof en onze relatie met God. Er gaat wekelijks een gebedsmail rond met gebedspunten voor de Alpha. Wilt u ook deze gebedsmail ontvangen dan mag u/jij dat doorgeven aan Ina Schokker.

Gebed is en blijft de basis! Het is God die door ons heen werkt met Zijn Geest en dit allemaal mogelijk maakt. Hij alleen kan harten openen, zodat mensen de Boodschap werkelijk zullen verstaan én er naar zullen leven. Dat we als leiding het licht en de liefde van God door ons heen mogen laten werken naar de deelnemers toe. Bidt u/jij mee? Gebed verbindt, gebed maakt sterk. Eén zijn in gebed, verspreidt Gods werk! Bedankt alvast voor uw/jouw gebed.

Namens het Alpha team, Ina

Algemeen (kerkelijke) berichten



Regionaal

Stichting De Nieuwe Horizon zoekt een penningmeester

Stichting De Nieuwe Horizon is een christelijke organisatie en actief sinds 1999. De stichting richt haar activiteiten voornamelijk op de armere bevolking in het dorpje Montagu en omstreken in Zuid-Afrika. Veel van onze donoren komen uit de regio in en rondom Heerde, Ommen en Vaessen. Binnen ons bestuur is helaas deze zomer onze penningmeester Freek Weelink overleden. We zijn daarom op zoek naar een nieuwe penningmeester voor ons bestuur. Liefst iemand uit de regio als hierboven beschreven.

Meld u aan voor kennismaking, oriëntatie, vragen bij onze secretaris: Ricky Lentink-Berghuis, Info@nieuwehorizon.nl

www.nieuwehorizon.nl

Gebedspunten



Hieronder wordt een aantal gebedspunten aangereikt om voor te bidden of te danken.

We geloven in de kracht van het (gezamenlijke) gebed! Zoals in Lucas 11 vers 9 en 10 staat: Daarom zeg Ik (Jezus) jullie: vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. Want wie vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan. Bidt en dankt u ook mee?

Gebedspunten



Laten we bidden dat we steeds onze toevlucht zullen zoeken bij God.



Laten we God danken voor de zegen die Hij geeft als we het van Hem verwachten.



Laten we bidden dat het gezin van ds. Baart zich snel thuis zal voelen in Ommen en ds. Baart zijn plek mag vinden in het kerkelijk werk.



Laten we God danken voor de vele activiteiten die voor alle leeftijdsgroepen worden aangeboden in de gemeente. Laten we bidden dat mensen van alle leeftijden hun weg weten te vinden naar de activiteiten die voor hen worden georganiseerd.



Laten we bidden dat het beleidsplan goede vorm mag krijgen. Bid dat diegenen die hier mee bezig zijn door Gods Geest geleid zullen worden.



Laten we bidden voor alle chronisch zieke mensen en voor hun naasten. Bid om moed en kracht om vol te houden.



Laten we God danken dat er in Ommen twee Alpha groepen en een Youth Alpha groep mochten starten. Laten we bidden dat alle deelnemers een relatie met God/Jezus zullen krijgen.



Laten we bidden voor de mensen in Indonesië die getroffen zijn door de aardbevingen of de tsunami. Dat ze de veerkracht mogen hebben om hun eiland en huizen weer op te bouwen en dat ze toch Gods nabijheid mogen ervaren in al hun verdriet en ellende.

Heeft u een gebedspunt waarvoor u graag gebed wilt door de gemeente? Geef dit dan door op het volgende email adres: gebedskalenderommen@live.nl. Ook voor informatie over de verschillende gebedsgroepen in de gemeente kunt u mailen naar dit mailadres.

Kerkelijke adressen etc.

Inleveren kopij kerkblad

Het volgende kerkblad zal verschijnen op vrijdag 26 oktober. De kopij, voorzien van uw naam, adres en tel. nr., dient uiterlijk op **dinsdag 16 oktober voor 17.00 uur** te zijn ingeleverd via e-mail bij:

Redactie Kerkvensters Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen
✉ kerkvensters@pkn-ommen.nl

of in de brievenbus bij de ingang van De Kern

Posters dienen 5 weken van tevoren in Word te worden ingeleverd. De redactie behoudt zich het recht voor om indien nodig kopij in te korten.

Advertentietarief: € 3,00 per cm hoogte

Eindredactie Kerkvensters

Redactieruimte De Kern ☎ 463928
 ☎ bereikbaar: donderdag 18 oktober van 18.45 - 19.30 uur

Coördinatie bezorging

Mw. H.H. Schippers-Voortman

Mw. H. Jaspers-van Duren

Woensdag eens per 14 dagen van 19.00 - 20.00 uur ☎ 463928

Gereformeerde kerk

Kerkenraad

Praeses: Dhr. J.W. Schinkelshoek ☎ 450332
 ✉ geref-scriba-kk@pkn-ommen.nl

Kerkelijk bureau

Adres: Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen
 Voor zaken aangaande Ledenadministratie/Kerkelijk Bureau:
 - Via koster/beheerder/medewerkers:
 persoonlijk- of telefonisch contact op dinsdag en donderdag van 9.00-16.00 uur via de ingang van De Kern
 - ✉ ledenadministratie@pkn-ommen.nl

Kerkgebouw Ommen

Adres: Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen ☎ 451206

Koster-beheerder: Dhr. L. Jaspers

✉ dekern@pkn-ommen.nl

Openingstijden van de Kerk/Zalencentrum De Kern:

Ma, di en do: 09.00 - 16.00 uur en vanaf 19.00 uur

Wo, en vr: 09.00 - 12.00 uur en vanaf 19.00 uur

Dinsdag: koffie inloop van 09.30 - 11.00 uur

Donderdag: Kernactief van 13.30-16.30 uur

Zaterdag: 09.30 - 11.00 uur

Zaterdag: koffie inloop van 10.00 - 11.00 uur

Zondag: voor, tijdens of na de diensten

7 dagen 24 uur per dag via email.

Gebouw Irene

Koster: Dhr. M. Siebelink

✉ witharen@pkn-ommen.nl

Collectebonnen

Er komt een verandering in de huidige vormgeving en kleuren van de collectebonnen! Reden: de huidige bonnen zijn vrij klein. Voor de gevers in de collectes lastig, maar ook voor de diakenen bij het sorteren van de collecte opbrengsten! Ook een beter kleurenonderscheid tussen de Gereformeerde en Hervormde collectebonnen speelt een rol. De waarden blijven gelijk!

De veranderingen:

- de bonnen zijn groter: van 2cm x 2cm naar 2cm x 4cm

- het logo van de Geref. kerk staat erop

Wanneer de voorraad aan huidige bonnen verkocht is, gaat de verkoop verder met de nieuwe bonnen. Dit zal voor wat betreft de bonnen A en C, naar verwachting in januari 2019 zijn, afhankelijk van de verkoop van de huidige voorraad bonnen!

Voor de bonnen B, zal de verkoop, naar verwachting, in oktober 2018 van start gaan.

Overzicht verschillen:

Waarde	Bonnen per vel		Kleur		Prijs/vel	
	was	wordt	was	wordt	was	wordt
Bon nr A van € 1,00	19	19	donker groen	licht groen	€ 20,00	€ 20,00
B van € 0,20	48	24	donker rood	wit	€ 10,00	€ 5,00
C van € 0,50	38	38	oranje	oranje	€ 20,00	€ 20,00

Verkrijgbaar in De Kern, op de volgende dinsdagen:

6 nov. en 4 dec., van 19.00 - 20.00 uur. Of door overmaking van het verschuldigde bedrag op rekeningnr.

NL55 RABO 03489 163 10 van de Geref. kerk, administratie collectebonnen, onder vermelding van de gewenste bonnen en uw adres! De prijs per vel is incl. onkosten

Contactpersoon dhr. J.A. Tempel

✉ collectebonnen@pkn-ommen.nl

Hervormde gemeente

Algemene Kerkenraad

Praeses: Dhr. L. van den Berg

1^{ste} Scriba: Mw. L.J.J. Thörig-Bakker

✉ herv-scriba-ak@pkn-ommen.nl

Kerkelijk bureau

Adres: Pr. Julianastraat 8, 7731 GH Ommen

Mw. A.A. Makkinga

Geopend: Dinsdag en donderdag van 09.00 - 12.00 uur

✉ kerkelijkbureau@pkn-ommen.nl

Kerkgebouw Ommen

Koster: Dhr. R. Haveman

B.g.g. herv-kerk@pkn-ommen.nl
Mw. D. Stegeman-Stegeman
 herv-kerk2@pkn-ommen.nl

Kerkgebouw Vinkenbuurt

Koster: Mw. B. Bijl-Goor
Mw. H. Meesters-Broek
 vinkenbuurt@pkn-ommen.nl

Hervormd Centrum

Adres: Pr. Julianastraat 8, 7731 GH Ommen
Mw. A. Minkjan
 hervormd-centrum@pkn-ommen.nl
Tijdens de markt op dinsdag koffie drinken
van 10.00 tot 11.30 uur.

Collectebonnen

Ze zijn er van € 0,35, € 0,60, € 1,00 en € 2,00
Verkrijgbaar tijdens kantooruren op het kerkelijk bureau.

Familiebericht